

Markant



Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "



Hemelvaart vier je zo!

Hoe vier je het feest van Hemelvaart op een goede manier? 'Weinig massaal gevierd', zo omschrijft De Eerste Dag, de handreiking bij de jaarorde, het vieren op deze feestdag wat omfloerst. En men suggereert om het dan maar te houden bij een ochtendgebed. Die suggestie volgen wij, maar dan niet omdat we niet te veel aandacht aan Hemelvaartsdag willen besteden. Integendeel, wij maken er dit jaar iets hele bijzonders van. Met een aantal kerken uit Nieuw-West vieren wij samen Hemelvaart aan de Sloterplas.

Voor wie dat wil, start het vieren met een wandeling naar de vier-plek. Die wandeling duurt ongeveer drie kwartier en start om acht (08.00!) uur. Gestart kan er worden vanaf twee punten: vanaf de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133 en vanaf de Ark, Van Ollefenstraat 9. Vanaf half negen wordt er dan vanaf beide kerkgebouwen een fietstocht of autoritje naar de vier-plek geregeld. Op een mooie plek aan de Sloterplas begint dan om negen (09.00) uur de viering. Een viering die gecombineerd wordt met een gezamenlijk ontbijt. Neemt u wat te eten mee? Wij zorgen voor koffie, thee en ander drinken. Omdat je op zo'n plek geen gebruik kunt maken van een orgel, zijn we erg blij met de medewerking van het Aalsmeers saxofoon-kwartet. Zij begeleiden ons zingen en wie hen eerder heeft gehoord,

Gebed: niet bang zijn

Goede God, het is soms moeilijk om iemand anders te vertrouwen.
Soms is je vertrouwen gekwetst.
Dan ben je daarna bang of de ander echt wel te vertrouwen is.
Soms is het moeilijk om in jezelf te geloven of in U, omdat je denkt dat je het uiteindelijk niet kan.
Of dat U er toch niet bent als we dat nou net nodig hebben.
Juist als je bang bent dat het mis gaat,
zie je de uitgestoken hand niet die je wil helpen.
Het is moeilijk om over je angst heen te stappen
Het voelt net zo als bang zijn in het diepe water.
Om dan toch te vertrouwen, op die ander of op U.....?
Maar als je het dan toch hebt gedaan,
ben je daarna blij met de draag- kracht.
Daar kan je geloof alleen maar van groeien.
God help ons om te vertrouwen:
In andere mensen, in jezelf en in U.
Amen.

weet dat hun muziek minstens zo mooi is als orgelspel. En wat als het nu echt regent? Tsja, dan zijn de viering en het ontbijt in de Ark, maar we vertrouwen erop dat wij onder een blauwe hemel samen kunnen zingen, bidden en ontbijten.

Ditske Tanja

...En hij gaf de g(G)eest...

Er waren tijden dat ik dit niet wist of de draagwijdte ervan niet doorzag, maar de laatste woorden die er over de levende Jezus in alle vier de evangeliën stonden waren '...en hij gaf de geest...'. Oorspronkelijk dacht ik bij de lezing van deze evangeliën dan ook stuk voor stuk 'oké, nu is hij dood dus'. Om te beginnen duurde het dus enige tijd, voordat ik door kreeg dát deze woorden in alle evangeliën voorkwamen, hoe verschillend ze verder ook zijn ten aanzien van het Paasverhaal en het Kerstverhaal. Toen me dat dan duidelijk was, duurde het nog een tijd voor me iets anders ook duidelijk werd. Dan begint echter natuurlijk wel een interpretatie vanuit het geloof. Jezus gaf niet alleen de geest, hij ging niet alleen dood, maar hij gaf daarbij ook iets door, het hield er niet mee op. Jezus gaf de Geest door. Je kunt zeggen: aan de voet van het kruis begint Pinksteren. De discipelen wisten dat alleen nog niet. Zoals ze ook niet begrepen dat op Paasmorgen Jezus was opgestaan. Deze zaken en wat zij er van waren gaan begrijpen later gebeurden allemaal overeenkomstig de geschriften, zo staat er. De discipelen hadden het allemaal kunnen begrijpen, als dit echt tot hen was doorgedrongen á la moment suprême van Jezus' sterven en dood en dus ook opstanding.

Ezechiël 37

Tot zover deze link naar Jezus' sterven, dood en ook opstanding. Ik wil het over iets anders hebben, zij het dat het verband houdt met dit eerste. Het ietwat vreemde verhaal uit Ezechiël 37. We lazen het op Paasmorgen. Het kwam ook ter sprake op de laatste bijeenkomst van het Bijbelse Leerhuis van dit seizoen. In dit verhaal is sprake van een dal vol dorre doodsbeenderen. Een woord dat in bijna alle eerste 14 verzen veel voorkomt. Een ander woord dat in veel van deze verzen voorkomt is 'g(G)eest'. Echt op deze manier versta ik het en de vertalers hadden er moeite mee om het te vertalen, want wat is dat nou voor taal, als je schrijft 'g(G)eest'? In dit betreffende hoofdstuk komt het minstens door elkaar heen aan de orde. Ezechiël wordt volgens het verhaal door God 'in de geest' (zo de vertaling) naar dit dal gebracht met de vraag of die beenderen kunnen herleven. God zegt dat hij dan moet duidelijk maken dat Hij 'geest in hen zal brengen' en dat zij zullen 'herleven'. Ezechiël's ontmoeting met de beenderen bracht aanvankelijk wel spieren en vlees op hen, maar nog geen geest. Ze voegen zich aaneen zoals ze bij elkaar hoorden, zo horen we. In tweede instantie, na een hernieuwde ontmoeting met God, bracht Ezechiël over dat er 'geest zij in hen' en 'zij herleefden'. De beenderen gaan

Schriftlezingen

30 april 3de zondag van Pasen
Jesaja 43, 1 – 12
Johannes 21, 1 – 14
Misericordia Domini;
barmhartigheid van de Heer
Ezechiël 34, 11 – 16
Johannes 10, 11 – 16

7 mei 4de zondag van Pasen
Nehemia 9, 6 – 15
Johannes 10, 1 – 10
Jubilate; jubelt!
alternatief Jesaja 40, 26 – 31
Johannes 16, 16 – 23a

14 mei 5de zondag van Pasen
Deuteronomium 6, 20 – 25
Johannes 14, 1 – 14
Cantate; zingt!
alternatief Openbaring 14,1 – 8
Johannes 16, 5 – 15

21 mei 6de zondag van Pasen
Jesaja 41, 17 – 20
Johannes 16, 16 – 24
Rogate; bidt!
alternatief Openbaring 19,6–16
Johannes 16, 23b – 30

25 mei Hemelvaart
40ste dag van Pasen
Daniël 7, 9 – 14
Lukas 24, 49 – 53
alternatief 2Koningen 2, 1–18
Markus 16, 14 – 20

28 mei 7de zondag van Pasen
Ezechiël 39, 21 – 29
Johannes 17, 1 – 13
Wezenzondag
alternatief Openbaring 4,2 – 11
Johannes 15,26 – 16,4

4 juni 50ste dag van Pasen
PINKSTEREN
Ezechiël 11, 17 – 20
Johannes 14,23–2
alternatief Openbaring 22,6–17
Johannes 14, 23 – 31a

Kerkdiensten in de Ontmoeting

Louis Couperusstraat 133

ZONDAG 30 april 2017
10.00 uur Mw. Anita Winter
1e collecte Bureau Straatjurist
2e collecte Dovenpastoraat

ZONDAG. 7 mei 2017 H.A.
10.00 uur Ds. J.P.G. Dijk
1e collecte Stichting Shiva
2e collecte Missionair werk in kerkgroei

ZONDAG 14 mei 2017
10.00 uur Mevr. ds. D. Tanja
1e collecte Wijkdiakonie
2e collecte Kerkmuziek

ZONDAG 21 mei 2017
10.00 uur Morgengebed
1e collecte Straatpastoraat
2e collecte Kerk als plaats van stilte

HEMELVAARTSDAG 25 Mei 2017

Zie voorkant van dit blad !

ZONDAG 28 mei 2017
10.00 uur Mevr. ds. M. Meyburgh
1e collecte Wijkdiakonie
2e collecte Pastoraat



Mijn stad

geen versterkte burcht
ben jij
van eigen gelijk
maar een open ruimte
in alle straten
mensen overal vandaan

zien wij elkaar
klinkt hier een groet

shalom

Luuk Wieringa

op hun voeten staan en worden een geweldig groot leger, zoals er staat.

De profeet moet duidelijk maken aan het volk dat in de dorre doodsheid ver weg van waar ze vandaan kwamen, in het doodse Babylon, er hoop is dat ze uit dit graf zullen opstaan (herleven dus) en de Geest van God in zich zullen krijgen, zodat ze zullen gaan en aankomen in het land dat God hen ooit beloofd had. We moeten stellen dat aanvankelijk het natuurlijk toch wel gewoon ging om leven brengen in de dorre doodsheiden. Pas als er geest in de beenderen komt, worden ze tot mensen. Tot het volk Israël, want daar gaat het hier over. Geest is dus bij uitstek het leven brengende in dorre doodsheid. Maar zeker, als het over mensen gaat, hier dus over Israël, dan gaat het over iets waar Geest van God ten diepste mee te maken heeft: het Verbond en de tien Woorden die het uitleggen als onderpand van dat verbond. Houdt ook het volk zich aan het Verbond, dan gaat het over een leven in de Geest van God en dat wil zeggen leven in het zoeken en bewerkstelligen van gerechtigheid en vrede. Dié g(G)eest brengt werkelijk pas leven in de mensen. Aldus het visioen van Ezechiël. Dezelfde leven brengende Geest als we over ons uitgestort krijgen met Pinksteren.

Mattheus

Hoe vinden wij die g(G)eest? Hoe hebben wij daar mee te maken? Wederom tijdens het genoemde Leerhuis deze winter lazen we Mattheus 25: 31-46, over het oordeel van de Mensenzoon over de volkeren die voor Gods' troon verzameld waren. Wederom een visioen en dus werkelijkheid vanuit het geloof geïnterpreteerd natuurlijk. Nu ga ik iets vertellen dat ik zélf van de besprekingen over dit hoofdstuk bij geleerd heb. Iets wezenlijks voor mijn verstaan van de hoofdlijnen in de Schrift.

Aan degenen die aan Jezus' rechterhand staan, de rechtvaardigen, zegt hij lovend: 'Want ik heb honger geleden en jullie hebben mij te eten gegeven'. Zo ook hebben zij hem te drinken gegeven, als vreemdeling gehuisvest, als naakte gekleed, als zieke bezocht en als gevangene aandacht gegeven. Maar zo antwoorden diegenen aan de rechterhand: 'Wanneer hebben wij dat dan gedaan?' En dan volgt de centrale zin die ik nieuw ben gaan verstaan: 'In zoverre jullie dit aan de minsten van mijn broeders en zusters gedaan hebben, in zoverre hebben jullie dit aan mij gedaan.' Met andere woorden: hongerigen voeden, dorstigen hun dorst lessen, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken bezoeken en gevangenen aandacht geven ...dit zijn de acties die ons laten zien wie Jezus is en waar hij te vinden is. Acties die we tot op de dag van vandaag tot uitvoering kunnen brengen, kunnen ons, als we ze dóen dichterbij Jezus brengen. Ja, sterker nog het zijn dát soort acties die we gewoon kunnen doen zonder daarbij gemotiveerd te zijn door bijvoorbeeld Jezus, maar die ons dichterbij een verstaan van Jézus brengen. Je kunt ook zeggen: deze acties brengen ons bij de Geest van Jezus, de Geest van gerechtigheid en vrede die dorre beenderen weer tot leven brengen.

In de tussentijd tot Pinksteren zijn hier gedachten te vinden die ons kunnen begeleiden in die tijd tot Pinksteren. Deze gedachten kunnen ons helpen ons voor te bereiden op Pinksteren.

Han Dijk.

Even Bijpraten

Pastoraat en muziek

Tweede Paasdag vandaag. Vind ik altijd een heerlijke dag, omdat er dan wérkelijk niets hoeft – behalve nu dan, want ik moet nog wat MARKANT-copij schrijven. Nog niet zo lang geleden kwam er een nieuwe CD van de Rolling Stones uit. Velen kan dat misschien niet zoveel schelen of hebben niets met zulke muziek. Voor mij is dat zo ongeveer sinds ze ontstonden in de zestiger jaren mijn band. Niet alleen als tegenhanger van de Beatles waar ik niet zo veel van moest hebben en dat kon ook niet tegelijk toen. Niet alleen als zodanig, maar omdat ze altijd op een heel oorspronkelijke manier muziek maakten. Een beetje ruig misschien, maar dat was nu juist ook het spannende aan hen.

Laatst dus kwam er een nieuwe CD uit en die is buitengewoon bijzonder. Op de kaft staat ook dat ze dat zelf zo ervaren. Ik heb nu rustig de tijd kunnen nemen om de hele CD maar eens af te spelen en tot me door te laten dringen. De Stones noemden zich zelf vaak dé Rock and Roll-band on earth, maar ze hebben hun wortels altijd gevonden in de Blues-muziek uit het Zuiden van de VS en uit Chicago. Deze CD hebben ze altijd willen maken, een hommage aan die Blues-muziek waar ze uit voort kwamen. Het bijzondere aan deze CD is dat hij in drie dagen opgenomen is. Dat konden ze, omdat het altijd hún muziek was en nu een aantal oude Blues-musici konden verwerken in een eigen versie. Dat is het bijzondere, als we naar de muziek kijken die erop te vinden is. Het zat zo in hun bloed dat ze hem zo konden opnemen.

Wat ik vooral wil zeggen is dat ik blij ben dat ik de tijd kon nemen om dit allemaal nu eens te beluisteren. Het aardige is dat ik zo af en toe toch in mijn pastoraat die muziek ook tegenkom. Zo bezoek ik regelmatig iemand die de nodige psychische problemen kent. Daar spreken we dan over, maar regelmatig komt ook zijn muzikale interesse op tafel. Er blijken twee dingen die ons dan ook bezighouden: dat zijn de Stones en hij komt oorspronkelijk uit Groningen. Een derde punt is dat hij zich evenals ik druk maakt over de bezuinigingen die over mensen als hij nu al jaren worden uitgestrooid. Maar dat, evenals Groningen, even ter zijde. Sinds hij zich ook bezighoudt met de digitale wereld, brandt hij van tijd tot tijd CD's voor mij. Ja...van de Stones met name. Als een soort van dankjewel voor mijn aandacht voor zijn soms lastige bestaan.

Ook kwam ik het eens bij een begrafenis tegen. Ik had er niet de begeleiding van, maar ben toch gegaan. Ik was wat aan de late kant, maar kon er nog bij. Het wonderlijke was dat bij de begrafenisplechtigheid van de negentigjarige moeder er nota bene Pink Floyd-muziek gedraaid werd. Nota bene van die LP met de koe op de voorkant. Sommigen zullen weten dat het Atom Heart Mother betreft, uit de psychedelische tijd van deze band. Ik wist niet wat ik hoorde. Wat bleek nu: de zonen moesten thuis altijd maar klassieke muziek aan horen waar vooral de toen al overleden vader, maar ook hun moeder van gehouden hebben. Voor hen was dat wel wat veel. Zij hadden hun eigen muziek. Maar moeder was zo vriendelijk om daar ook van te willen weten. Ze ging verschillende muziekstukken zelfs waarderen. Onder anderen dus die muziek van Pink Floyd.



Bijzonder om te merken en mee te maken. Ik ga er maar van uit dat meer mensen die dit hier lezen op de een of andere manier, vermoedelijk via hun kinderen die even oud zo'n beetje zijn als ik, er wel van hebben gehoord.

Zo komen stukjes van een heel gewoon alledaags dagelijks leven binnen in het pastoraat. Net zoals ik met iemand uit de gemeente ook vooral pastorale contacten heb, als we elkaar weer eens in hetzelfde café ergens in de Jordaan tegenkomen. Het laatste punt wat hij pas naar voren bracht was dat zijn geliefde bier wel vijftig cent per glas duurder was geworden. En hij had ook nog een portie bitterballen gehad, dus de rekening viel wat tegen. Het hoeft niet altijd te gaan over de bijbel en de Here Jezus. Zo zongen we met Pasen uiteindelijk ook van 'mensen die andere mensen zullen zijn en dat de bierkaai een stad van vrede wordt' (lied 1001).

Zo maar even een praatje van uw en jullie predikant.
Goede Pinkstervoorbereidingen toegewenst,
Han Dijk



Tussen hemel en aarde



Op zondag 21 mei 2017 geeft Marjon Ittner een zondagochtendconcert in de Ontmoeting. Na afloop van het korte morgengebed zal zij muziek van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) en Olivier Messiaen (1908 – 1992) spelen. En op piano en orgel zal Marjon Ittner improviseren: muziek **tussen hemel en aarde**. Het concert is deels een afscheidscadeautje voor de gemeente van de Ontmoeting (het contract van Marjon kon jammer genoeg niet meer verlengd worden), deels voorbereiding op een toelatingsexamen dat Marjon binnenkort aflegt.

Het concert begint om 11.00 uur in de kerkzaal van de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133. De toegang is gratis; u bent allen van harte uitgenodigd.

Wij gedenken

Te midden van haar hele familie overleed op dinsdagmiddag 14 maart Sarah Sasabone – Bawotong in het Slotervaartziekenhuis. Zij werd bijna 85 jaar geleden geboren op het eiland Makalehi (ten noorden van Sulawesi / Celebes). 17 Jaar oud, in 1948, vroeg zij haar grootvader toestemming het eiland te verlaten om in Nieuw-Guinea de opleiding verpleegkunde te volgen. Daar ontmoette zij Karel Sasabone die van de Molukken kwam. In 1955 trouwden zij en in 1960 vertrokken zij, met drie kleine kinderen, naar Nederland. Daar kwamen zij al snel terecht in Geuzenveld, daar groeiden de kinderen op en gingen Sarah en haar man aan het werk.

Bij het terugkijken na haar overlijden, vertelden de kinderen dat hun moeder, ondanks haar drukke baan altijd tijd voor hen had. En niet alleen het werk en het huishouden deed zij snel en handig, er was ook tijd voor hobby's. De MAVO en de opleiding tot coupeuse (in de kist lag zij in een prachtig zelfgemaakt ensemble) volgde zij. Koken en bakken (haar spekkoeke was befaamd) kon ze als de beste. Zij speelde muziek en zong in twee koren. 'Een geweldige vrouw', zei haar man met terechte trots. Een vrouw die alle gaven van hoofd en hart en handen, die zij had, ten volle gebruikt heeft. Wrang was het dan ook dat enkele jaren geleden bij haar Alzheimer werd geconstateerd. Haar man en kinderen konden gelukkig tot bijna tot het laatst toe, voor haar zorgen. Tot zij een paar weken viel en in het ziekenhuis terecht kwam.

Op de crematieplechtigheid op 22 maart waren verwanten uit alle delen van het land in de aula van Westgaarde aanwezig. Er klonk live muziek uit Indonesië, er waren tientallen foto's te zien. Haar zoon Hugo en kleinzoon Timo, nicht Emma en een vertegenwoordiger van de beinusa van Karel Sasabone lieten horen hoe zij Sarah al die jaren hadden meegemaakt. En de vele aanwezigen hoorden een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome: Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Het had het levensmotto van Sarah Sasabone – Bawotong kunnen zijn.

Het correspondentieadres van de familie is: Verzetslaan 44, 1318 BV Almere.



A FORISMEN

'Kennis is macht;
kennissen machtiger.

Er is veel aan de hand.

Deze keer weer eens een verslag van zaken die op de wijkkerkenraad zoal passeren. Het betreft de vergadering van 14 maart jl. Voortdurend komt iets ter sprake wat met onze toekomst als wijkgemeente te maken heeft. Soms regelrecht besluitvorming. In deze vergadering bijvoorbeeld in verband met de voortgang van Nieuw Westenwind. Soms voorbereiding van besluitvorming. In deze vergadering bijvoorbeeld in verband met de toekomst van de vormen van kerkgang in onze gemeente. Zeker als het gaat over voorbereiding van besluitvorming is het van het allergrootste belang dat dat nog helemaal niet betekent dat een besluit al genomen is. Mensen hebben vaak wel dat gevoel. Zoiets gaat dan een eigen leven leiden en dat is niet goed. Zo is enige tijd geleden ook ter sprake gebracht dat de vraag in verband met toekomst is wat er met ons gebouw zal kunnen gebeuren. Het is echter helemaal niet zo, wat je wel zo hier en daar in de gemeente hoorde: de kerk wordt gesloten. We moeten allerlei zaken verkennen en we willen dat in alle openheid doen als kerkenraad. Het betekent allemaal niet dat zaken al zo zijn, terwijl er nog helemaal geen besluit over genomen is. Alles echt nog open staat. Dat is ook belangrijk voor een open gesprek in de kerkenraad. Als alles en petit comité al beklonken zou zijn, zouden kerkenraadsleden hun mond verder wel kunnen houden.

Van tijd tot tijd organiseren we vanuit de kerkenraad **gemeentebijeenkomsten**, veelal na kerkdiensten. **Dat doen we ook in de maand mei weer: op zondag 14 mei na de dienst.** Nadere aankondiging hiervan vindt u hier in dit nummer van MARKANT.

Dan nu meer onderwerpsgewijs waar we in deze kerkenraadsvergadering aandacht voor hadden.

Allereerst Nieuw Westenwind.

Deze pionierorganisatie nadert het einde van de tijd waar ze voor waren aangesteld indertijd: 3 jaar. Dat zal in komende september zijn. Ze gaan nog altijd door met hun werk, maar eerste evaluerende opmerkingen worden al gemaakt. Zeker als door mocht gaan wat Klaas de Lange cs. zouden willen – een stadsdeeldominee aanstellen – dan moet in deze periode al een besluit genomen worden, zodat we ons tot het Durffonds van de kerkrentmeesters kunnen richten met een aanvraag tot financiering. In hun evaluatie kwamen enkele belangrijke punten naar voren, naast een beschouwing over de verschillende deelactiviteiten: drie jaar was eigenlijk te kort, zeker voor gemeenschapsvorming, maar vorm geven aan kerkelijke presentie in de buurt kwam er het sterkst uit. Met dat laatste punt vooral zou een stadsdeeldominee door moeten werken. Besloten is dan ook om met onder anderen dát in zijn profiel een aanvraag te doen. Over het algemeen is dit werk positief bevonden en open in zijn communicatie. Ze hebben verschillende heel leuke dingen gedaan. De Kerstactiviteiten kwamen daarbij het sterkst naar voren.

Vormen van kerkgang

De werkgroep Liturgie heeft het voorstel om vanaf eind van dit jaar op zondagmorgen twee vormen van kerkgang naast elkaar te organiseren. De eigenlijke zondagmorgendienst in de Ark en een morgengebed in de Ontmoeting. Daarnaast door te gaan met op verschillende momenten in het jaar Vespervieringen. De Werkgroep benadrukte dat het een zoeken tussen twee extremen is. Enerzijds alleen maar ergens anders kerken op zondagmorgen of anderzijds gewoon doorgaan met hoe het nu is, totdat de laatste kerkganger het licht uitdoet. Er dient wat te gebeuren, maar wel met aandacht voor de grote wens tot saamhorigheid in onze wijkgemeente. Zoals boven gezegd gaat het hier over een verkenning van mogelijkheden.

Er waren allerlei nuances in de reacties. Sommigen gingen in principe wel akkoord. Maar waarom de hoofddienst in de Ark? Moeten we niet wat later een begin maken? Moeten we niet eerst een half jaar oid. proberen en dan evalueren? Ook werd het gevoelen geuit dat veel te voortijdig over de kerkdiensten gesproken wordt. Er is nog geen gezamenlijke kerkenraad die iets op dit punt zou kunnen besluiten. Het voelt aan als een voortijdig afbreken van de gemeenschap in en rond de Ontmoeting. Geen besluit nog. De Werkgroep denkt verder na.

Over de brief die de wijkkerkenraad stuurde aan het Moderamen van de Algemene Kerkenraad (MAK) over **de ene gezamenlijke wijkkerkenraad in Nieuw West** kan niet meer gezegd worden dan dat die ontvangen is door de MAK. Verder: Niet in alle wijkkerkenraden is die brief in eerste instantie positief ontvangen. Vooral met moeite in Osdorp-Sloten. In beide wijkkerkenraden, van de Regenbooggemeente en van Osdorp-Sloten, moet er echter nog over gediscussieerd worden.

Han Dijk.

Van de werkgroep Liturgie.

Vieren in de toekomst, hoe doen we dat het beste? een gemeenteberaad op 14 mei

De werkgroep Liturgie heeft van voor de zomer tot dit voorjaar intensief nagedacht en gesproken over het vieren in de toekomst in de Ontmoeting. Twee meedenkers schoven tijdelijk aan, gemeenteleden vulden een vragenlijst in, de kerkenraad bezon zich een paar keer op het vieren. Aan de opdracht om drie, vier scenario's voor de toekomst te bedenken kwam de werkgroep niet echt toe. Niet alleen omdat de tijd (te) kort was, ook omdat er allerlei ontwikkelingen waren op het gebied van het samen vieren. Er zijn intussen verschillende kerkdiensten met de Regenbooggemeente en andere kerken in Nieuw-West gehouden. Er staan nog meer gezamenlijke diensten op stapel (onder andere Hemelvaart en in de zomer). De snelheid van die ontwikkelingen verraste ook de werkgroep.

Gedicht

op de grens van nacht en dag

volop duister
een stenige weg omhoog
mijn voeten schuifelen mee
het onbekende tegemoet

vaag licht
een ster misschien
een ruis van klanken
brokkelige woorden

in alle vroegte
ijskoude ochtend
een glimp van licht
langs rode rotsen

vuurvlammen
zuchten van wind
onbestaanbare ervaring

in ruige steilten
verbleekt de angst
welt vertrouwen op
sta ik in een menigte uit volken

in daglicht
dalen wij af
langs de treden van Mozes

Luuk Wieringa
bij de beklimming van de 'berg
van Mozes'



De werkgroep heeft zijn bevindingen neergelegd in een korte notitie. De saamhorigheid speelt bij het vieren een belangrijke rol: "Samen vieren vormt een gemeenschap en een gemeenschap kan niet goed zonder een vorm van samen vieren". Maar de conclusie van de werkgroep is ook: veranderingen op het gebied van het vieren zijn noodzakelijk. Niet later, maar op korte termijn. De werkgroep voelt een grote urgentie om binnenkort anders te gaan vieren in de Ontmoeting. Zeker nu de kerkenraad de intentie heeft om (bestuurlijk) samen te gaan met andere wijkgemeenten in Nieuw-West.

Een voorstel van de werkgroep Liturgie hoe die veranderingen vorm te geven is in maart en april in de kerkenraad besproken. In die besprekingen bleek hoe lastig het is om gezamenlijke keuzen te maken voor dat vieren in de toekomst. Mensen denken niet alleen verschillend over de urgentie om nu te veranderen. Mensen denken ook verschillend over kerkdiensten, beleven het vieren elk op hun eigen manier.

Daarom deelt de werkgroep Liturgie vanaf half april enquêteformulieren uit. Met vragen over factoren die een rol spelen; de liturgie, de plaats, de tijd en de inhoud van het vieren. Het is fijn als er veel formulieren worden ingevuld en ingeleverd bij de leden van de werkgroep.

Aan de hand van de ingevulde formulieren bereidt de werkgroep Liturgie een gemeenteberaad voor op zondag 14 mei. Na afloop van de dienst zullen wij als gemeente met elkaar in gesprek gaan over de verschillende kanten van het vieren. Het vieren nu en in de toekomst, in kerkgebouw de Ontmoeting en op andere plaatsen. Zodat wij straks op een goede manier met elkaar keuzen kunnen maken over dat vieren in de toekomst.

de werkgroep Liturgie

Collectes maart 2017

		1e coll		2e coll
05-mrt17	KiA Steun jongeren in Z-Afr	73,50	Kerkvernieuwing	64,85
12-mrt17	KiA Steun jongeren in Z-Afr	77,05	Voorjaarszending	112,05
19-mrt17	KiA Steun jongeren in Z-Afr	99,75	PR & Communicatie	85,60
26-mrt17	KiA Steun jongeren in Z-Afr	85,35	Tienerwerk	57,85
	diaconie	335,65		
	kerkvoogdij	320,35		
	totaal	656,00		
		=====		



Omzien naar ouderen een toerustingsbijeenkomst voor Nieuw-West

Omdat een groot deel van de gemeenteleden van de protestantse wijkkerken van Nieuw-West uit ouderen bestaat, willen wij begin juni een toerustingsbijeenkomst organiseren voor iedereen die bij het ouderenwerk betrokken is. Op die avond zullen wij in kaart brengen wat er momenteel aan ouderenwerk gebeurt. En met elkaar kijken hoe dat werk, ook in de toekomst, op een goede, duurzame manier voort te zetten is.

Wie met ouderenwerk bezig is, kan meedoen op:
**vrijdagavond 2 juni 2017 (n.b. deze bijeenkomst is eerder aangekondigd
in de Ark, Van Ollefenstraat 9)**

Vanaf 18:30 uur is er soep en broodjes, om 19:15 uur begint het programma.
Opgeven (uiterlijk 31 mei) via mailadres: ditske.tanja@gmail.com; telefoon: 06-54650955.