

Markant



Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "



Aswoensdag

Hoewel ik nog nooit in mijn leven carnaval heb gevierd, haal ik al jaren op Aswoensdag een askruisje. Dat kruisje is het symbool dat het feesten is afgelopen en het vasten begint. De as van het askruisje komt van verbrande palmtakjes. Die palmtakjes zijn bijna een jaar lang bewaard; ze zijn uitgedeeld op Palmzondag van het voorafgaande jaar.

Bij het maken van het askruisje (op het voorhoofd of op de handen) wordt gezegd: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult weerkeren'. Dan loop je, met een paar zwarte veegjes op het voorhoofd de kerkdeur uit, het leven in. En voel je je even een ander mens.

Aswoensdag is een bijzondere dag, begin van de veertigdagen-, de vastentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. En ook wel van boetedoening. Hoewel dat een woord is dat niet veel meer gebruikt wordt. De psalm van Aswoensdag is de 51ste psalm. Karel Eykman maakte daar het volgende gedicht bij:

Help me, mijn God.
Wat ik heb gedaan, heb ik u aangedaan.
Wat verkeerd is gegaan, heb ik op mijn geweten.
Ik kan dat niet vergeten, dat blijft maar draaien
dat gaat niet meer weg uit mijn kop.

lees verder op pag.2

Gebed

Goede God, schepper van
hemel en aarde
wij danken u voor het vele
goede
dat we uit uw hand ontvangen
wij danken U voor schoonheid
en overvloed,
voor veerkracht en voor
creativiteit

Wij realiseren ons tegelijkertijd
hoe u ons
medeverantwoordelijkheid
gegeven hebt.

Open onze ogen voor de
kwetsbaarheid van Uw
schepping.

Open onze ogen voor wat we
aan schade aanrichten
Open onze ogen voor hoe we
kunnen koesteren en behoeden

Help ons de samenhang te zien
tussen onze kleine daden
en het leven van mensen
wereldwijd
nu en in de toekomst
Schenk ons moed en
vertrouwen
om zo te leven
dat wij delen in Uw goedheid,
dat we terughoudend zijn in
wat we ons toe-eigenen

Dat we geen slachtoffers
maken,
dat we niet willen leven
op de kosten van toekomstige
generaties.
dat dankbaarheid onze
levensstijl tekent
dat wij onze voetstappen
richten naar Uw vrede.
Amen

Ds.Karin ten Broeke
Preses van de generale
synode PKN

Help me, mijn God.
Nooit komt meer goed wat is gebeurd.
Wat ik heb verknoeid, is niet goed te maken.
Ik weet niet hoe ik verder moet
en het is allemaal mijn schuld.

Help me, mijn God.
Ik ben blut en sta in het krijt.
Mijn schulden zijn niet met geld te vergelden.
Ik heb alleen maar een hart aan duizend diggels.
Ik heb niet meer te bieden dan dat.

Help me, mijn God.
Hoor mij, zie mij.
Raak mij, recht mij.
Reinig mij en maak mij weer gloednieuw.

Misschien is dat laatste (gloednieuw gemaakt worden) het we
wat mij zo raakt op Aswoensdag. Dat alles wat verkeerd ging,
wat ik verkeerd deed, wat niet goed was, weggeveegd wordt. Met
een simpel askruisje op het voorhoofd.

Ditske Tanja

Vespersvieringen

Met andere geloofsgemeenschappen samen vespers vieren in de
veertigdagentijd.

Voor de derde keer zijn er in de veertigdagentijd vespers gepland
met een aantal geloofsgemeenschappen in Nieuw-West. En zoals we
gewend zijn, is er een sobere maaltijd vooraf.

Het thema voor dit jaar – in navolging van het thema van Kerk in
Actie: Ik ga. Zet een stap naar de ander. Dit jaar mogen we
verwelkomen in deze vesperserie, de Marcus parochie en de
Tituskapel. Omdat er meer geloofsgemeenschappen zijn die mee
willen doen, dan data, doen wij als Regenbooggemeente mee met
de Ontmoeting.

De vespers vinden plaats op de woensdagavond in de
veertigdagentijd en starten om 19.00 uur. De sobere maaltijd begint
om 18.00 uur. De viering in de Marcusparochie is op de
dinsdagavond en daaraan vooraf is geen sobere maaltijd. Op de
zondag voorafgaande aan de vespers zal er een intekenlijst liggen
waarop u kunt aangeven of u mee wilt eten met de sobere maaltijd.

Bij alle vieringen zal er worden gecollecteerd voor een goed doel.
We hopen op weer hele fijne ontmoetingen met onze medegelovigen
hier in Nieuw-West. Welkom!

Kindernevendienst

Voor de kindernevendienst kunt u contact opnemen met :

Christina de Koning
tel.: 06 25488549



Schriftlezingen

7 februari
vijfde zondag na Epifanie
Jesaja 6, 1 – 8
Lukas 5, 1 – 11

10 februari
Aswoensdag
Amos 5, 6 – 15
Matteüs 6, 1 – 21
(n.b. viering op dinsdag 9
februari om 19.00 uur in de
Verrijzeniskerk)

14 februari
1ste van de 40 dagen
Deuteronomium 5, 6 – 21
Lukas 4, 1 – 13
zondag Invocabit

21 februari
2de van de 40 dagen
Exodus 34, 27 – 35
Lukas 9, 28 – 36
zondag Reminiscere

28 februari
3de van de 40dagen
Exodus 6, 2 – 8
Lukas 13, 1 – 9
zondag Oculi

Kerkdiensten in de Ontmoeting

Louis Couperusstraat 133

ZONDAG. 7 februari 2016
Ds. D.Fisser
1e collecte
2e collecte

ZONDAG 14 februari 2016 H.A.
10.00 uur Mevr.ds.D.Tanja
1e collecte
2e collecte

ZONDAG 21 februari 2016
10.00 uur Mevr.ds.D.Tanja
1e collecte
2e collecte

ZONDAG 28 februari 2016
10.00 uur Ds.J.P.G.Dijk
1e collecte
2e collecte

Data en plaats van de vespers:

9 febr. Askruisje viering: aanvang 19.00 uur, geen maaltijd
de Marcusparochie, Louis Bouwmeesterstraat 76

17 febr. 19.00 uur, maaltijd 18.00 uur Prot. Kerk Amsterdam,
de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133

24 febr. 19.00 uur, maaltijd 18.00 uur Franciscaanse gemeenschap,
La Verna, Derkinderenstraat 82,

2 maart 19.00 uur, maaltijd 18.00 uur de Gereformeerde kerk,
de Tituskapel, Wijnand Nuijenstraat 1

9 maart 19.00 uur, maaltijd 18.00 uur de samenwerkingsgemeente
de Christelijke Gereformeerde en Nederlands
Gereformeerde kerk de Bron/ Oase, Willem Kloosstraat 1

16 maart 19.00 uur maaltijd 18.00 uur Het Apostolisch Genootschap
Louis Bouwmeesterstraat 214

23 maart 19.00 uur, maaltijd 18.00 uur Het Leger des Heils,
Burg. Vening Meineszlaan 64

Diensten in Nieuw Geuzenveld

Vanaf heden op dinsdag om 10.30 uur

16 februari 2016, 15 maart 2016, 12 april 2016

Bedankjes

Ik wil de gemeente bedanken voor de mooie bloemen (amarilles)
Het gaat redelijk met me .Vandaag is mijn man verhuisd naar het Gerrie Kneteman huis eindelijk dichterbij.
Wij wensen iedereen een goede jaar wisseling toe en vooral een gezond en een gelukkig nieuwjaar 2016.

Liefs aan iedereen

Maaïke van der Wal

Beste mensen,
Bedankt voor de bloemen en prachtige plant die ik (in november) in 't ziekenhuis mocht ontvangen.
Veel dank
Nan Marsman



Evenbijpraten

Oecumene

Bij het schrijven voor deze Markant moet de Week van Eenheid en Gebed nog plaats vinden. E en verslag daarvan is dus nog niet mogelijk. Wel kunnen we zeggen dat we blij mogen zijn dat er in ieder geval iets gebeurt, zij het op totaal andere wijze dan vroeger het geval was. Er is al lang geen gezamenlijke oecumenische dienst meer. De oecumenische avond van STIMULANS is afgeschaft, maar er is wel een Vesper met maaltijd vooraf georganiseerd. In drie verschillende kerken – de Ontmoeting, de Bron en de Kandelaar – is symbolisch aandacht besteed aan de samenhang tussen de kerken. Het belangrijkste wat echter jammer is in het geheel is het ontbreken van de katholieken.

Mijn oecumene-'geboorte'

Voor de tv en in kranten hebben jullie kunnen lezen dat Abdij Sion, Diepenveen/Deventer gesloten is en de nog overgebleven 7 monniken besloten om naar Schiermonnikoog te gaan en daar opnieuw iets te proberen. Een gemis in de contreien van Deventer en Wesepe. Verschillenden in Deventer sprak ik erover. Het had kennelijk altijd toch een bepaalde naam in de wijdere omgeving. Voor mij persoonlijk riep dit vertrek veel op aan hoe ik hen heb leren kennen. Als domineeszoon uit Wesepe. Het dichtstbij gelegen dorp met een hoofdzakelijk hervormde bevolking. Eind zestiger begin zeventiger jaren ontwikkelde de oecumenische samenwerking zich hier. Mijn vader, maar ook mijn moeder waren daar warm voorstander van. Er ontwikkelden zich allerlei oecumenische vormen van werk. Zoals gezamenlijk ouderenwerk, monniken in de Kerstnachtdienst, een jongerenkoor op Witte Donderdag in het klooster. Maar vooral ook persoonlijke contacten aan huis bij mijn ouders en omgekeerd in het klooster. Zelf mocht ik verschillende keren een week intern in het klooster verblijven. Mee eten in de refter, meezingen in het koor tijdens de verschillende getijden. Ik heb er een hele blog aan gewijd eind van het jaar. Deze is te vinden op www.han-dijk.blogspot.nl.

Ik heb deze blog ook toegestuurd aan de verhuisde monniken. Helaas was hun reactie vooral dat ik precies omschreef waar zij afstand van hadden genomen. Daar was ik al bang voor. Ze zijn weer conservatiever geworden en meer op zichzelf en naar binnen gericht. Aan de vooravond van de week van de Oecumene een schrill iets. Het doet me verdriet dat zij minder open staan voor contact met anderen. Een internationale ontwikkeling was dat, zeker tot voor kort. Wat de nieuwe Paus bewerkstelligen zal, weten we nog niet.

Een hartelijke groet,
uw en jullie predikant,
Han Dijk.

Gemeenteleven

een impressie van het gemeenteberaad op Sinterklaasdag 6 december

Na het welkom door ds. Han Dijk werd het programma toegelicht: een presentatie van de werkgroepen, een update over het Koersproces en gelegenheid tot rondvraag en uitwisseling van informatie. Bij dit alles werd een kopje koffie en een traktatie van de Regenbooggemeente (als dank voor de gastvrijheid die de voorgangers van die gemeente de afgelopen maanden in de Ontmoeting genoten) genuttigd. In een hoog tempo lieten alle werkgroepen horen waar zij het afgelopen seizoen vooral mee bezig waren geweest. Ginette van Klaveren (werkgroep Liturgie), Diny Ros (werkgroep Pastoraat), Irene Rijsdijk (wijkdiaconie), Jouke van Klaveren (wijkcollege van kerkrentmeesters),

Henk Steevels (wijkblad Markant), Luuk Wieringa (kerk-en-buurtwerk Stimulans) en Arnold Schekkerman (stuurgroep Jongeren Nieuw-West) lieten horen waar de werkgroepen tegenaan liepen en lopen. Waar de werkgroepen zich in het seizoen 2015 – 2016 over wilden buigen. En welke rol het Koers-proces daarbij zou spelen.

De werkgroep Liturgie meldde dat zij naast de voorbereiding van bijzondere diensten (als in Advent en met Kerst) wilden verkennen of de krachten van de wijkkerken in Nieuw-West gebundeld kunnen worden. De oecumenische vespers in de 40-dagentijd en de activiteiten in de vredesweek (o.a. een vredesmaaltijd) zijn daar goede voorbeelden van. De werkgroep Pastoraat bestaat uit ongeveer 10 personen en komt om de maand bijeen.

Daarnaast vergaderen de medewerkers van de meeste blokken ook apart. De werkgroep organiseerde in het voorjaar een themamiddag over Veranderend Geloven. Er is ook aandacht voor de veranderingen in de zorg en wat die pastoraal voor mensen betekenen.

Samen met de wijkdiaconie wordt gekeken of toerusting op dat gebied nodig is. De wijkdiaconie liet weten tevreden te zijn over de samenwerking met Stimulans. Op vredeszondag zorgden zij samen voor een 'vredesbrug'. Met name het bezoek aan de

Syrisch-Orthodoxe Kerk van Sint (Mor) Sharbil was heel bijzonder.

Niet al het werk van de wijkkerkrentmeesters is zichtbaar, hopelijk geldt dat wel voor de schoonmaakactie die onlangs is gehouden. Zorgelijk is de situatie rond de verwarming.

Vervanging van de ketel is een kostbare zaak. Samen met de kerkrentmeesters van de Regenbooggemeente wordt gekeken of er nog meer samengewerkt kan worden op het gebied van het kopiëren.

Dat kopieerwerk gebeurt naast de 10 nummers die elk jaar van het wijkblad worden gemaakt. De redactie van Markant probeert de redacties van de andere (protestantse) wijkbladen bij elkaar te krijgen om samen na te denken over het in elkaar zetten en produceren van zo'n blad. Ook de bezorging wordt in toenemende mate een probleem.

Het kerk-en-buurt-werk is een combinatie van Stimulans-werk (o.a. een jaarlijks leerhuis en rouwzorg) en 'Laat het van 2 kanten komen'. Die laatste werkgroep organiseert samen met buurtorganisaties bijeenkomsten over uiteenlopende thema's als IS



Bedankjes

Lieve gemeente,
In de eerste plaats wil ik iedereen bedanken die mijn afscheid erg feestelijk hebben gemaakt.

Mijn gezin en ik hebben er van genoten.

Ik bedank ds. Ditske Tanja voor haar mooie toespraak, en ook Diny Ros, die mijn vrouw in het zonnetje zette. Ook dank ik Jaap van Vliet voor de cd met mijn opgenomen laatste dienst.

De bos bloemen en de kado's waren prima.

Als gezin kunnen wij terugzien op een warm afscheid. Wij zullen jullie zeker niet vergeten en komen zeker nog wel in de kerk.

Wij wensen jullie als gemeente Gods zegen.

Groetjes Wil en Evert

Rijnsburger.

Beste mensen,
Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen, namens de gemeente, wegens mijn valpartij.
Gerda Schol.

Aforisme

Zelfs al zou ik weten
dat de wereld morgen
in stukken uiteenvalt,
ik zou toch mijn
appelboom planten.

Maarten Luther

en radicalisering, de participatiesamenleving en de beleving van seksuele relaties. De stuurgroep Jongeren Nieuw-West is nu zo'n 3 jaar bezig en het werk begint steeds meer gestalte te krijgen. Er is een bloeiende tienergroep: de West Side Teens. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar komen inmiddels maandelijks bij elkaar als NU20 Nieuw-West. De stuurgroep is de eerste die Nieuw-West-breed werkt. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel inspirerend.

Na de presentatie van de 7 werkgroepen vertelden Leny de Pijper en Ditske Tanja wat er in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam gebeurt. Veel aandacht en tijd wordt besteed aan het Koers-proces. In alle wijken zijn avonden georganiseerd waarin de kerkenraden en medewerkers werd gevraagd 'in de spiegel' te kijken. Hoe staat de wijkgemeente er voor? Wat zeggen de cijfers? Welke contacten zijn er zoal met andere kerkelijke en buurtorganisaties? Welke visie deelt men met elkaar? Eind mei werd een regiobijeenkomst gehouden. Het thema voor Nieuw-West was toen: Krachten bundelen om kerkelijke presentie te versterken en te vernieuwen. Eind december volgt een eerste verkenning hoe er in Nieuw-West zo samengewerkt kan worden dat de krachten inderdaad versterkt en vernieuwd worden.

Na al die informatie was er alleen nog tijd om kort aan te stippen dat het pioniersproject Nieuw-Westenwind op 20 december een bijzondere Kerst Nieuw-West on tour organiseert.

De Ontmoeting zorgt samen met buurgemeente De Bron voor een locatie bij de Slotermeerlaan. Daar zal de reis van Jozef en Maria centraal staan. Uitnodigingen voor die bijzondere tour werden uitgedeeld. Leny de Pijper sloot de bijeenkomst met een (gesproken) lied uit het Liedboek.

Ditske Tanja



Uit de kerkenraad van 8 december 2015

Bezinning

Onze bezinning ging dit keer over de vraag hoe wij kerk-zijn eigenlijk zien. Dit naar aanleiding van de landelijke bezinning 'Back to basics'. Ditske haalde punten uit een geschrift hierover naar voren. Enkele opmerkingen geven iets weer over hoe kerkenraadsleden daar tegen aan kijken.

Moed om te leven.

Een toevoeging. In de kerk is er ruimte om te praten over wat je bezig houdt. We aanvaarden elkaar daarbij in Jezus' naam.

Niet de kerk, maar de bijbel hebben we nodig om te begrijpen wat 'goed leven' is.

Zonder de kerk zou ik veel dingen niet begrijpen. Leven is onoverzichtelijk. De bijbel duidt wegen aan.

Gemeenschap spreekt me het meeste aan.

Ja, een gemeenschap van mensen. Kerk als gebouw is niet de enige plek voor die gemeenschap.

Het is té binnenkerkelijk om te spreken van 'een leven zonder kerk' bijvoorbeeld.

De kerk is er voor de samenhang. Zou sterker mogen worden omschreven. Net teveel accent op ons-zelf.

Algemene activiteiten

Ter sprake was de organisatie van Kerst on Tour op 20 december. Dat zal plaatsvinden in heel NieuwWest en wat ons betreft op de rotonde in Slotermeerlaan en Burg.Roëllstraat. Samen met de Bron is deze locatie voorbereid. Het Leger des Heils zit in Osdorp op de hoek van de Osdorper Ban. Men kan een hele tocht maken. Er rijdt een bus van ons punt naar eindpunt Osdorper Ban, de stadsboerderij. De samenwerking over het hele gebied van NieuwWest tussen deelnemende actieven uit de verschillende kerken, het nadenken over hoe vorm te geven is inspirerend. Er worden leuke dingen bedacht. Nieuwwestenwind coördineert een en ander.

Er zijn dingen besproken over een reserveorganistenbestand, nu Evert Rijnsburger ontslag heeft genomen. Marjon Ittner en Leo Kramer buigen zich daar in de praktijk over. Organisten zonder vaste aanstellingen wel in verbinding met de stedelijke orgelcommissie. Evert wenst afscheid te nemen op zondag 3 januari 2016. Er wordt gesproken over wat voor afscheid dat wat ons betreft wordt. Er wordt nog nader overlegt over hoe hij dat wil.

Op verschillende manieren is verder gepraat over de toekomst in NieuwWest verband. Op een gemeenteberaad (misschien iets te snelle verslaggeving, maar ieder kon wel aan het woord komen), Beraad tussen de wijkgemeenten in NieuwWest (vooral de vraag welke items liggen op tafel die om een oplossing vragen en welk tijdspad gaan we volgen. Tenslotte een Medewerkersvergadering Deze had eer een bezinnend karakter en ging minder over beleidszaken. Dat werd voor een keer als prettig ervaren.

Verhalen uit de werkgroepen

De werkgroep liturgie beraadt zich op een nieuwe lijn die ze kan gaan volgen, nu de hele basisorde van dienst behandeld is en veranderingen zijn aangebracht. Uiteraard blijft ze betrokken bij voorbereidingen van Advent/Kerst en 40dagentijd/Pasen.

De werkgroep pastoraat bezint zich op welke punten er voor haar liggen: een cursus over verheldering wat de WMO allemaal met mensen doet; opbouw pastoraat in Geuzenveld; groot-huisbezoek/themamiddag.

De Raad van Kerken bereidt de oecumenische Week voor Gebed en Eenheid voor. Gezocht wordt naar nieuwe vormen.

Het jongerenwerk: Lisa van den Bergh heeft afscheid genomen en is diaconaal opbouwwerker geworden.

Het zijn steeds plezierige kerkenraadsvergaderingen. Chris van Andel zit ze in een stevig tempo voor en rond tien zijn we klaar.

Han Dijk

Rouw in Nieuw West

Gesprekken voor mensen in rouw in Nieuw-West

Het overlijden van een partner is een ingrijpende gebeurtenis. Of het nu kortere of langere tijd geleden is. Het kan moeilijk zijn om jouw eigen draai weer te vinden. Je kunt je vaak eenzaam voelen. Of boos, of schuldig. Vaak merk je dat er toch iets is veranderd in de relaties met anderen. Deze en andere ervaringen kun je delen met vrouwen en mannen die dit zelf ook kennen.

In de maanden maart en april wordt er een serie van vijf gesprekken georganiseerd voor mensen in rouw. Met gesprek en met muziek wordt ruimte gemaakt om zelf weer met moed verder te leven.

Deelname staat open voor mensen uit alle religieuze en culturele achtergronden.

data:

maandagavond 14 en 21 maart, 4, 18 en 25 april 2016

tijd: 19.30 tot 21.30 uur

plaats: kerkgebouw de Ark, van Ollefenstraat 9

achter het Sierplein

begeleiding:

Miekie Myburgh en Ditske Tanja

info en aanmelden:

ditske.tanja@gmail.com

020 6949902 of 0654 650 955

kosten: € 25,00



Sport en Meer 2016

Vacature: Sport & Meer 2016
Save the date: 18-23 juli 2016

Voor de sport- en evangelisatieweek Sport & Meer zoeken we versterking! We zoeken iemand die wil helpen bij de organisatie en iemand die de contactpersoon wil zijn in de Ontmoeting.

Sport & Meer brengt een week lang sport, spel en gezelligheid in Slotermeer en Slotervaart. Ook brengt het kerken samen. Afgelopen jaar sloegen de Protestantse Kerk Amsterdam, Oase voor Nieuw-West, de Tituskapel en de Baptistengemeente De Verbinding de handen ineen en organiseerden gezamenlijk deze week.

We willen graag dat dit een project van meerdere kerken blijft. Daarom zoeken we versterking uit

De Ontmoeting.

Wil je meer weten of je opgeven?

Bel of mail naar Alina de Boer deboeran@gmail.com
06-42473285

Koers Nieuw-West



Twee keer is de werkgroep Koers Nieuw-West inmiddels bij elkaar geweest. Vlak voor Kerst maakten de afgevaardigden van de 3 protestantse wijkkerken (de Ontmoeting, Osdorp-Sloten en de Regenbooggemeente) en het pioniersproject (Nieuw-Westenwind) met elkaar en met hun opdracht kennis. Gemeenteadviseur Peter den Hoedt begeleidt deze verkenning van de regionale samenwerking in Nieuw-West.

Als opdracht werd geformuleerd dat wij allereerst op zoek gaan naar antwoorden op de vraag: Hoe willen we in de toekomst present zijn in Nieuw-West?

In een tweede overleg, half januari, zijn enkele taken verdeeld om die antwoorden te vinden. Zo gaan enkele diakenen en anderen die bezig zijn met kerk-en-buurt-werk, nadenken over onze diaconale presentie in Nieuw-West. Er wordt geïnventariseerd welke andere christelijke gemeenschappen in Nieuw-West actief zijn. Welke contacten zijn er met hen (onder anderen via Nieuw-Westenwind en de plaatselijke Raden van kerken) en wat betekenen die gemeenschappen voor ons? Over de toekomstige pastorale presentie in Nieuw-West wordt met de vrijwilligers en de professionele krachten, die daar nu mee bezig zijn, gesproken. Er wordt contact gezocht met het College van Kerkrentmeesters om te bekijken hoe op termijn te komen tot een sluitende de meerjarenbegroting voor Nieuw-West. De professionele krachten zullen onder leiding van Peter den Hoedt gaan nadenken over teamvorming. En er komen ongetwijfeld nog meer punten, werkvelden bij waarover nagedacht en gesproken moet worden.

De werkgroep wil op vrij korte termijn komen met voorstel hoe we als kerken en geloofsgemeenschappen present willen zijn in Nieuw-West, een plan voor de regio. De werkgroep ziet zichzelf vooral als een denktank die al die gezamenlijk ontwikkelde ideeën verzamelt. De ideeën worden als concreet en uitgewerkt voorstel aan de wijkkerkenraden en daarna aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd. Om dat te realiseren komt de werkgroep elke 3 weken bij elkaar.

Belangrijk is daarbij om goed en zorgvuldig te communiceren met de achterban. Want alles wat in de werkgroep besproken wordt, moet dienstbaar zijn aan het grondvlak. Dat grondvlak bepaalt uiteindelijk welke ideeën van de werkgroep overgenomen worden. De werkgroep voelt het dus als een uitdaging om te werken aan een inspirerend toekomstperspectief. Een toekomstperspectief waarin de verschillende betrokken partijen zich met hun eigenheid in terug kunnen vinden en waarin zij elkaar versterken. Mocht u daarvoor suggesties hebben, dan kunt u die doorgeven aan de leden van de werkgroep of aan procesbegeleider Peter den Hoedt (p.den.hoedt@protestantsekerk.nl).

De werkgroep Koers Nieuw-West

Actie Kerkbalans 2016: **M**ijn kerk inspireert

Eind januari valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u weer mee?

Mijn kerk inspireert is het thema van Actie Kerkbalans dit jaar. In de flyer bij de brief vertellen een paar van onze leden waarom de kerk hen inspireert. Ook staan er een aantal in het oog lopende projecten in van ons en de andere kerken in onze regio. En... we zijn in het nieuwe jaar weer veel van plan!

Al onze activiteiten, het pastoraat, de musici, het gebouw, de verwarming etc., brengen kosten met zich mee. Die kosten moeten we grotendeels met elkaar opbrengen. Voor velen is het onduidelijk wat de kerk nu concreet van hen vraagt om bij te dragen. Daarom geeft de flyer informatie over de richtlijn die wij hanteren voor de jaarlijkse bijdrage. Maar wij kunnen natuurlijk niet in uw 'portemonnee' kijken. Daarom geldt: ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan onze kerk.

Dankzij de inzet en de financiële steun van onze leden, van mensen zoals ú, kunnen we een kerk van betekenis zijn en blijven, voor de buurt, voor de stad, voor mensen van buiten de stad. Doe daarom vandaag nog het toezeggingsformulier op de bus dat u ontvangen hebt of maak digitaal uw bijdrage over. Het IBAN-nr. voor Actie Kerkbalans is:

NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v. 'Actie Kerkbalans 2016'.

Kijk voor meer informatie op

www.protestants.amsterdam/kerkbalans.

Goed om te weten: de bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar als het totaal van de giften hoger is dan 1% van uw belastbaar inkomen. Als u van uw bijdrage een periodieke schenking maakt, kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 50 procent. Interesse? Kijk dan op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans of bel met de financiële afdeling van het kerkelijk bureau via tel. (020) 53 53 700.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
Penningmeester Wijkkerkenraad

Cor Schaap



Bijbels Leerhuis



De vreemdeling die in onze steden woont'

Een schier eindeloze behoefte is er om er over te spreken. Soms voelen mensen zich heen en weer getrokken tussen de gedachte dat wij hier toch ook zo onze problemen hebben en dan komen zij er plotseling bij. We gaan eens kijken hoe bijbelse verhalen ons een weg wijzen. Hoe wordt bijbels beargumenteerd dat je nooit mensen die hun toevlucht bij je zoeken zomaar kunt wegsturen? Wat is in dit verband er de betekenis van dat verschillende soorten mensen in een zwakke positie de machtigen in de wereld altijd op de een of andere manier zenuwachtig maken? Altijd dreigt op de een of andere manier het principe van 'verdeel en heers'. Hoe wordt daar in de bijbel mee omgegaan? Waarom zou het zinvol kunnen zijn om de bijbel hierop na te lezen? Hoe spelen bijbelse argumenten een rol in jouw leven?

Kom langs en praat mee aan de hand van gegevens die we in bijbelse verhalen tegen komen. Iedereen is welkom, christelijk of niet-christelijk.

Data en tijdstip bijeenkomsten:
woensdagochtenden 10/2,
17/2, 24/2, 2/3 van 10.00u. -
12.00u.

Plaats: de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133
Begeleiding: Han Dijk en gastinleiders.

Graag opgave vooraf bij Han Dijk 6144188 of Alex Cordesius 06-13780083.



Ontvang mij als een kind

Wereldgebedsdag 2016



De voorplaat van de orde van dienst is gemaakt door Ruth Mariët Castro, die in Jaimanita Trueba woont, een wijk in de hoofdstad Havana. Zij geeft de volgende tekst als uitleg bij de voorplaat:

Op de drempel van onze
kindertijd
openen wij de deur van de
jeugd
die ons in Jezus tegemoet
komt.

Als licht dat valt op
gebrandschilderde ramen,
als het lachen van spelende
kinderen,
omhels ik - als een kind - de
palmen,
midden op de dag.

Laat ons in het gebed worden
als een kind:
met handen die wit zijn van het
zweet
en vuil van het buitenspelen.

Dan kunnen wij Jezus
ontvangen,
met allen die op Hem wachten
op de drempel van onze
kindertijd.

Op vrijdag 4 maart wordt Wereldgebedsdag, zoals elk jaar, ook gevierd in de Ontmoeting. Om 14.00 uur begint de viering in de huiskamer (de zaal is open vanaf 13.30 uur). De orde van dienst is dit jaar voorbereid door het Wereldgebedsdagcomité uit Cuba. Het thema is Ontvang MIJ als een kind. Dat is Jezus' reactie als zijn leerlingen proberen tegen te houden dat kinderen door hem aangeraakt worden. Markus vertelt daarover in zijn evangelie (hoofdstuk 10, vers 13 – 16). Het Cubaanse comité heeft rond dat verhaal een inspirerende gebedsviering gemaakt.

Iedereen van harte welkom!

Vrij. 4 maart 2016 14.00 uur Kerkgebouw De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133 info: Alie van den Berg, 020 613 36 97

Parenthouse Nieuw-West

Rust en ruimte voor (tijdelijk) gescheiden ouders

In Amsterdam Nieuw-West wonen veel gezinnen met kinderen. Sommige ouders besluiten, om welke reden dan ook, tot een relatie time-out of echtscheiding. Ze willen dan veelal graag in de nabijheid van hun kinderen blijven wonen. Maar in de directe omgeving is vaak geen betaalbare woonruimte beschikbaar. Daarom is er nu ook in Amsterdam Nieuw-West een Parenthouse. Een tijdelijk opvanghuis voor (tijdelijk) gescheiden ouders. Een initiatief dat ontwikkeld wordt in samenwerking van Nieuw-Westenwind en Parenthouse IJburg

Even weg uit de relatie kan helpen jezelf te hervinden en te bezinnen op de toekomst. Om keuzes te maken die belangrijk zijn voor jezelf en voor je kinderen.

Tijdelijk wonen in Parenthouse Nieuw-West kan jou hiervoor rust en ruimte bieden.

Ken je mensen die zich in een dergelijke situatie bevinden of gaat het jou misschien zelf aan? Neem dan gerust contact op. De gegevens zijn te vinden op ww.nieuw-westenwind.nl

Maar je mag me natuurlijk ook bellen: 06-25307687. Dan kunnen we samen kijken of er mogelijkheden zijn.

ds. Klaas de Lange



Attentie - Attentie - Attentie



ROMMELMARKT IN DE ONTMOETING

Op 12 maart is weer de jaarlijkse rommelmarkt
van 10.00 tot +/- 14.30 - 15.00 uur.

Bij velen is het bekend dat er een mooie grote loterij plaatsvindt waarvan de trekking om ongeveer 15.30 zal beginnen. Omdat deze grote loterij de laatste keer is heeft de commissie besloten om hiervoor weer mooie prijzen in te kopen met als hoofdprijs een prachtige 32 inch (82 cm) televisie, koop dus op tijd u loten want op = op.

De loten kosten €2,50 per 4 stuks en zijn o.a. verkrijgbaar bij Alie van den Berg, Arjan Kramer, Cynthia Kramer, Kees van Lewe, Henny Meerwaldt, Ciska en Dirk van de Kuilen en Jouke van Klaveren.

Ook het waterlooplein is er weer en daarvoor zijn we natuurlijk op zoek naar mooie spulletjes die nog verkoopbaar en interessant zijn. Kijk in uw kasten, zolder etc. en ruim de boel eens lekker op. Wij zijn geïnteresseerd in kleine meubelen, huishoudelijke benodigdheden, kleding (wel gewassen s.v.p.), boeken etc.

U mag het brengen op woensdag 9, donderdag 10 maart van 10.30 tot 14.30 uur en vrijdag 11 maart tot 12.00 uur. Is brengen een bezwaar dan kunt u contact op nemen met Wim Migchelsen, tel. 020-6133697 dan wordt er een afspraak gemaakt om het op te halen.

Wilt u iets geven voor eventueel het rad van avontuur of de enveloppen trekken dan is dat van harte welkom, daarbij kunt u denken aan dingen die u in een kerstpakket heeft gekregen, pak koffie of thee, blikken soep, flesje wijn of zoiets, een rookworst, een ontbijtkoek, potje jam maar u mag ook zelf wat bedenken als het maar redelijk houdbaar is. Deze leuke spulletjes kunt u te allen tijde kwijt door even te bellen met Jouke van Klaveren 020-6690467 of t/m zondag 27 februari mee nemen naar de kerk.

Maar het belangrijkste is dat u langs komt om er samen weer een happening van te maken. Waarschuw uw familie en vrienden en als u mensen kent die in het verleden tot de Sionskerk en/of Hoeksteen hebben behoord laat hen weten dat het de laatste grote rommelmarkt is dan maken we er gelijk een mooie reünie van.

Ook het bekende restaurant zal er weer zijn met warme en koude dranken en wat lekkers. Een hartig en warm hapje is weer te koop en natuurlijk ook de overbekende erwtensoepp en dat alles tegen een schappelijke prijs.

Wij hopen u weer te ontmoeten op onze gezellige
Rommelmarkt zaterdag 12 maart 2016.