

Markant



Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "

Als de Zon

Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant,
schitterend, begaafd, geweldig te
achten.

Maar waarom zou je dat niet zijn.

Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenen
aan jouw kleinheid.



We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd
zijn,
Zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.

-Nelson Mandela-
Uitgesproken bij Nelson Mandela's
inauguratie tot president
van Zuid-Afrika in 1994

Even Bijpraten

Gebed

God, bron van leven,
Ik bid U,
Voor allen die teleurgesteld zijn
In hun medemensen en
verbitterd zijn om wat anderen
hen hebben aangedaan.
Voor allen die hun leven
als koud en vreugdeloos
ervaren.
Dat Uw woord hen mag
verwarmen.
Amen.

De zomer begint nu, rond de helft van juni. toch wat meer vorm aan te nemen. Mensen zijn daar gelukkig mee, denk ik. Velen maakt de weer-situatie niets uit voor hoe men zich voelt. Mij kan het geen mooi genoeg weer zijn. Niet te heet, maar wel behaaglijk en zonneshijn. Voor mij is de zomer onder anderen ook meer bezoekwerk doen. Langzaam begint dat er weer op te lijken. Door het jaar heen lijkt dat soms teveel sluitpost van de tijdbegroting te zijn. Verder neem ik gedachten mee de zomer in die hopelijk tot werkideeën worden. In ieder geval hoop ik dat het onderzoek naar de zending van de kerk meer vorm krijgt in teksten die richting een boek gaan. Het verhalenboek zit er nu aan te komen. Nu weer verder met de andere zaken.

Koersdag

30 mei jl. was de Regiodag over de Koers van onze gemeente. Onder meer een gesprek als regio NieuwWest, opgemonterd door de AK. Uit de gedachten over de centrale koers vind ik het belangrijkste waar ds. Julia van Rijn steeds mee komt: inhoud boven cijfers. Niet dat cijfers niet belangrijk zijn. Ze moeten niet bepalen en sturen. De onderlinge gesprekken met mensen uit de andere NieuwWestwijken zijn heel belangrijk. Ik ben benieuwd waar die nog eens in zullen uitmonden. Misschien is elders over mijn gedachten meer te vinden, in de medley die Ditske maakt van de verslagen van Koersdaggangers. Hier staat nog wat precieser hoe ik tegen de zaken aan kijk. Even meer tijd om dat onder woorden te brengen.

1. We worden geacht kerk in de buurt te zijn. De invulling daarvan is dan echter steeds opdat we als kerk weer nieuwe perspectieven vinden om nieuwe mensen of mensen opnieuw voor de kerk te winnen. Ik zie daar steeds wat anders: niet de kerk moeten we allereerst groot maken, maar kleine mensen. We moeten daarbij niet vergeten waarom we het doen. Als we daar ook openlijk over spreken en als dat nieuwe mensen of mensen opnieuw doet besluiten om zich aan te sluiten bij de kerk, dan is dat prima en iets om blij over te zijn. Maar het is secundair.

2. De invoering van de WMO/de participatiesamenleving moet de kerk bezig houden. Niet omdat het een cadeautje voor de kerk is. Te vaak hoor ik: de WMO is een geschenk voor de kerk. Als ik dat hoor, lopen me de rillingen over de rug. Volgens mij is het vooral en in de eerste plaats extra ellende voor kwetsbare groepen. Die komen wij diaconaal én pastoraal tegen. We zouden ons expliciet aan moeten sluiten bij die bewegingen die tegen die eindeloze golf van bezuinigingen en afbraak van de zorgsamenleving proberen iets te doen. Daar ergens ligt onze inhoudelijke koers. Dat we daarbij als wijkgemeenten meer samen zouden kunnen werken is prima, maar dat is praten over koers op beleidsmatig niveau.

Misschien lastig om te verteren dat ik hier steeds mee aan kom zetten, maar ik kan mijn predikantschap niet uitoefenen, als dat niet helder is van mijn kant. Verder zien we wel, waar we ergens gezamenlijk uit komen.

Kindernevendienst

Om de week hebben we kindernevendienst. In het rooster aangegeven met



Christina de Koning
tel.: 06 25488549

Schriftlezingen

5 juli 3de zomierzondag
Ezechiël 2, 1 – 7
Markus 6, 1 – 6

12 juli 4de zomierzondag
Jesaja 52, 1 – 6
Markus 6, 6b – 13

19 juli 5de zomierzondag
Jeremia 23, 1 – 6
Markus 6, 30 – 44

26 juli 6de zomierzondag
Jesaja 63, 7 – 14
Markus 6, 45 – 52

2 augustus 7de zomierzondag
Deuteronomium 10, 12 – 21
Markus 7, 1 – 23

9 augustus 8ste zomierzondag
2 Koningen 4, 8 – 37
Markus 7, 24 – 30

16 augustus 9de zomierzondag
Jesaja 35, 1 – 10
Markus 7, 31 – 37

23 augustus 10de zomierzondag
2 Koningen 4, 42 – 44
Markus 8, 1 – 21
alternatief: 1 Koningen 16,29 – 17,6

30 augustus 11de zomierzondag
Zacharia 8, 4 – 8 20 – 23
Markus 8, 22 – 26
alternatief 1 Koningen 17, 7 – 24

Kerkdiensten

ZONDAG 5 Juli 2015
10.00 uur Ds.W.v.d.Spek
1e collecte Wijkdiaconie
2e collecte Onderhoud kerkgebouw

ZONDAG 12 Juli 2015 H.A.
10.00 uur Mevr.ds.D.Tanja
1e collecte Stichting Present
2e collecte Kosten activiteiten kerkenraad

ZONDAG 19 Juli 2015
10.00 uur Mevr.ds.F.G.W.Hordijk- v.d.Zwaag
1e collecte Wijkdiaconie
2e collecte Tienerwerk

ZONDAG 26 juli 2015
10.00 uur Mevr. Jeannet van Doorn
1e collecte Burennetwerk
2e collecte Toerusting en vorming

ZONDAG 2 Augustus 2015
10.00 uur Ds. H.Appers
1e collecte Straatpastoraat
2e collecte Onderhoud orgel

ZONDAG 9 Augustus 2015
10.00 uur Ds. J.P.G.Dijk
1e collecte Wijkdiaconie
2e collecte Eigen wijkproject (keuze wijk)

ZONDAG 16 Augustus 2015
10.00 uur Ds.J.Hoekert
1e collecte Koopvaardijpastoraat
2e collecte KerkinAkte Zomerzending

ZONDAG 23 Augustus 2015 H.A.
10.00 uur Ds.J.P.G.Dijk
1e collecte Wijkdiaconie
2e collecte Pastoraat

ZONDAG 30 Augustus 2015
10.00 uur Ds.A.Fox
1e collecte Recht in Zicht
2e collecte Onderhoud kerkgebouw



Bidden voor het eten

Kleine Jantje en zijn familie waren op een zondag bij ons thuis voor het avondeten. Iedereen zit aan tafel als het eten wordt opgediend.

Als Jantje zijn bord krijgt, begint hij meteen te eten.

"Jantje", zegt zijn moeder, "wil je alsjeblieft even wachten tot we gebeden hebben".

"Dat hoeft niet", zegt Jantje, "Natuurlijk wel"

zegt zijn moeder. "We bidden thuis ook altijd vóór het eten".

"Ja", zegt Jantje, "bij ons thuis, maar nu zijn we bij oma thuis, en die kan heel lekker koken!"

D.de B.

Afwezigheid wegens vakantie

Dit jaar zou ik mijn vakantie in twee gedeelten willen opnemen. De eerste periode zal zijn van 6 tot en met 26 juli en de tweede periode van 10 augustus tot en met 21 augustus. In principe zal ds. Ditske Tanja dan waarnemen. Het kan echter zijn dat er nog wat verandert, omdat op het moment van schrijven nog niet duidelijk is, wanneer Ditske haar zomervakantie opneemt. Waar ik heen ga, staat nog niet 100% vast op dit moment. Maar hopelijk weer eens naar Italië voor een iets langere tijd. Overigens hoop ik weer veel te wandelen, eventueel in Nederland.

Een hartelijke groet
en een goede zomer toegewenst,
uw en jullie predikant,
Han Dijk

Uit de kerkenraadsvergaderingen van 12 mei 2015 en 9 juni

Ter bezinning boog de kerkenraad zich over 4 afbeeldingen: een puzzel, een wiel, twee voetballers en een fabriek. De vraag erbij was: welk beeld past het best bij de gemeente en wat zijn de zwakke en sterke kanten van elk beeld? De één koos voor de puzzel vanwege de verschillen tussen de mensen van de Ontmoeting, die niet altijd even makkelijk in elkaar te passen zijn. En omdat elk stukje dat ontbreekt een gat, een gemis vormt. Een ander had meer met het bewegelijkere beeld van het wiel, omdat het laat zien dat we elkaar helpen. Zou God daarbij niet de as van het wiel zijn? Weer een ander werd aangesproken door het beeld van een (voetbal)team waarin je continu zoekt naar samenwerking. Heel belangrijk voor zo'n team is de teamgeest. Het vierde beeld, dat van de fabriek, past als je de kerk ziet als een bedrijf. Als een organisatie met een gemeenschappelijk doel en de inzet van alle leden. Na al deze beelden hoorden we enkele verzen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efese. Daarin vergelijkt Paulus de gemeente met een lichaam. Misschien wel het beste beeld voor de kerkelijke gemeente.

Het eerste bespreekpunt was het jaarverslag van Stimulans. Dat verslag bevat een grote hoeveelheid activiteiten; zowel vaste jaarlijkse activiteiten (de interreligieuze koffieochtenden, leerhuis en de rouwgroep) als 'toegevallen' activiteiten. Toegevallen activiteiten van dit seizoen waren onder meer de kerstrommelmarkt, een bezoek uit Duitsland en het troostconcert Heet mij Licht op 19 mei. Aan de rouwgroep (gehouden najaar 2014) zit nogal wat organisatie en een zekere financiële belasting vast. Deelnemers aan de rouwgroep komen van veel verder weg dan vroeger. Dat heeft o.a. te maken met de mensen uit andere culturen die nu in Geuzenveld-Sloterveer wonen. Dat zijn culturen die anders met rouw omgaan. Stimulans is aangesloten bij het stedelijke Overleg Rouwzorg Amsterdam dat vorig jaar een eigen website is gestart: www.rouwzorgamsterdam.nl.

De activiteiten van 'Laat het van 2 kanten komen ...' zijn vooral gericht op de ontmoeting van en met mensen wonend in

Geuzenveld-Slotermeer. Soms is er voor die ontmoeting een duidelijk religieus thema, soms niet. Er zijn veel mensen uit andere bewonersgroepen bij de organisatie van deze activiteiten betrokken. Bij de keuze van onderwerpen wil men vooral uitgaan van de vragen die in de buurt spelen. Gevraagd naar plannen voor het komend seizoen, is het antwoord dat er gedacht wordt aan dialooggesprekken en mogelijk weer een cursus Islam (en Christendom).

Bij het tweede bespreekpunt komt de onlangs stedelijke georganiseerde bel-avond voor de actie Kerkbalans aan de orde. Die leverde goede contacten en hopelijk meer inkomsten op. De kerkenraad beveelt de kerkrentmeesters aan voortaan mee te doen met dergelijke geldwervingsacties. Vanwege de financiële situatie van de Ontmoeting is het nodig om alle manieren aan te grijpen om meer inkomsten te verwerven.

Hierna kwam de voorbereiding van de regiobijeenkomst van 30 mei (zie elders in dit blad voor een impressie) aan de orde. De scriba deed een uitnodiging uitgaan naar alle medewerkers.

Onder het agendapunt "Spoor 2" werd verteld over de startbijeenkomst voor de pilot 'Activeren van niet-actieve leden'. Hoe kom je op een open, frisse manier met niet-actieve leden in gesprek? Is daarvoor een concreet aanbod van activiteiten nodig? Welke leeftijdsgroepen en/of buurten kunnen het best benaderd worden? In de kerkenraad zijn verschillende mensen bereid om praktisch mee te gaan doen met de uitvoering van de pilot.

De Stuurgroep Jongeren Nieuw-West heeft met de tienerwerkers een evaluatiegesprek gehouden. Dat was nu al nodig i.v.m. de nieuwe Wet op Flexibel Werken. De Stuurgroep stelde voor om het contract van alle 3 de tienerwerkers te verlengen. De kerkenraad was akkoord.

Verder kwam ook het gesprek aan de orde, dat enkele leden van het moderamen hebben gehouden met leden van de werkgroep Liturgie. Het gesprek ging over het aantrekken van een nieuwe organist. In dat hele proces is, m.n. op het punt van de communicatie, een en ander misgegaan. Er zal nog met andere mensen gesproken worden om de communicatie hierover te verbeteren.

Bij de rapportages uit de werkgroepen, meldden de diakenen dat er op Pinksteren, na afloop van de dienst, gezamenlijk koffie (met taart) geschonken en gedronken wordt met de mensen die dan bezig zijn met het buurtproject de Oasis Game Couperusbuurt.

Ditske Tanja

9 juni

Op 9 juni jl. hielden we onze laatste vergadering van het jaar. Tijdens ons vaste bezinningsmoment dachten we na over wat de Geest ons eigenlijk doet. Aan de hand van Hand. 19: 1-7 waar Paulus in Epeze christenen tegen komt die wel gedoopt zijn, maar nooit van de Geest hoorden. Zij waren door Johannes gedoopt. Paulus doopte ze opnieuw en direct begonnen ze in tongen te spreken en te profeteren. Kennen wij dat? Niemand van ons eigenlijk. Maar kennen we dan ook de Geest niet? Vermoedelijk moet je zeggen dat je de Geest op verschillende manieren kunt kennen. We probeerden het te benoemen: bezieling, enthousiasme,

Beste gemeenteleden

Groot was de schrik toen ik te horen kreeg dat de bypass in mijn linkerbeen was mislukt.

De enige oplossing om van de pijn af te komen was amputatie. Je kunt niet anders dan het accepteren en te hopen dat een prothese haalbaar is.

Je voelt je gesterkt door de vele blijken van belangstelling van iedereen, de bloemen uit de kerk, de vele kaarten en
bezoek.

Uit alle aandacht die je krijgt, de warmte van allen die aan je denken en om je heen staan, put ik hoop voor de toekomst om door te gaan met alle fysiotherapie.

Heel hartelijk bedankt.

Hartelijke groet,
Herman Meerwaldt





VAKANTIE

De mens maakt reizen om zich
te verbazen

over de hoogte van de bergen,

over de geweldige golven van
de zee,

over de lange loop van de
rivieren

over de uitgestrektheid van
de oceaan,

over de eeuwige kringloop van
de sterren;

aan zichzelf gaat hij zonder
verbazing voorbij.

Augustinus (354-430)

het vol kunnen houden, troost dat tegen alles in je toch weer overeind zult krabbelen, enthousiast dat je samen met anderen (ook met niet-christenen) in de Geest van de Torah aan de slag bent voor vrede en gerechtigheid.

KOERS – Terugblik op regiobijeenkomst 30 mei jl.

Verderop in dit nummer gaat Dtske Tanja in op de inhoud van die dag en nav. de verslagjes die de deelnemers uit onze wijkgemeente maakten zet ze bij elkaar en vertelt wat haar beeld van het geheel is. Opmerkingen die mensen tijdens de kerkenraadsvergadering maakten over de sfeer en de zin van de dag laten al iets zien: Inspirerende bijeenkomst. Bereidheid om te spreken met elkaar en het achterste van tongen te laten zien. De urgentie werd gevoeld. De vrijblijvendheid voorbij. Er is nog veel te praten en uit te leggen aan elkaar. Onder anderen over de vraag of we wel dezelfde koers varen, hoe globaal ook. Binnen een kort aantal jaren zijn al onze predikanten met emeritaat. Ds. Robert Jan Bakker al deze maand. Stappen die binnenkort als vervolg gezet worden:

Meedenken over het profiel van de nieuwe predikant in Osdorp-Sloten

Een bijeenkomst om te inventariseren welke stappen gewoon al gezet kunnen worden. Allereerst zal dan gewerkt worden aan iets gezamenlijks in de Vredesweek.

Een commissie formeren die verschillende besluitvormingsstructuurmogelijkheden gaat onderzoeken en met voors en tegens op papier zetten.

Activeren niet-actieve gemeenteleden

NieuwWestenwind is gevraagd om hier aan te werken. Gewoon op bezoek en zien wat er uit voortkomt. Veel meer kun je al bijna niet zeggen. De gedachte is om deze veelal jongere mensen te betrekken bij enig gemeentewerk. Daartoe zijn een aantal bestaande activiteiten genoemd waar mensen voor te werven zijn. Je kunt dan denken aan activiteiten van 'Laat het van twee kanten komen' en overige activiteiten van STIMULANS of waar deze groep actief in deelneemt. Je kunt denken aan tienerwerk, ouderenclub, rommelmarkten (vond Chris niet), op te zetten maaltijden. Maar: nieuwe ideeën zijn mooi. Ze zijn vaak pas in te vullen, als er ervaring is opgedaan met andere activiteiten en hoe mensen daarop reageren. Het algemene motto om te doem 'waaraan behoefte is' is niet zo sterk.

Organisten

Zoals bekend hebben we een nieuwe organiste mogen meebenoemen. Marion Ittner raakt ook al wat thuis. Laatst had ze gewoon haar dochters meegenomen en met hen muziek gemaakt in aansluiting op de kerkdienst. Dat vonden de mensen mooi. Een eerste officieel functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden. Tevredenheid over en weer en bekeken wat nog ontbrak of hoe ze het liefst de samenwerking met de predikanten ziet. Dat moet groeien. Met de andere (ex)organisten zijn nog gesprekken gevoerd over de omstandigheden waarin een en ander zijn nieuwe beslag heeft gekregen. Ook met hen is een nieuwe situatie ingetreden waar even nieuwe wegen gevonden moesten worden. Maar dat lijkt gelukt te zijn ondertussen.

Tenslotte nog wat Varia. De werkgroep pastoraat meldt dat ze bezig is vormen te ontwikkelen om zeker het pastoraat in Geuzenveld weer steviger op te pakken. Er is een gesprekskring in NieuwGeuzenveld geformeerd. Daarnaast zijn een aantal mensen uit andere delen van de wijk ingezet om enig bezoekwerk te doen. In Geuzenveld zelf zijn momenteel geen mensen te vinden om dat te doen.

Vanuit het tienerwerk is te melden dat Lisa van den Bergh zal ophouden met haar tienerwerk. Ze was ondertussen al diaconaal opbouwwerker geworden. Beter niet allebei tegelijk dit doen. De tienerwerkers die er nog zijn: Remco Groen en Roos Fountain.

De kerkenraad heeft wederom duidelijk uitgesproken dat de predikanten moeten proberen niet tegelijk op vakantie te zijn.

Han Dijk



Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest ...

Met het zingen van dit prachtige lied (nummer 700 uit het Liedboek) werd de regio-bijeenkomst voor de regio's Noord, Oost en Nieuw-West op 30 mei geopend. Met een zegenbede van Bernardus van Clairvaux (Kom, heilige Geest, spreek altijd tot mijn hart) begonnen de ruim 80 aanwezigen aan een "spannende bijeenkomst". Dat was het gevoel van Rijk van Ark, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Want op deze dag werden de resultaten van het veranderingsproces Koers tot nu toe opgehaald.

Ds. Julia van Rijn, scriba van de Algemene Kerkenraad liet daarom eerst enkele geluiden passeren die in het kader van Koers te horen waren:

- * Koers gaat gewoon om bezuinigen en reorganiseren...
- * Koers gaat om wijken samenvoegen in regio's en gebouwen sluiten...
- * Het gaat best goed. Waarom doen we dit eigenlijk? Waarom zouden we missionair zijn?

Nu is inmiddels duidelijk dat er zowel een geestelijke als een financiële urgentie is voor Koers. Als ook de noodzaak om te blijven vernieuwen door samen te werken en solidair met elkaar te zijn. Die urgenties worden verschillend beleefd en gezien. Er zijn mensen die vinden dat geld en cijfers geen grote rol mogen spelen. Anderen benadrukken dat de situatie in verschillende wijken nogal benard is; onvoldoende vrijwilligers om alles overeind te houden, onvoldoende inkomsten uit levend geld om de kerntaken van de kerk te bekostigen, weinig visie op het kerk-zijn van de toekomst.

Na de reflectie van Julia van Rijn volgden die van Redmer Kuiken, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en van Rijk van Ark. Redmer Kuiken maakte onder meer duidelijk dat het lot van de kerk vooral afhangt van de beleggingen en het vroeger verzamelde kapitaal. Het College wil daarom gaan werken met meerjarenbegrotingen die over een paar jaar sluitend moeten zijn. D.w.z. dat de inkomsten en de uitgaven met elkaar in balans komen en dat er zicht is op een ook financieel duurzame kerk.

Rijk van Ark vertelde dat de ongemakkelijke vraag: "doen wij het

Verhuizing

Na 15 jaar in Geuzenveld te hebben gewoond, en 40 jaar aan de Petroleumhavenweg, kregen we in december bericht dat we uit ons huis moesten.

Dat was wel even schrikken. We hebben altijd gezegd, we gaan Amsterdam niet uit.

Na heel veel zoeken in Amsterdam, naar een beneden huis met een klein tuintje, hebben we dat niet gevonden. Steeds maar weer speuren op internet naar een woning, om gek van te worden. Osdorp, Geuzenveld, Amstelveen, Landsmeer, ongeveer 12 huizen bekeken. Nu hebben we toch Amsterdam moeten verlaten, met pijn in ons hart. We blijven wel bij De Ontmoeting.

Ons huis aan de Petroleumhavenweg nr.17 in Amsterdam staat op de nominatie om te worden gesloopt. We hebben er ruim 40 jaar met veel plezier gewoond, maar we moesten verhuizen.

We hebben onze nieuwe woning gevonden in Wormerveer. Daarin hebben we de afgelopen weken met alle kinderen hard gewerkt, om het huis aan onze smaak aan te passen.

Op zaterdag 6 juni 2015 zijn we verhuisd. Voor ons een nieuwe start in een mooie omgeving. We hopen op evenveel woonplezier als in ons oude huis in Amsterdam.

We willen iedereen bedanken voor de kaarten die wij hebben gekregen. Dat waren er heel veel, met allemaal leuke wensen, nogmaals bedankt. Mochten jullie in de buurt zijn, van harte welkom.

Cor en Henny Schaap



protestantse kerk
amsterdam

Pleisterplaats voor de ziel

10 Jaar Protestantse Kerk Amsterdam

Onder het motto Kerk blijkt
springlevend vierde de
Protestantse Gemeente

Amsterdam

eind september 2005 haar
eenwording. De Protestantse
Kerk Amsterdam (de naam die
de gemeente in 2006 ging
voeren) ontstond uit een fusie
van hervormde en
gereformeerde kerken in
Amsterdam. Nu bijna 10 jaar
geleden, op 28 juni 2005,
ondertekenden de Hervormde
Gemeente te Amsterdam en de
Gereformeerde Kerk

Amsterdam

een besluit tot vereniging.

Op zondag 6 september
aanstaande vieren wij het
10 jarig bestaan van de

Protestantse Kerk Amsterdam
met een feestelijke
middagdienst in de Nieuwe Kerk
op de Dam. De wijkkerkenraad
van de Ontmoeting heeft
daarom besloten de dienst op
zondagmorgen te laten
vervallen. Zodat wij, met leden
van de andere wijkkerken van
Amsterdam kunnen vieren dat
wij 10 jaar samen kerk mogen
zijn in Mokum.

wel goed genoeg" voor hem heel belangrijk was. Een vraag die wij ons eigenlijk moeten blijven stellen. Daarom hoopte hij op een ordelijk veranderingsproces, met duidelijke besluiten en voldoende druk op de ketel om in beweging te blijven.

Toen daarna de drie regio's apart bijeenkwamen, kregen zij eerst te horen wat de wijkavonden aan visie, prioriteiten, mogelijkheden voor samenwerking en gegevens over de wijkkerken en hun netwerk hadden opgeleverd. Voor Nieuw-West werd dat samengevat tot het motto: 'krachten bundelen om kerkelijke presentie te versterken en te vernieuwen'. Die inventarisatie gaf heel wat stof tot nadenken en verwerken. Dat kon onder meer in een van de 6 subgroepen:

- * Vieren; er werd onder meer nagedacht over de vele verschillende manieren, tijden, plekken en gelegenheden om te vieren;
 - * Ouderen; de eenzaamheid die je in het bezoekwerk vaak tegenkomt, maar ook de mooie levensverhalen van ouderen (kunnen die niet door jongeren opgetekend worden?) kwamen aan de orde;
 - * Diaconaat; waar het idee om samen te beginnen aan een diaconale winkel 'om te helpen wie geen helper heeft' besproken werd;
 - * Missionaire activiteiten & vernieuwing; er is al veel samen georganiseerd (tinerwerk, rouwgroep, Nieuw-Westenwind), maar er kan nog veel meer gedaan worden: de kerk als 'vrijplaats' voor mensen met (latente) levensvragen;
 - * Communicatie; de raakvlakken in de werkwijze van de redacties van de wijkbladen kwam aan de orde, in de toekomst kunnen er meer publicaties met elkaar gedeeld worden;
 - * Bestuur / professionals; hier dacht men onder andere aan beleidsdagen, gezamenlijke (jaar)plannen voor activiteiten, onderhoud van gebouwen en overleg tussen de kerkenraden.
- Alle ideeën kregen een plekje op een grote banner die het uitgangspunt wordt voor de besprekingen voor een samenwerkingsagenda die in het najaar uitgewerkt gaat worden. En al voor die tijd worden her en der plannen gemaakt: voor het meer samen optrekken van de wijkbladen, gezamenlijke activiteiten in de vredesweek en dergelijke.
- De regiobijeenkomst begon met de Geest die waait als een wind en eindigde ermee: Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge (Liedboek 687).

Ditske Tanja



V verhalen delen:

Lezen uit de Bijbel en Koran

Op de eerste zaterdag van juni toog ik naar Huis van de Wijk - Pluspunt. De afspraak was dat we met een groepje mensen een verhaal zouden lezen dat, zij het met de nodige verschillen en nuances, zowel in de Bijbel als in de Koran voor komt. Aangekomen trof ik enkele vrouwen. Een Marokkaanse man, die voor de vorige

bijeenkomst een aantal mensen uit zijn eigen netwerk had gemobiliseerd, had zich kort te voren afgemeld. Hij ging op vakantie naar zijn geboorteland. Zijn afwezigheid maakte dat zijn netwerk er deze middag ook niet was. Zo kwam het dat ik (protestantse dominee) met een Turkse moslima, een Surinaamse christin (van huis uit Rooms Katholiek), een Thaise boeddhiste en een Marokkaanse moslima aan tafel zat. Met een dominee erbij gaat het gesprek al snel over geloven. "Onze God", sprak de één.... "Er is maar één God" sprak een ander... Er ontstond een mooi gesprek. Zou het om dezelfde God kunnen gaan waarin we op verschillende manieren geloven? Men bevroeg elkaar zonder (voor)oordeel. Dat kan alleen wanneer er een sfeer is van vertrouwen. En die was er, want onbevangen werd verteld over persoonlijk bidden. Welke vormen zij daarvoor gebruiken en wat men uitspreekt tegen God. Met alle verschillen die eerder waren genoemd bracht juist dit hen dicht bij elkaar. Bidden om hoop, om hulp of kracht op momenten dat het anders gaat dan gehoopt of verwacht. En, herkenbaar voor iedereen die aan tafel zat, dat het uiten van dankbaarheid er nogal eens bij inschoot. "Ik bid elke dag een gebed dat ik als kind geleerd heb" sprak de oudste van de tafelenoten:
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt.
maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond zijn.
Iedereen viel even stil en knikte beamend.

ds. Klaas de Lange

"Heet mij licht 1" Een troostconcert.

Wat heerlijk dat de kerk weer gebruikt wordt voor een cultureel gebeuren. Het gebouw is er uitermate geschikt voor.

Nu dit troostconcert.

Er is veel reclame voor gemaakt en dat gaf resultaat. Ruim 120 toehoorders komen luisteren. De avond is ook heel goed voorbereid..

Ik kom binnen, koop een kaartje en krijg een programma, waarop vermeld staat wat er wordt uitgevoerd en door wie.

Er is een klein orkest met een fluit, hobo, klarinet, cello en piano. Dit is het belangrijkste instrument vanavond en begeleidt o.a. het dameskoor van 10 personen.

Peter Ouwerkerk is de dirigent en Harry Stevens de componist, librettist, arrangeur en pianist. Aan de achterkant van het programma, lees ik "tafelgesprekken".

Na het muzikale gedeelte kan ik uit 13 tafels kiezen bij welke tafel ik wil aanschuiven.

Nu ga ik naar boven en zoek een plaats. De kerk stroomt vol. Er worden stoelen bij gezet. De leden van het orkest nemen ook plaats. We worden welkom geheten door een gastheer. Dan begint de uitvoering. Er worden stukken gespeeld van o.a. Rachmaninov, Harry Stevens, R.R. Bennet, Brigitte Kaandorp, Jules de Korte, er komt een voordracht van een gedicht.

Het belangrijkste zal de première zijn van "Heet mij licht" gecomponeerd door Harry Stevens en gedirigeerd door



Het geloof is een stok om op te steunen. Niet om anderen mee te slaan.

E.Laurillard

Van de redactie

Hierna vindt u de data waarop in de komende maanden de kopij voor Markant ingeleverd dient te zijn.

Voor het

sept.nr.	9 aug.
okt. nr	6 sept.
nov./dec. nr.	4 okt.
dec/jan.nr.	22 nov.

P.Ouwerkerk. Het concert bestaat uit drie delen, gezongen en gespeeld door de orkestleden en het koor.

Het kwam op mij over als een verhaal met daarin emotionele, muzikale hoofdstukken waarin eigen gedachten een plaats kunnen. De compositie oogstte veel waardering.

Tijdens de pauze worden we beneden in de huiskamer verwacht om wat te drinken.

De verzorging ervan is in handen van leden van onze kerk. Er zijn door het gebouw heen tafels geplaatst. Daaraan kun je met je vooraf gekozen cijfer plaats nemen.

De tafelgesprekken gaan gevarieerd over o.a. verdriet, troost, rouw, uitvaart, zelfdoding, rituelen, muziek, persoonlijke gesprekken, en verhalen en het beleven van deze avond.

Er worden kaarten uitgedeeld met woorden als b.v. kracht, vertrouwen, contact. Het is de bedoeling, op de achterzijde een gedachte of wens op te schrijven. Aan 't eind van de avond worden we naar boven geroepen.

De nog aanwezigen vormen een kring. We wisselen de kaarten uit.

De gastheer besluit de avond.

Riek Zwaan

"Heet mij licht 2", groot succes!

Het was een bijzondere avond in De Ontmoeting waar iedereen die erbij was nog lang over na zal praten. Bijzonder in vele opzichten: het door Harry Stevens, bewoner uit Geuzenveld, gecomponeerde muziekstuk 'Heet mij licht' voor het eerst uitgevoerd door maar liefst twaalf zangeressen en een viertal musici. Uiteraard door Harry zelf op de vleugel begeleid. Onder leiding van dirigent Peter Ouwerkerk werden ook andere troostende muziekstukken ten gehore gebracht. Indruk maakte 'How deep is the ocean', gezongen door Yinske Silva met Eefje Benning op altsaxofoon. Maar ook het door Harry bewerkte 'Volcalise' van Serge Rachmaninov met koor en een zangsolo van Janneke Daalderop was een emotionele belevenis. De ruim honderdtwintig aanwezigen waren onder de indruk van de kwaliteit van het gebodene. En na de pauze bleken de bezoekers maar wat graag aan te schuiven bij een van de veertien geboden thematafels. Er werd naar elkaar geluisterd, emoties en ervaringen gedeeld en er kon ook een troostmozaïek gemaakt worden. De avond had het verbindende karakter dat door de organisatoren was bedoeld. Psycholoog Bram Bakker, een van de gespreksleiders: 'Het was een bijzondere avond, mooi om er te zijn!'. Ook veel positieve reacties van bezoekers. De avond werd afgesloten door met elkaar een hele grote kring te vormen. Alle deelnemers hadden een korte boodschap op een kaart geschreven, die ze met een ander uitwisselden. 'Wat wil je een ander nog meegeven', was de opdracht geweest. Toen het al donker werd, ontstonden er weer mooie gesprekjes, kleine ontmoetingen, terwijl honderden waxinelichtjes het grote raam van De Ontmoeting verlichtten.

Ad van Dam



Pasen vier je met elkaar. Dat hebben wij ook gedaan! Op zondag 12 april zaten we bij elkaar in het zonnetje!

We hebben daar genoten van een na-paas-ontbijt in het Natureluur in het Sloterpark.

Met elkaar hebben we het gehad over pasen zoals dat bij de Joden begonnen is als bevrijdings-feest. Ooit werd dit volk onderdrukt, maar door God werden ze bevrijd uit hun slavenbestaan in Egypte. Van God mochten ze niet vergeten dat ze ooit slaven waren. Hij wilde dat ze nooit op mensen neer gingen kijken die in een lagere positie waren dan zichzelf. En Hij wilde dat Israël nooit vergeten zou dat God hen Zelf kwam bevrijden.

Later heeft God de mensen opnieuw bevrijd, dit keer ging het om méér dan vrijheid van slavernij. Het gaat om de vrijheid van ons hart, daar is Jezus voor gekomen. Jezus zei: Jullie denken dan misschien dat je vrij bent, maar jullie zitten vast aan regels en wetten, aan rijkdom, en aan je trots. Daarom leven jullie niet gezond en zonder open blik voor de arme, voor de vreemdeling, voor de kinderen. Kijk naar hen en leer van hen.

Leef in de vrijheid, door Mij na te volgen.

Laat je niet regeren door angst, maar laat je leiden door God die Liefde is.

Een bijzondere familie in een moeilijke tijd.

Afgelopen zondag hebben we gekeken naar een film, die verteld over het leven van de familie ten Boom in de oorlogstijd.

De klokkenmakers familie besluit zich te verzetten en Joden in huis te nemen. Deze verstopten zij in een kleine verborgenkamer toen er een inval werd gedaan, zij hebben uiteindelijk allemaal kunnen ontsnappen. De familie ten Boom werd gearresteerd en weggevoerd.

Het was heel indrukwekkend om te zien hoe deze familie op God blijft vertrouwen in deze moeilijke tijd van overheersing. Er waren ook christenen die zeiden dat je de Joden niet moest helpen, maar de regering gehoorzamen. De familie ten Boom geeft dan aan dat het goed is om gehoorzaam te zijn, tenzij het ingaat tegen hoe God wil dat we met onze medemens omgaan. Het motto van de oudste dochter Corry the Boom is dan ook: "Er is geen put zo diep of Gods liefde gaat nog veel dieper!"

De West Side Teens vonden het allemaal ook een hele indrukwekkende en emotionele film. Daarna hebben we nog lekker tikkertje gedaan in de zon, onder genot van een boterhammetje. Een bijzondere, gezellige en indrukwekkende dag!