

Markant



Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "

UITZICHT



Numeri – het boek van de ‘ondertussentijd’

Misschien komen we er niet vaak aan toe, maar het oecumenisch leesrooster De Eerste Dag biedt ons vanaf eind mei 7 keer een (alternatieve) schriftlezing aan uit Numeri. Dat bijbelboek draagt in het Hebreeuws de naam Bemidbar: in de woestijn. In de Joodse traditie kreeg het de naam Choemasj haPekoedim: Thoraboek over de tellingen. De Latijnse naam is: Liber Numerorum: boek van de getallen. Van die Latijnse naam is de bij ons bekende naam Numeri afkomstig.

Het boek Numeri is geen historisch verslag van wat er toen in die woestijn gebeurde. Het is een tekst die het volk wil voorbereiden op het leven in het land van de belofte, het land waarheen zij onderweg zijn. Wat daarbij regelmatig terugkeert is de trouw aan de Thora, trouw in alle aspecten van het leven. Door de voorbereiding op het leven in dat land, wordt de tijd in de woestijn een tijd van leren. Leren dus in de ‘ondertussentijd’. De tijd tussen de uittocht uit de slavernij en de intocht in het land. In het boek Numeri..

Pinksteren

Zo is de geest in weer en wind
gekomen,
een duister ruisen van
ontkiemend vuur
dat zich verheft tot aan het
derde uur
en dan gemompel wordt van
oude bomen.

En klaterend laat men het water
stromen
dat vechtend steeds weer
nieuwe wegen zoekt
en in de wereld grote
voortgang boekt
totdat het in zichzelf weerom
zal komen.

Zo heeft de geest het volle
woord gegeven
en alle talen die de wereld
sprak,
verbroederden en tongen
gingen leven,

van ziel tot ziel was er geen zin
die brak.

Ondanks de wind die bomen fel
deed beven,
was er geen vuur dat men
vergeefs ontstak.

Frans Hoppenbrouwers

komen thema's aan de orde als: het trekken door de woestijn (een nauwelijks bewoonbaar, rotsachtig gebied); het leiderschap dat van Mozes overgaat op Jozua; de onderlinge solidariteit tussen de mensen onderweg; de omgang met andere volken en de cultus. Een onderdeel dat ook wij in onze vieringen gebruiken, de bekende (slot)zegen 'De HERE zegene en behoede u', staat in Numeri 6.

Zo wordt in Numeri uitzicht op het land van de belofte gegeven. Het is een hoopvol boek, in eerste instantie geschreven voor de ballingen in Babel, die verlangden naar een terugkeer naar dat land. Maar ook een hoopvol boek voor anderen die leven in de ondertussentijd of met 'ondertussenheid' (een term uit de TrendRede 20152). Bevinden ook wij ons niet in een tijd van overgang van het ene tijdperk naar een andere tijd? Nadenken over de context waarin wij leven (is dat een woestijn?), leiderschap en solidariteit en onze omgang met andere culturen en gewoonten, is ook nu zinnig. Dus ook wanneer wij in de kerkdiensten niet altijd toekomen aan het horen van de verhalen uit Numeri, kan een ieder zelf die verhalen lezen.

Ditske Tanja

Uit de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van 12 april begonnen we met een bezinningsmoment over het pastoraat nu en in de toekomst. De werkgroep Koers Nieuw-West is namelijk bezig om na te denken over het pastoraat van de toekomst. De leden van de wijkkerkenraad bespraken daarom deze 4 vragen:

1. Als je aan een buitenstaander moet uitleggen wat pastoraat nu eigenlijk is, wat zou je dan zeggen?
2. Wat mis je in de manier waarop het pastoraat in de Ontmoeting gedaan wordt?
3. Wie kan in de toekomst het beste welke vorm van pastoraat doen. Is daarbij onderscheid tussen vrijwilligers en betaalde krachten nodig?
4. Welke onderdelen van het (huidige) pastoraat kunnen wij in de toekomst ook wel laten liggen (of overdragen aan andere mensen of instanties)?

Na het vaststellen van de agenda, kwam eerst het ziekteverlof ds. Han Dijk aan de orde. De afgevaardigden van de Ontmoeting in de werkgroep Koers Nieuw-West vertelden wat daar de laatste bijeenkomst besproken werd. Het blijkt niet zo makkelijk om het met elkaar eens te worden over mogelijke vormen van samenwerking. Daar denken wij soms heel verschillend over, net zoals over de toekomst van het kerk-zijn in Nieuw-West. De gezamenlijke inspiratiedienst op 22 mei kan niet doorgaan. In plaats daarvan komt er op 18 september een gezamenlijke startdienst. En in juni een inspiratiebijeenkomst voor alle medewerkers. Koers kwam ook uitgebreid aan de orde op het gemeenteberaad van 20 maart. De opmerkingen en vragen die toen gesteld werden, waren erg meedenkend. De gemeente van De Ontmoeting lijkt hierin voorop te lopen in vergelijking met andere wijkkerken.

Kindernevendienst

Voor de kindernevendienst kunt u contact opnemen met:

Christina de Koning
tel.: 06 25488549



Schriftlezingen

29 mei

1ste zondag na Trinitatis

1 Koningen 8, 37 – 43

Johannes 2,23 – 3,16

alternatief: Numeri 9, 15 – 23

5 juni

2de zondag na Trinitatis

1 Koningen 17, 17 – 24

Lukas 7, 11 – 17

alternatief: Numeri 12, 1 – 16

12 juni

3de zondag na Trinitatis

Hooglied 4,16 – 5,8

Lukas 7,36 – 8,3

alternatief: Numeri 13,1 – 14,9

19 juni

1ste zondag van de zomer

Jesaja 65, 1 – 9

Lukas 8, 26 – 39

alternatief: Numeri 17, 1 – 11

26 juni

2de zondag van de zomer

1 Koningen 19, 19 – 21

Lukas 9, 51 – 62

alternatief: Numeri 21, 4 – 9

Kerkdiensten in de Ontmoeting

Louis Couperusstraat 133

ZONDAG. 5 juni 2016
10.00 uur Mevr.ds.D.Tanja
1e collecte Kerk in actie Werelddiaconaat
2e collecte Kerkmuziek

ZONDAG 12 juni 2016 . HA
10.00 uur Ds.M.Camarasa
1e collecte Wijkdiaconie
2e collecte Eredienst

ZONDAG 19 juni 2016
10.00 uur Mw. Marijke Gehrels
1e collecte Wijkondersteuning
2e collecte Pastoraat

ZONDAG 26 juni 2016
10.00 uur Ds.T.H.Hibma
1e collecte Wijkdiaconie
2e collecte Jeugdwerk



Ziekteverlof ds. Han Dijk

In overleg met de geconsulteerde artsen is besloten het ziekteverlof van ds. Han Dijk te verlengen tot 1 september 2016. We hopen, dat ds. Dijk in deze periode goed tot rust zal kunnen komen en wensen hem veel sterkte. U kunt uw meelevens tonen door hem een bemoedigend kaartje of briefje te sturen.

(namens het moderamen,
Leny de Pijper)



Behalve vooruit, keken wij ook terug: naar de vieringen in de Goede of Stille Week. Die zijn in het algemeen goed verlopen en goed bezocht. Gelukkig kon ds. Luuk Wieringa invallen op Stille Zaterdag. Omdat nu weer eens duidelijk werd dat er nog een hele serie oude paaskaarsen overgebleven zijn, is aan de diakenen gevraagd daar een zinnige bestemming voor te bedenken.

De oecumenische viering op Pinksterzaterdag gaat door, hoewel er slechts 4 geloofsgemeenschappen meedoen. De viering vindt plaats bij de Franciscaanse geloofsgemeenschap La Verna in de Derkinderenstraat.

Bij de ingekomen stukken kwam onder andere aan de orde dat in voormalig verzorgingshuis Nieuw Geuzenveld de maandelijkse diensten dreigen op te houden. Die diensten zijn altijd gehouden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Geuzenveld-Slotermeer. Aan die Raad van kerken die eind april bijeen komt, is gevraagd te zoeken naar mogelijkheden de diensten door te laten gaan.

Verder besloot de kerkenraad mee te doen aan de EuroPride vlaggenactie. Er is dus een regenboogvlag aangeschaft, die eind juli, begin augustus zal hangen.

Bij de rapportages werd genoemd dat de rommelmarkt dit jaar ruim €4.300,- euro heeft opgebracht. De werkgroep Pastoraat organiseert op 10 mei een themamiddag: Pastorale mogelijkheden. Op woensdagmiddag 8 juni organiseren Lisa van den Bergh, Ditske Tanja en Joost de Wolf een toerustingsbijeenkomst voor alle mensen die bezoekwerk doen. De kerkrentmeesters hebben het grote raam in de kerkzaal laten repareren en stelden voor om het samengaan van maart 2006 te vieren. Dat is nu 10 jaar geleden. Op 24 april is het 10 jaar samengaan op bescheiden wijze gevierd. Uit Stimulans en de wijkdiaconie werd gemeld dat zij regelmatig samen vergaderen. Om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en te kijken naar de toekomst.

Ditske Tanja



Leerplekstagiaire

In het oktobernummer van de Markant heb ik me al eens mogen voorstellen aan u. Mijn naam is Marijke Gehrels, ik ben 52 jaar oud en woon samen met mijn man op een boerderij aan de rand van Osdorp. Sinds september 2015 mag ik als predikant-in-opleiding een kijkje nemen in uw gemeente. Ik doe dat met veel plezier; ik leer er erg veel van. Heel veel dank dat u mij zo gastvrij ontvangen heeft!

Op zondag 19 juni 2016 mag ik voorgaan in uw eredienst. Ik hoop dat velen van u kunnen komen en mij naderhand kunnen vertellen wat ik wel goed doe, en wat veel beter zou kunnen. Het zal mijn preekexamen zijn. D.V. krijg ik na de dienst bij u mijn preekconsent en zal ik dan in de verschillende kerken van de Protestantse Kerk in Nederland Gods woord mogen verkondigen, waar ik erg naar uitzie.

Hartelijke groet,
Marijke Gehrels

Rommelmarkt



Beste mensen van de Ontmoeting,

Nog even een laatste bericht van de Rommelmarktcommissie. Wij willen jullie nog vertellen hoe de verdeling van de opbrengsten van de laatste Rommelmarkt is.

De commissie heeft in goed overleg een verdeling gemaakt en besloten om een bedrag te schenken aan de Tienerswerkers Nieuw-West, geld beschikbaar te stellen voor 10 nieuwe liedboeken en de rest is verdeeld tussen de ouderenclub en Anthem.

Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar de tienerswerkers en zij waren zeer dankbaar want met dit geld kunnen zij weer extra activiteiten bekostigen.

Het geld voor de 10 nieuwe en extra liedboeken is denken wij ook welkom omdat het wel eens voorkwam dat er niet voor iedereen een liedboek was.

De ouderenclub gebruikt het o.a. voor het subsidiëren van een mooie bustocht op donderdag 9 juni en Anthem gebruikt het voor aankopen muziek, uitvoeringen, inhuren van een pianist, etc.

Iedereen is er weer blij mee en de commissie wil hierbij dan ook nog een keer iedereen heel, heel hartelijk bedanken voor zijn of haar hulp en inbreng in welke vorm dan ook.

Hartelijkgroet,

Namens de Rommelmarkt commissie.

Henny Meerwaldt

Alie van de Berg

Cynthia Kramer

Arjan Kramer

Dirk van de Kuilen

Kees van Lewe

Jouke van Klaveren.

Collectes april

1e coll		2e coll	
03-apr eigen wijk	63,95	pastoraat	65,51
10-apr sociale kruidenier	89,45	toerusting en vorming	72,95
17-apr eigen wijk	71,85	jeugdwerk	77,26
24-apr eigen wijk	<u>74,10</u>	eredienst	<u>69,20</u>
diaconie	299,35	kerk	284,92
kerk	<u>284,92</u>		
Totaal	584,27		

Gebed

Vertrouwen
Heer,
Ik weet niet
wat morgen zijn zal.
Evenmin weet ik
wat er na dit leven komt.

Zij die Uw liefde kennen
vertrouwen blindelings
op Uw bedoelingen.

Geef mij dit vertrouwen, Heer.

Bedankjes

Bloemen van de kerk.
Hartelijk bedankt voor de mooie hortensia die ik voor mijn verjaardag heb gekregen, hartelijk bedankt ook namens mijn vrouw.

Groeten van de heer en mevrouw van Heertum.



Mevr. Fonteyne bedankt de gemeente hartelijk voor het prachtige boeket bloemen waar zij op 24 april mee verrast werd. Zij wenst de gemeente alle goeds toe.
Maike ter Wal



Blij verrast was ik, met de prachtige bos twee kleurige bloemen, die ik na mijn korte ziekenhuis periode van de gemeente heb gekregen. Ik geniet er nog alle dagen van. Hartelijk dank hier voor.
Tony Gijsen Faro.

Vrijheid,

Christus heeft ons vrij gezet!
Vrij om vreugdevol te leven.
Als zijn Geest je zal omgeven
Krijg je ruimte om te leven;
Wordt je uit het juk gered.

Christus heeft ons vrijgemaakt;
Leren leven uit genade.
Door zijn liefde wijkt het kwade.
Wie kan zó'n geschenk versmaden,
Dat zó diep het leven raakt?

Christus heeft ons vrijgekocht!
Als we in zijn voetspoor lopen,
In geloof, in liefde, hopen,
bloeit het leven voor ons open,
wordt ons gaan een zegetocht.

(uit: ' Spiegelbeeld', Jelly Verwaal)(Galaten 5:1)

Verlies nooit je eigenwaarde!

In de klas houdt een leraar een briefje van 10 euro in de lucht en vraagt: " Wie wil hem hebben?"

Natuurlijk steken alle leerlingen hun hand op.

Dan kreukt hij het briefje en vraagt: " Wil je het nog steeds?"

Weer steken alle leerlingen hun handen op.

De leraar gooit het briefje op de grond en begint er op te stampen en vraagt: " Wil je hem nu nog steeds?"

En weer steken alle leerlingen hun handen op.

Dan zegt de leraar: " Jullie hebben vandaag een belangrijke les geleerd! Het maakt niet uit wat ik met deze 10 euro doe, toch wil je hem hebben, weet je waarom? Dat komt omdat zijn waarde altijd het zelfde blijft, wat je er ook mee doet hij is en blijft altijd 10 euro waard! En zal zijn waarde nooit verliezen!

Je zult in je leven meerdere malen wanhopig zijn en door sommige mensen weggeduwd, vertrapt of zelfs gehaat worden. En je zult het gevoel hebben dat je niets meer waard bent. Maar wees je er wel van bewust dat het niet uit maakt welke kwellingen je ervaren moet in het leven, hoeveel mensen je ook kwetsen of wegduwen! Hou de eer aan je zelf, alleen zo zal je nooit je waarde verliezen!

Ook als je geen rijkdom bezit, en niets meer hebt, verlies nooit je eigen waarde!!

Op zondag 5 juni geeft
duo Martam een concert in



Kerkgebouw de Ontmoeting
Louis Couperusstraat 1`33

Dit concert met bijzondere
muziek uit het repertoire van
het duo begint (na de kerk-
dienst) om 11.30 uur toegang gratis



Voor meer informatie zie vorige MARKANT



Hallo allemaal!

Afgelopen tijd hebben we weer een leuke tijd gehad met de West Side Teens! We hebben als groepje bij elkaar gezeten voor een DIY church. Op 13 Maart hadden we het over Pasen. We hebben het kort gehad over Judas de verrader. En hoe ongelooflijk dapper het was dat zelfs toen Jezus wist dat een van zijn vrienden hem zou verraden toch de weg van lijden en liefde ging voor ons. Verder hebben we gezellig paaseieren verstoppt én opgegeten.

Afgelopen zondag, 10 april zijn de tieners aan de slag gegaan met het digitale spel op hun telefoon en hebben ze wat opdrachten gedaan.

Een klein groepje van onze tieners is op Witte donderdag naar de Passion gegaan. Het evenement waarbij het Passie verhaal verteld wordt door moderne bekende liederen heen. Dat was tof om mee te maken. Indrukwekkend was het ook om met iedereen 1 minuut stil te zijn

Wil je meer weten over bepaalde activiteiten of iets anders vragen? Neem gerust contact met ons op:

Roosje Fountain: roosjeinhetveld@gmail.com

Remko Groen: jeugdwerk@protestants.nl

Juliëtte Pol: tienerswerknieuwwest@gmail.com