

# Markant



Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "

---



## Teken van hoop.

---

Misschien wel een van de meest wonderlijke verhalen die we in de bijbel kunnen vinden is het verhaal dat we in Ezechiël 37 te horen krijgen. Een Paasverhaal als bijna geen ander. Je ziet de profeet met God wandelen om een dal heen dat vol ligt met beenderen. Een soort massagraf, krijg je het gevoel. Er is geen moer meer te beleven. Het is doodstil. Geen vogel te zien. Geen bloem die meer bloeit. Hoe die beenderen er komen, van wie die beenderen zijn...we hebben voorlopig nog geen idee. Ze liggen er en het is doodstil.

---

# Lied voor Palmzondag

U bent voor ons verschenen,  
als baken in de tijd  
al lijkt u ook verdwenen  
u blijft in eeuwigheid.  
Nu roepen ze Hosanna!  
Gezegend hij die komt,  
in naam van God Hosanna!  
tot het gejuich verstomt.

U bent voor ons verschenen,  
u werd bespot, veracht,  
de euforie verdwenen;  
u werd ter dood gebracht,  
Nu zwaaien ze met palmen  
In heel Jeruzalem,  
hun holle kreten galmen,  
straks roept men: Kruisig hem!

U kwam om ons te helen,  
die wondertekens deed,  
een koning volgens velen,  
die op een ezel reed.  
U bent voor ons verschenen,  
als baken in de tijd  
al lijkt u ook verdwenen  
u blijft in eeuwigheid.

Frank Oldinot

God praat met zijn profeet en noemt hem 'mensenkind'. Kunnen deze beenderen herleven? De vraag alleen al. Je zou zeggen: nogal wies niet. Dood is dood. Alle mooie verhalen over eeuwig leven ten spijt. De profeet houdt zich op de vlakke. Jij zult het wel weten, God. Hoe moet ik dat weten? De profeet moet tot die beenderen gaan spreken. Hij moet spreken het woord van God. Alsof dode beenderen kunnen horen. Dat kunnen toch alleen levende wezens? Hij moet spreken het wonderlijke woord van God: 'ik breng geest in jullie en je zult herleven'. Een toverwoord? Abracadabra, simsalabim, hocus pocus? Wie heeft ooit gehoord dat je tegen dorre beenderen kunt spreken en dat ze zullen herleven?

En ineens: in het doodstille dal is iets te horen. Een geruis als het koeltje van de wind dat we kennen uit andere verhalen uit de bijbel. De beenderen komen in beweging. Ze voegen zich aaneen. Wat op een hoop was terecht gekomen zonder dat duidelijk is wat bij elkaar hoort – het gruwelijke van een massagraf – voegt zich aaneen zo, zoals het bij elkaar hóorde. Ongehoord! Wat een machtswoord is dat woord van God.

De beenderen komen in beweging, maar geest is er nog niet in, stelt de profeet vast. Daar moet nog wat voor gebeuren. Vlees, spieren en huid die er over heen trok, maar nog geen geest. En opnieuw: 'mensenkind, zeg tot de geest, kom uit de vier windstreken en blaas je in deze gedoden, opdat ze herleven'. Ze gaan op hun voeten staan. Dat bewerkstelligt de geest kennelijk. Dorre beenderen gaan weer op hun voeten staan. Onvoorstelbaar! Ze gaan bij elkaar staan en worden sterk.

## **Mensenkind.**

En dan...het moest haast wel. Het kón ook al niet echt. We werden door de profeet in een beeld getrokken. Dat dal met de dorre beenderen blijkt Israël te zijn, concrete mensen die levende zo dood als een pier waren. Opnieuw horen we God tegen de profeet zeggen: 'mensenkind, ga en profeteer en zeg: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan...maar zie, ik open jullie graven en zal jullie uit jullie graven doen opstaan en brengen naar het land waar te leven zal zijn'.

De geest blijkt de geest van God te zijn die doet herleven en die doet weten dat woorden van God machtswoorden zijn die tot leven wekken waar mensen hun hoop verloren hadden. En omgekeerd: kennelijk is het verliezen van hoop dodelijk. Het brengt je in een dal van doodsbeenderen. Het brengt je in het graf. Zelf kom je er niet meer uit. Zelf ben je ten dode opgeschreven. Iemand anders, een mensenkind, trekt je uit je graf omhoog, zoals Mozes werd omhoog getrokken uit het water, en zet je op je voeten, zodat je kunt gaan. Op Paasmorgen gebeurt zo iets.

Han Dijk.

# Kindernevendienst

Voor de kindernevendienst kunt u contact opnemen met:

Christina de Koning  
tel.: 06 25488549



## Schriftlezingen

28 febr. 3de van de 40dagen  
Exodus 6, 2 - 8  
Lukas 13, 1 - 9  
zondag Oculi

6 maart 4de van de 40 dagen  
2 Kronieken 36, 14 - 23  
Lukas 15, 11 - 32  
zondag Laetare

9 maart  
biddag voor gewas en arbeid  
2Kronieken1,7-13  
Lukas 11, 1 - 13

13maart 5de van de 40 dagen  
jesaja 58, 7 - 10  
Lukas 20, 9 - 19  
zondag Judica

20maart 6de van de 40dagen  
Lukas 19, 30 - 40  
Filippenzen 2, 5 - 11  
Palmpasen

24maart Witte Donderdag  
Exodus 12, 15 - 20  
Johannes 13, 1 - 15

25maart GoedeVrijdag  
Hosea 6, 1 - 6  
Lukas 22, 39 - 23, 49

26 maart Stille Zaterdag  
Genesis 1, 1 - 5  
Lukas 24, 1 - 12

27 maart 1ste zondag van  
Pasen  
Jesaja 51, 9 - 11  
Johannes 20, 1 - 18  
Paasmorgen

# Kerkdiensten in de Ontmoeting

Louis Couperusstraat 133

ZONDAG. 6 maart 2016  
10.00 uur Mevr.ds M.Myburgh  
1e collecte Kerk in actie Binnenlands Diaconaat  
2e collecte Kerkvernieuwing in de wijk

ZONDAG 13 maart 2016  
10.00 uur Ds.J.P.G.Dijk  
1e collecte Wijkdiaconie  
2e collecte Eredienst

ZONDAG 20 maart 2016 Palmzondag  
10.00 uur Mevr.ds.D.Tanja  
1e collecte Maatschappelijke stage  
2e collecte PR en communicatie

DONDERDAG 24 maart 2016 H.A. Witte donderdag  
20.00 uur Ds.J.P.G.Dijk  
met medewerking van Anthem  
1e collecte Wijkdiaconie  
2e collecte Pastoraat

VRIJDAG 25 maart 2016 Goede vrijdag  
20.00 uur Mevr.ds.D.Tanja

PAASNACHT 26 maart 2016 Stille zaterdag  
20.00 uur Ds.J.P.G.Dijk

ZONDAG 27 maart 2016 Pasen  
10.00 uur Mevr.ds.D.Tanja  
1e collecte Wijkdiaconie  
2e collecte Paascollecte voor de kerk

## Diensten in Nieuw Geuzenveld

**Vanaf heden op dinsdag om 10.30 uur**

15 maart 2016, 12 april 2016

# Even bijpraten

---



## **Pasen – Witte Donderdag en Stille Zaterdag**

Deze avonden van Pasen zal ik dit jaar verzorgen. De instelling van het Avondmaal vieren we op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag staan we stil bij de eerste moeilijke verwerking door de leerlingen van de dood van Jezus, hun makker en bevrijder. De eerste pogingen worden gedaan om de zin van alles te doorzien. Je zou kunnen zeggen: de doodgegane beenderen komen langzaam aan weer tot leven, dankzij de Geest die is blijven waaien of weer opnieuw waait. Hierover schreef ik het hoofdartikel deze keer. Over Ezechiël 37. Tijdens deze viering zal ook Anthem weer medewerking verlenen op hun eigen wijze. Op Witte Donderdag zullen we wel stil staan bij de Joodse achtergrond van deze viering, van het Avondmaal, maar niet op de speciale wijze zoals dat in een Witte Donderdagviering met Ditske Tanja het geval is. Met andere woorden de viering ook zichtbaar en voelbaar verbinden met de maaltijd die het volk Israël tot zich neemt aan de vooravond van hun uittocht uit slavernij en bevrijding. Daar ben ik niet in thuis, hoe mooi ik het ook vind.

## **Rommelmarkt**

Aangekondigd als de laatste keer. Het is heel begrijpelijk dat de wijze waarop de rommelmarkt nu al jaren gevierd wordt niet goed meer kan. Vele medewerkers worden ouder of kunnen niet meer, omdat ze niet zo mobiel meer zijn. Je voelt dat sommigen er steeds meer tegenop zien om zo'n dag, maar ook de week van voorbereiding vooraf, paraat te zijn. We kunnen hen allen die het nog een keer willen doen alleen maar hartelijk dank zeggen. Maar jammer is het wel.

Wat mij betreft – en in de kerkenraad gingen voorzichtig meer stemmen in die richting op – zou het goed zijn om na te denken over een nieuwe vorm. Rommelmarkt is zo'n belangrijke vorm van gemeenschap stichten. We missen er veel aan, als die er niet meer zou zijn. Het is niet goed om iets te laten vallen enkel omdat de huidige vorm niet meer lijkt te kunnen. Zo sterft allerlei enkel af zonder dat we bedenken of het ook anders kan. We kunnen hulp inroepen van anderen om hier eens verder over na te denken. Bijvoorbeeld eens praten met de Vrijwilligerscentrale waar we tegenwoordig vanuit STIMULANS goede verbanden mee hebben. Daar komen we ook een studentengroep tegen die heet Vooruit. Dat zijn heel vriendelijke studenten die hier in de buurt mogen wonen tegen de vergoeding van vrijwilligerswerk doen in de buurt of zich in te zetten om wat nieuws te bedenken.

Voor wat deze rommelmarkt betreft: sterkte en genoeg.

### Studiedagen na Pasen

Evenals andere jaren zal ik in de week na Pasen niet aanwezig zijn vanwege deelname aan een studiegroep die al jaren, sinds ik op de theologische faculteit in Groningen zat bij elkaar komt. Een midweek ergens in het land. De andere deelnemers zijn goede vrienden. Het is bijzonder om zo'n groep 'achter de hand' te hebben om ook de vragen en moeiten van het predikantschap met elkaar te kunnen bespreken naast de vreugden die we eraan beleven. We brengen meestal zelf wat in en lezen een (deel van een boek) waar we belang aan hechten en waar we dag en door nauwelijks aan toe komen. Ik zal vast mijn ervaringen met de Participatiesamenleving en de invoering van de WMO inbrengen en hoe we kritisch daarin kunnen handelen. Daarnaast is denkbaar dat we het boek van Erika Meijers ter hand nemen over de roep aan politieke partijen om serieus studie te maken van religie. Het niet te laten bij atheïsme of bij oneliners over wat er allemaal slecht aan religie is. Het daarmee aan Wildersachtigen op dit vlak over te laten om enkel domheden te roepen die niet weerlegd worden. Omgekeerd om ook te zoeken wat er voor positiefs in religies te vinden is waar je moed en troost uit kunt putten. Vragen waar mijn onderzoek ook over gaat.

Van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 1 april ben ik afwezig. Ditske Tanja neemt voor me waar.

Heel goede en vrolijke Paasdagen toegewenst,  
uw en jullie predikant,  
Han Dijk



## Schietgebedje

Vrede wens ik je toe,  
liefde wens ik je toe  
Moge God je behoeden,  
leef met zijn liefde,  
vrede wens ik je  
Zegen wens in je toe,  
aandacht wens ik je toe,  
dat er mensen zijn  
met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe.

Uit: Woorden van geloof, hoop  
en liefde,  
Protestante Kerk Nederland

## Wij gedenken

---



Lange tijd was hij de oudste kerkganger van de Ontmoeting. Maar de laatste maanden kon hij niet meer komen. Half december werd Chris Hittinger opgenomen in het ziekenhuis en begin januari overgeplaatst naar een verpleeghuis in Hoofddorp. Daar overleed Christiaan Gerrit Hittinger op 23 januari in de leeftijd van 97 jaar. Over zo'n lang leven valt veel te vertellen. Op begraafplaats Westgaarde vertelde zijn jongste zoon Peter over het bijna 100-jarige leven van zijn vader. Over het begin toen hij vlak na de eerste wereldoorlog geboren werd als enige zoon van een Amsterdamse kleermaker. Over de jaren waarin hij als timmerman en later 'sleutel-koning' in het Wilhelminagasthuis werkte. Over de vele pensioenjaren, de muziek, de reisjes naar de Rijn en nog veel meer. Over de humor die hem tot in het ziekenhuis niet in de steek liet.

Die verhalen werden aangevuld met verhalen van kleinzoons Ton en Jeroen over hun 'opa bakkebaard'. En die verhalen werden omlijst met muziek waar Chris Hittinger veel van hield: bigbandmuziek en muziek waarin je de Rijn en de wijn kon horen. Ook stonden wij stil bij woorden van Prediker:

Voor alles is een uur,  
een tijd van baren  
en een tijd van sterven,  
een tijd van huilen  
en een tijd van lachen ...

Daarna vergezelden wij zijn lichaam naar het graf waar dat van zijn vrouw Coos Hittinger – de Vries sinds eind 2010 rust.

Het correspondentieadres van de familie: Peter Hittinger, Ter Braaklaan 16 1422 DE Uithoorn.

# Wij gedenken.

---

Nog geen anderhalf jaar duurde de strijd die Ina Bouhuijs tegen de maagkanker voerde. Een strijd die zij op vrijdag 29 maart op moest geven. Moegestreden overleed Catharina Marijke Bouhuijs – van 't Roer 66 jaar oud. Een week later, vrijdag 5 februari namen wij met veel mensen afscheid van haar in de aula van crematorium Westgaarde.

Bij dat afscheid vertelde haar man Wim over Ina die een doorzetter en een doener was. Een onderwijzeres in hart en nieren, altijd bezig met iets creatiefs. Dat werd ook duidelijk uit het verhaal van collega-vriendin Hanneke. Zij trof de klas waar zij samen werkten vaak aan, bezaaid met boomblaadjes, verfspetters en werkjes die moesten drogen.

Zoon Jebbo haalde mooie herinneringen op aan de uitstapjes naar zee in de zomer, aan vakanties op de camping bij Schoorl en de laatste jaren in Ermelo. Ina genoot van die vakanties, net zoals zij genoot van reisjes naar de Griekse eilanden, Curaçao en Bonaire. Dat zij met Wim en hun zoon Jasper vorig jaar nog naar Bonaire konden gaan, heeft zij als heel bijzonder ervaren.

Toen had zij namelijk een eerste zware chemokuur achter de rug. Ook de tweede keer dat zij met kanker te maken kreeg, ging zij de ziekte met een verbazingwekkend optimisme te lijf. De eerste keer, in 2001 bleek de ziekte na 10 jaar compleet genezen. Nu sloeg de tweede chemokuur niet meer aan en gaf Ina de strijd op.

Wat Ina typeerde, was dat zij tot op het laatst de regie niet uit handen gaf. Zelf zocht zij de muziek voor het afscheid uit: het indrukwekkende Kyrie uit de Misa Criolla van Ariel Ramírez, een mooi luisterlied van The Doors: The Chrystal Ship en dansmuziek uit Armenië (volksdansen was een van haar grote passies). En zij bedacht zelf het motto dat boven de rouwkaart moest staan: De poort naar het Licht staat open, nadat de aardse deur zich heeft gesloten. Daar sloten woorden uit de brief aan de gemeente in Efeze goed op aan:

Voorgoed is Hij ons op het lijf geschreven  
als een gewaad van licht.

In Ina Bouhuijs verliezen wij een bijzonder iemand, creatief, behulpzaam en trouw. Wij zullen haar zeer missen.

Het correspondentieadres is: Jacob Melkmanstraat 26, 1063 GM Amsterdam.





# Uit de kerkenraad

---



Elke kerkenraadsvergadering beginnen wij met een half uurtje bezinning. In januari stond daarbij de Week van Gebed centraal. Het thema van die week was Aan jou het woord (zie 1 Petrus 2, 9 – 10).

Dr. Ciska Stark schreef daarover in het Oecumenebulletin: "Het is als na een spannende sportwedstrijd. De winnaar neemt plaats op het podium. (...) Bloemen, een glinsterende medaille, drie zoenen (...) Het protocol verlangt echter ook om commentaar bij de microfoon. Dan blijkt de winnaar ineens maar wat te stuntelen. Zij is geen prater, zij is een sporter. Veel mensen voelen zich ook zo als zij gevraagd worden om te vertellen wat zij geloven. Zij zijn geen pratens, zij zijn doeners. Zij doen zoiets als Jezus deed."

Er volgde een gesprek over hoe wij wel of niet in het openbaar over ons geloven praten. Of dat ook kan zonder jezelf te overschreeuwen en zonder het (zoals vroeger vaak) alleen met stelligheid over het geloof te hebben.

Het eerste bespreekpunt was de opvang van vluchtelingen in Nieuw-West. Diaconaal opbouwwerker Lisa van den Bergh praatte ons bij over de verschillende groepen vluchtelingen die er nu in Amsterdam zijn. Een opvang op zondag (de dag dat veel andere gelegenheden gesloten zijn) in de Ark moet nog wat beter voorbereid worden. Wel is er in de Ontmoeting zeker bereidheid om te helpen. Het wachten is op een concrete vraag om hulp (waar, wanneer, in welke vorm).

Ook Lisa's Plan van Aanpak werd kort besproken. Het doel is om zoveel mogelijk kerk en buurt bij elkaar te brengen. Het meeste werk gebeurt op projectbasis. Zo werkt Lisa, samen met de ouderenbezoeker van Osdorp, mee aan een toerustingsbijeenkomst voor alle mensen die bezoekwerk doen, zowel diaconaal als pastoraal. Er kwamen vragen over de plannen om niet-actieve ouderen meer bij de kerk te betrekken, het contact met moslims en de medewerking van jongeren aan de rommelmarkt.

De afgevaardigden van de Ontmoeting vertelden over de stand van zaken van de regionale samenwerking in Nieuw-West. Onder begeleiding van Peter den Hoedt is de werkgroep Koers Nieuw-West hard bezig. Het doel is om in mei een plan klaar te hebben. In wijkblad Markant komt steeds zoveel mogelijk informatie uit de werkgroep. De kerkenraad zoekt een datum voor een gemeenteberaad (zie elders in Markant: 20 maart).

Kerst Nieuw-West on tour (20 december) en de kerstvieringen werden geëvalueerd. In het algemeen was men tevreden over de presentatie van de Ontmoeting bij de rotonde van de Slotermeerlaan. De samenwerking met de mensen van de Bron was heel plezierig en goed.

De kerstnacht werd door weinig mensen bezocht. Was de reden daarvoor het ontbreken van muzikale ondersteuning of de concurrentie van kerstnachtvieringen elders? Op kerstmorgen was er een mooie dienst met kerstkoor en muziek. De wens werd geuit om meer bekende, zingbare liederen op kerstnacht te zingen. In september staat de planning van de vieringen met kerst op de agenda van de kerkenraad.

Verder besprak de kerkenraad ook rapportages uit de verschillende



wergroepen. En viel het besluit om niet meer met een aparte besluitenlijst te werken, maar de besluiten onderaan de notulen apart te melden. Zodat wij wel gedwongen worden elke keer te bekijken of wij onze besluiten ook uitvoeren.

Ditske Tanja

## De kerkenraadsvergadering van dinsdag 9 februari.

---

Niet dat we niet min of meer uitvoerig over allerlei zaken gesproken hebben, maar er is niet zo heel veel van weer te geven. Dat heeft met de aard van een aantal punten te maken die op tafel kwamen. Allereerst begon de vergadering later dan normaal, omdat een aantal leden naar de eerste Vesperviering van deze Veertigdagentijd geweest zijn. Een viering in de Verrijzeniskerk in Slotervaart. Een door katholieken ingevulde viering. Een viering waar onder andere het Askruisje kon worden gehaald. Over dat Askruisje heeft Ditske Tanja het nodige geschreven in haar eerste artikel in de vorige MARKANT. Dit latere begin impliceerde dat we deze keer geen bezinningsmoment op de agenda hadden staan.

Verder zijn drie hoofdzaken ter sprake geweest die ik hier wel zal noemen en waar ik iets van zal zeggen, maar waarvan te begrijpen is dat er niet heel veel over te vermelden is of het gebeurt al elders in de MARKANT: de ontwikkelingen met betrekking tot de stedelijke beleidsdiskussie KOERS en wat dat voor NieuwWest te betekenen heeft. Belangrijkste is hier dat we weer een gemeentevergadering uitschrijven om jullie bij te praten en te horen of ook gewone gemeenteleden er achter kunnen blijven staan en welke richting we op gaan. Deze gemeentevergadering is gepland wederom na een kerkdienst en wel op zondag 20 maart a.s. Ook hierover valt elders in MARKANT nog wat te lezen.

### **Kerkgang**

Dan was daar een papier van de kerkrentmeesters over de getalsmatige kant van de kerkgang. Jouke van Klaveren bracht het in. Jullie weten misschien dat al jaren wekelijks bijgehouden wordt hoeveel kerkgangers er geweest zijn. Over een hele periode valt zo te zien wat voor ontwikkelingen hier te zien zijn: komen er meer of juist minder mensen naar onze diensten. Apart wordt dan bijgehouden hoeveel kinderen er waren. Vergeleken is vooral de kerkgang in het jaar dat we als gereformeerden en hervormden samen gingen in de Ontmoeting en hoe het er nu voor staat. Opgemerkt is dat dat er toen gemiddeld zo'n 62 per zondag waren en tegenwoordig zo'n 48 gemiddeld. Het aantal kinderen is momenteel schrikbarend weinig. Eigenlijk maar één. Er zal dan ook verder nagedacht worden over hoe we met de kindernevendienst verder moeten en kunnen. Voor de komende Veertigdagentijd is er in ieder geval voor gekozen om wel met een project te werken en zo vast te houden aan het positieve van het trekken van een samenhangende lijn naar Pasen toe. Deze keer is het project gericht op volwassenen.

---

## Schepper en Co

---

De Heer heeft de belofte van de

Opstanding niet alleen in de  
boeken geschreven,  
Maar ook in elk lenteblad

Maarten Luther

# Rouw in Nieuw West

---

Gesprekken in Nieuw-West voor bewoners in rouw

Voor mensen in rouw om een overleden partner begint vanaf maandag 14 maart een reeks van vijf bijeenkomsten. Onder leiding van ervaren begeleiders komen zij van 19.30 tot 21.30 uur samen in kerkgebouw de Ark, van Ollefenstraat 9 – achter het Sierplein.

Met gesprek en met muziek wordt ruimte gemaakt om zelf weer met moed verder te leven. Deelname staat open voor bewoners uit alle religieuze en culturele achtergronden.

Info en aanmelden kan bij: ds.miekiemyburgh@gmail.com  
tel: 06 81 96 38 83 en  
ditske.tanja@gmail.com tel.  
020 6949902 of 0654 650 955.

Van de deelnemers wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Rouwzorg Nieuw-West is een initiatief van oecumenisch kerk- en buurtwerk Stimulans en Protestantse wijkgemeenten in Nieuw-West.

Over de terugloop van het aantal kerkgangers is misschien wonderlijkerwijs, maar toch het gevoelen geuit dat het weliswaar een teruggang is, maar nog steeds zit de kerk best behoorlijk vol. Relatief vol, dat wel, maar vol met zeer betrokken kerkmensen. De teruggang heeft niet te maken met onenigheden, maar met overlijden, verhuizen en ziek worden van mensen, van vaak trouwe kerkgangers. De aanwas die er wel degelijk in geringe mate was en soms is, zoals onlangs een aantal mensen uit Bos en Lommer die zijn komen kerken bij ons, kan echter de teruggang niet keren. Afgelopen zondag waren er weer meer dan 50 mensen. We houden hoop op voortgang hier.

## **Werk van de predikanten**

Dit is zo'n punt waarover naar buiten toe niet alles gezegd kan worden. Er moet in vertrouwen over gesproken kunnen worden en predikanten moeten in rust en eerlijkheid kunnen zeggen waar hun ongemakkelijkheden of wensen liggen. Beide predikanten hebben hiertoe een papier overlegd. Daarin is een en ander te zien dat er toe kan leiden dat de kerkenraad zicht krijgt en houdt op waar predikanten in hun werk tegenaan lopen en waar ze prioriteiten leggen. Wat het laatste betreft kan je de vraag stellen of de kerkenraad het met die prioritering eens is en wellicht mee kan met een voorstel tot gedeeltelijke verandering in prioritering. Misschien ook stelt de kerkenraad juist een wijziging in de prioritering voor. Bijvoorbeeld meer bezoekwerk, maar minder aandacht voor liturgie en eredienst om maar iets te noemen. Het kan ook zijn dat nagegaan wordt of – en dat is in mijn geval zo – de afspraken nog steeds werkbaar zijn die bij de overgang naar de halftime-situatie gemaakt zijn over hoeveel procent van de werktijd naar welke onderdelen van het werk gaat. Naar Pastoraat, naar STIMULANS, naar bestuurswerk, naar liturgie en eredienst. Het is altijd best lastig voor kerkenraadsleden om inzicht te krijgen in wat een predikant zoal doet en ook om daar eventueel wat van te vinden. Er heeft niettemin een gaandeweg steeds zinvoller wordend gesprek plaats gevonden waarin richting de predikanten vooral suggesties gedaan zijn om op dit of juist op dát vlak meer accent te leggen. In grote lijn valt te zeggen dat er niets ingrijpends uit is gekomen dat het waard maakt om hier mee te delen als een kerkenraadsbesluit dat de hele gemeente moet weten. Voor zover er eventueel nog verder wat ingrijpends uit voortkomt, dan zal dat meegedeeld worden.

## **Organisten**

Tenslotte kan over de positie van organist Marion Ittner nog gezegd worden dat met haar op korte termijn een officieel gesprek zal plaats vinden over hoe het zo bevalt. Dat is een gesprek dat in de procedure van aanstelling thuis hoort en dat namens de kerkenraad vooral gevoerd zal worden met leden van de werkgroep Liturgie. Daarna zal sprake (kunnen) zijn van vaste aanstelling. Ondertussen worden de gaten die ontstaan zijn door het vertrek van Evert Rijnsburger gedicht een beperkt aantal organisten die hiertoe dan vast kunnen worden gevraagd en in een rooster zullen worden opgenomen. Zo kan er ook een band tussen hen en de gemeente groeien.

Han Dijk.

# Leerplekstage

---

Dit seizoen mag de Ontmoeting leerplek zijn voor twee stagiaires van de Protestantse Theologische Universiteit. Zo'n leerplek is een ervaringsplek waar de voltijdsstudenten gedurende jaar 1 en de deeltijdstudenten gedurende jaar 1 en 2 van de Master parallel aan de cursussen opdrachten uitvoeren. Een leerplek is een gemeente waar de student theologische disciplines kan verkennen in relatie tot het werkveld. Docenten kunnen de studenten opdrachten geven om op de leerplek kleinschalig onderzoek te doen. Daarnaast kunnen studenten hier werken aan opdrachten in het kader van hun portfolio." (uit de handleiding leerplekbegeleiding)

Angeliek Knol, deeltijdstudent is nu bijna aan het einde van dit deel van haar opleiding. Op zondag 24 januari ging zij bij ons voor en na afloop van die dienst hebben wij dat met een grote groep mensen nabesproken. Die mensen waren behoorlijk enthousiast over de dienst (de opleiders van de universiteit ook: Angeliek kreeg een van de hoogste beoordelingen) en zij gaven Angeliek ook goede, bruikbare tips mee voor de toekomst. In de dienst van 24 april besteden wij aandacht aan het afronden van haar leerplekstage.

De stage van Marijke Gehrels (voltijdsstudent) gaat dan nog even door. Zij zal begin maart een aantal gemeenteleden een pastoraal bezoek brengen. De namen en adressen voor die gesprekken, krijgt ze van mij, maar de gesprekken voert zij zelfstandig uit. In verband met de nodige vertrouwelijkheid van die pastorale gesprekken heeft Marijke een belofte van geheimhouding in de kerkenraadsvergadering (die zij in oktober vorig jaar bijwoonde) afgelegd. En op 19 juni zal zij voorgaan in een kerkdienst in de Ontmoeting. Maar dat is nu nog ver weg; daar hoort u later meer over.

Ditske Tanja

## STIMULANS

---

Eenzijds zijn een aantal activiteiten op wat langere termijn gaande en anderzijds buigt ook STIMULANS zich over haar toekomst. Wat gaande is is momenteel het Bijbels Leerhuis met als thema 'De vreemdeling die in onze steden woont'. We buigen ons met ca. 12 mensen over bijbelse verhalen die hier mee te maken hebben. We doen dat zelf en met bijdragen van Cor Ofman (diaconaal consulent Wereldhuis) en Gerhard Scholte (leider Taakgroep vluchtelingen stedelijke Raad van Kerken). In het volgende nummer komt daarvan enig verslag, zodat jullie ook weten waar we het zoal over hadden en wat we leerden.

### **Samenleving in (re)constructie**

Het andere dat gaande is is vooral iets dat voort gaat: Aandacht voor de (re)constructie van de samenleving – participatie ,



# Opbrengst collectes januari

3-jan		
1e coll Social Start	88,81	
2e coll onderh kerkgeb	93,90	
10-jan		
1e coll Wijkdiac	64,90	
2e coll Crispastoraat	92,80	
17-jan		
1e coll Opvang in hofjes	68,40	
2e coll Oecumene	78,21	
24-jan		
1e coll Wijkdiac	81,25	
2e coll Catechese en Educatie	68,05	
31-jan		
1e coll Buretnetwerk	69,10	
2e coll Missionair Werk & Werkgroei	76,60	
Diaconie	372,46	
Kerkvoogdij	409,56	
totaal	<hr/> 782,02	

samenleving en invoering WMO. Een vast groepje vanuit 'Laat het van twee kanten komen' (waaraan STIMULANS actief deelneemt) bedenkt steeds weer een nieuwe stap in het proces van kritisch volgen van wat hier allemaal opgebouwd en hier en daar ook afgebroken wordt. We werken hier nauw samen met Nettie Sterrenburg van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, Stefania Maginzali (voortkomend uit studentengroep Vooruit) en Serfanim Uysal (Stichting Eigenwijks). We hadden op 27 januari een zeer zinvolle avond over het Keukentafelgesprek dat zorgbehoevenden soms moeten en soms mogen aangaan met 'de zorg' in de buurt. De vraag is dan wat voor zorg mensen nodig hebben en waar zeker geen mantelzorgers voor zijn of andere vrijwilligers om hen heen. Cliëntenbelang helpt deze zorgbehoevenden om de bomen in het nog duistere bos te vinden en op een rij te krijgen hoe het voor verschillende zorgbehoevenden is.

Een uitvoerig verslag van deze avond is op aanvraag te verkrijgen, ook als je er niet was of kon zijn. Hier kwamen zaken aan de orde die voor diakenen en pastoraal werkenden van groot belang zijn. Een oproep dan ook om dit wat actiever te volgen. Minstens om een verslag aan te vragen.

## **Toekomst van STIMULANS**

Zoals de wijkgemeente in het algemeen zich in NieuwWest-verband bezig houdt met toekomst-vragen, zo moet ook STIMULANS dat wel. Niet vanwege waar de aandacht op gericht moet zijn als wel welke mensen dat de toekomst zullen kunnen in dragen, samen met de huidige actief deelnemenden. Die zijn de jongsten niet meer en ondergetekende zal als coördinator ophouden, wanneer hij met emeritaat zal gaan.

Op korte termijn is er een gesprek met onze wijkdiaconie over vormen van nauwere samenwerking tot aan vormen van samengaan aan toe. Op langere termijn zal er binnen 'Laat het van twee kanten komen' een gesprek plaats vinden over wat de ontwikkelingen binnen STIMULANS voor betekenis hebben in verband met het project. Momenteel is het zo: STIMULANS heeft daar in feite de leiding. Zou STIMULANS wegvallen, dan zou dit project wegvallen. Dat zouden we niet willen, want dit project speelt een goede rol in het stadsdeel. Oftewel: kerken spelen hier een goede rol, want daar staat STIMULANS voor. De te beantwoorden vraag is hier of de deelnemers zich ervan bewust zijn dat ze als zodanig binnen dat project vrijwilliger zijn, maar tegelijk vrijwilliger in de club waar ze zelf deel van uit maken. Dat is nog wel te volgen. Maar omdat 'Laat het...' een belangrijke tak van werken van STIMULANS uitdrukt is het ook een club waar de vrijwilligers verbonden zijn met STIMULANS. Wij als STIMULANS kunnen echter niet zeggen dat dat ook ónze vrijwilligers zijn, hoewel ze daar feitelijk dicht bij staan.

## **Oecumene**

STIMULANS is ook werkgroep van de RvK in de buurt. Hoe blijven we dat inhoud geven, als de RvK er niet sterker op wordt en de katholieken tot nader order langs de kant staat. Deze vraag ligt iets verder weg. Het gaat er toch allemaal om hoe wij de boel praktisch willen en kunnen organiseren, zodat het werk doorgang blijft vinden.

Han Dijk.

# Update Koers Nieuw-West

Zoals u waarschijnlijk weet worden op het ogenblik in de verschillende stadsregio's van de Protestantse Kerk Amsterdam de mogelijkheden van meer en betere samenwerking verkend. In Nieuw-West gebeurt dat onder de noemer: Krachten bundelen om kerkelijke presentie te versterken en te vernieuwen.

## Werkgroep Koers Nieuw-West

Inmiddels is de werkgroep Koers Nieuw-West drie keer bij elkaar geweest en er staan (minstens) nog drie vergaderingen en een dagdeel op zaterdag gepland. Want er komen veel vragen op ons af en de belangrijkste is wel: hoe willen we eigenlijk dat de kerk er in Nieuw-West uitziet over een aantal jaren?

Aan deze vraag zitten allerlei kanten. Bijvoorbeeld: wat voor Christelijke gemeenschappen spelen in de toekomst een rol? Denk daarbij aan de wijkgemeenten, maar ook aan pioniersplekken, tienerkerk, leefgemeenschappen of nog andere, vernieuwende vormen. Wat voor vieringen zullen er zijn, wanneer, waar en hoe vaak? Wat verstaan we eigenlijk onder een viering? Op welke manier krijgen diaconaat, pastoraat, communicatie, vorming en toerusting gestalte? Welke dingen worden kleinschalig aangepakt en welke juist meer op overkoepelend niveau? En tja, een vraag waar we ook niet omheen kunnen: hoe krijgen we het financieel allemaal sluitend?

Met o.a. deze vragen is een groepje mensen uit de drie wijkkerken van Nieuw-West (Osdorp/Sloten, de Ontmoeting, de Regenbooggemeente) en Nieuw-Westenwind aan het stoeien, met als doel een antwoord te vinden dat neergelegd zal worden in een voorstel aan de kerkenraden. Vanuit de Ontmoeting zijn Chris van Andel, Leny de Pijper en ik afgevaardigd.

## Gemeenteberaad over Koers

Als vertegenwoordigers van de gemeente, beseffen we dat de stem van de gemeenteleden in deze discussie niet mag ontbreken. Vandaar dat we graag in een gemeenteberaad met u van gedachten willen wisselen over de centrale vraag, namelijk: hoe willen we als kerk(en) in Nieuw-West Gods liefde gestalte geven, nu en in de toekomst.

Dit gemeenteberaad staat gepland voor 20 maart, aansluitend aan de kerkdienst. Alle gemeenteleden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Bij het koffiedrinken gaan we met elkaar in gesprek over onze ideeën over het toekomstperspectief. Uw bijdragen zullen wij natuurlijk inbrengen in de werkgroep Koers Nieuw-West. Omdat ook in andere wijkkerken soortgelijke beraden worden gehouden hopen we met elkaar te komen tot een breed gedragen visie op de kerkelijke presentie in Amsterdam Nieuw-West in komende jaren.

Ditske Tanja







## Stiltewandeling

---

### **Wanneer je in stilte loopt gebeurt er iets met je!**



Je komt als vanzelf los van je smartphone, agenda en allerlei andere zaken die je gedachten opeisen. Het biedt ruimte aan je geest, geeft zicht op de wereld om je heen én het is het is goed voor je lichaam. Om mensen uit Nieuw-West deze ervaring op te laten doen organiseert Nieuw-Westenwind een stiltewandeling. Het programma bestaat uit: in stilte lopen, uitwaaien, inspiratie opdoen (wordt een hulpmiddel voor aangereikt!) en, voor wie dat wil, na afloop uitwisselen en iets drinken.

Op zondag 13 maart 2016 verzamelen we 14.00 uur op de P-plaats aan het eind van de Etnastraat. Dit is de hoofdweg op Businesspark Amsterdam Osdorp.

Duur van de wandeling is ± 90 minuten. Aansluitend is er, voor wie dit wil, gelegenheid om iets te drinken in Stadsboerderij Osdorp. Bij koud weer is er warme chocolademelk!

Doe je mee? Laat het ons dan even weten. Dat kan door op [www.nieuw-westenwind.nl](http://www.nieuw-westenwind.nl) je gegevens kun je invullen bij: Meld je aan.

Je kunt ook mailen: [info@nieuw-westenwind.nl](mailto:info@nieuw-westenwind.nl) of bellen: 06-28020537

Kosten: € 2.-- per persoon







## KALENDER

Datum & tijd	Activiteit & locatie
14 feb.	
10.00-13.00	DIY-Church
	Valentijn special
	De Opgang
40 dagentijd	Your Story – The Game
4 mrt.	
19.00-22.00	Nog te bepalen activiteit
13 mrt	
10.00-13.00	DIY-Church
	“De Ark”
	Van Ollefenstraat 9
18 mrt	
19.00-22.00	C-Towers
	Nieuwe keizersgracht 1a
24 mrt	
± 18.00- 22.00	THE PASSION
	Amersfoort

ZET OOK VAST IN JE AGENDA:  
 BLIKVELDWEEKEND !!!  
 22-24 APRIL  
 DESTINATION UNKNOWN

## Hallo allemaal!

We hebben al weer een drukke tijd achter ons, met veel leuke bijeenkomsten, zoals DIY-church (met ontbijt), film kijken met de tieners van de Keizersgracht Kerk, het nieuwjaarsfestijn met de ouderen en familieleden en natuurlijk Sirkelslag. Helaas zijn we dit jaar niet zo hoog geëindigd als vorig jaar, maar we hebben in ieder geval wel erg veel lol gehad! Op onze facebook pagina kun je een aantal foto's bekijken van beide events en van Kerst Nieuw West on tour.

In de 40 dagen voor Pasen gaan we het smartphone spel Your Story spelen: een sociaal netwerk-spel, waarbij je in verschillende spelgebieden missies kunt spelen. Hierover krijg je nog een uitgebreide mail, maar kijk vast eens rond op [www.ystg.org](http://www.ystg.org) en download de app!

Het staat ook in de kalender, maar houd het weekend van 22 april vrij voor het Blikveld Tienerweekend: een fantastisch weekend weg met andere tienergroepen uit Amsterdam. Iedere groep krijgt een eigen huisje en er staan fantastische dingen op het programma!

Groetjes!  
 De tienerwerkers

Wil je meer weten over bepaalde activiteiten of iets anders vragen? Neem gerust contact met ons op:

Roosje Fountain: [roosjeinhetveld@gmail.com](mailto:roosjeinhetveld@gmail.com)  
 Remko Groen: [jeugdwerk@protestants.nl](mailto:jeugdwerk@protestants.nl)  
 Juliëtte Pol: [tienerwerknieuwwest@gmail.com](mailto:tienerwerknieuwwest@gmail.com)