

# Markant



Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "



## Oopeningen zoeken.

Op de eerste zondag van oktober vieren we Israëlzondag. Een van de eerste vragen die dan aan de orde zijn is steeds: in welk deel van de herfstfeestdagen van Israël verkeren we dan? Omdat de Joodse kalender de maanmaand volgt, staat nooit jaarlijks vast welk feestdag rond die zondag dan aan de orde is. Dat kan Rosj Hashana (Joods nieuwjaar) zijn, Iom Kippoer (Grote verzoendag), het Loofhuttenfeest in het algemeen of Simchat Tora (Vreugde der Wet) als afronding van dat Loofhuttenfeest. Steeds zetten we in de kerk die betreffende zondag in het teken van wat met die feesten aan de orde gesteld wordt in de Joodse beleving en dat wil ook zeggen bijbels gesproken. Dat is een zinvolle benadering, vind ik.

### **Tesjoeva**

Dit jaar vieren we in het bijzonder Rosj Hashana met de joden mee. Vanuit onze christelijke, invalshoek. Dit feest vindt plaats op maandag 4 oktober, dus een dag later. Het bijzondere van de

## Gebed van de week:

God dank U wel zoals U  
in Jezus Uw barmhartigheid  
telkens weer laat zien.  
Die priester en die Leviet  
ze staan zo dicht bij ons,  
onzelf.

Mensen die goed weten  
hoe te leven met elkaar  
maar onderweg oren en ogen  
dicht hebben  
(soms vanwege hele goede  
redenen)  
voor noden dichtbij en veraf.  
Wij bidden U geef ons moed en  
durf  
om barmhartige, liefdevolle,  
goede reisgenoten te zijn  
met name wie onze hulp  
onderweg nodig hebben Amen.

“Een naaste ben je niet,  
een naaste word je”

Joodse Nieuwjaarsviering is dat dit een feest is waarop centraal staat een vorm van inkeer die inleidt tot een hele periode van tien dagen inkeer tot aan Iom Kippoer aan toe. Wij kennen met ons seculiere Nieuwjaar ook wel iets van reflectie op hoe ons leven er aan toe gaat en dat we ons voornemen het komende jaar bepaalde zaken anders te gaan doen. Bij Joods Nieuwjaar is dat veel sterker en gericht aan de orde.

Er is dan sprake van een inkeer die verbonden dient te zijn met de bereidheid tot omkeer, als daar gezien je handelen door het afgelopen jaar heen aanleiding toe is. Op Grote Verzoendag viert men dat God die (bereidheid tot) omkeer accepteert. Er kan een grote verzoening plaats vinden, waarbij de zonden op een bok kunnen worden geladen en weggestuurd kunnen worden de woestijn in: op de zondebok. Een in-keer dus die tot om-keer leidt en tot een terug-keer tot het verbond met God en wat daarin voor en door mensen aan de orde is.

In het Hebreeuws is het tesjoeva dat dan aan de orde is. Een vorm van het werkwoord waar alle drie die elementen in samen komen qua betekenis. En je zult aanvoelen dat hier ook het in het christendom vaak voorkomende woord 'bekering' mee te maken heeft. Een woord dat echter zijn volle bijbelse, joodse betekenis pas krijgt, als we die driedeling er steeds in terug horen en voelen: in-keer, om-keer en terug-keer. Ook dat het om de praktijk van de tora gaat en niet om een leerstellig beleden iets. Dat is altijd het spannende bij joodse theologie: het heeft nooit een leerstellige spits, maar de vraag is aan de orde hoe onze gehoorzaamheid ten opzichte van oftewel ons luisteren naar de woorden van de tora en dus ons verbond met God van ons uit gezien in orde zijn. Praktisch dus.

### Medemenselijkheid

Als wij van onze kant in verband met ons persoonlijke leven of van het leven van de kerk, tot inkeer komen, dan is wat wij aan het doen zijn wellicht vooral 'zoeken van openingen'. Maar al te vaak heeft ons denken en handelen vooral iets geslots over zich. Wij menen het allemaal eigenlijk wel te weten of we durven sommige fouten en feilen niet echt toe te geven, want we weten ten diepste wel dat we fout waren, maar vinden een rechtvaardiging en klaar zijn we. Ook is onze cultuur wereldwijd zo dat we niet echt open staan voor een andere kijk op de dingen of een andere houding ertegenover. Sommigen hebben heel sterk daarbij de houding dat ónze cultuur nou eenmaal vaste waarden kent waar absoluut niet aan te tornen valt en waarvoor andere culturen dan maar moeten wijken. Dat ook onze eigen cultuur helemaal niet zo eenduidig is en van alles in zich opgenomen heeft dat in feite uit andere culturen afkomstig is, wordt daarbij veelal vergeten. Of wel men geeft zich over aan ónze cultuur of wel men moet het land maar uit: oprotten. Anderen zijn er niet van af te brengen dat onze cultuur gekenmerkt wordt door een geregeld zijn door geld, winst en marktwerking. Dé goden waarvoor men dan ten diepste knielt. Problematisch wordt dat, wanneer men zich dat eigenlijk niet bewust is en denkt door 'genuanceerd' tegen de dingen aan te kijken toch wel een kritische kijk te hebben. De huidige kapitalistische logica wordt dan echter niet fundamenteel in Frage gesteld. Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

# Kindernevendienst

---

Voor de kiindernevendienst kunt u contact opnemen met:

Christina de Koning  
tel.: 06 25488549

## Schriftlezingen

---

2 oktober

3de zondag van de herfst

Habakuk 3, 1 – 19

Lukas 17, 1 – 10

**Israëlzondag**

alternatief: Genesis 29, 1 – 30

9 oktober

4de zondag van de herfst

2 Koningen 17, 24 – 34

Lukas 17, 11 – 19

**zondag werelddiaconaat**

alternatief: Genesis 32, 22 – 32

16 oktober

5de zondag van de herfst

Genesis 32, 22 – 31

Lukas 18, 1 – 8

alternatief: Genesis 37, 12 – 28

23 oktober

6de zondag van de herfst

Jeremia 14, 7 – 22

Lukas 18, 9 – 14

alternatief: Genesis 39, 1 – 20

30 oktober

7de zondag van de herfst

Genesis 12, 1 – 8

Lukas 19, 1 – 10

**dankdag gewas en arbeid**

alternatief: Genesis 41, 1 – 27

**LEES OOK:**

Artikel:

Genesis-Jakob en Jozef

# Kerkdiensten in de Ontmoeting

---

Louis Couperusstraat 133

ZONDAG. 2 oktober 2016 Israelzondag  
10.00 uur Ds. J.P.G. Dijk  
1e collecte Wijkondersteuning/kerk en buurt  
2e collecte Kerk en Israel

ZONDAG 9 oktober 2016 H.A. Werelddiaconaat  
10.00 uur Mevr. Ds. D.Tanja  
1e collecte Kuria  
2e collecte Jeugdwerk Prot.Kerk

ZONDAG 16 oktober 2016  
10 uur Mevr. Ds. J.A. Verkerk  
1e collecte Kerk in Actie  
2e collecte Kosten eredienst: verwarming

ZONDAG 23 oktober 2016  
10.00 uur Mevr. Ds. D. Tanja  
1e collecte Wijkdiakonie  
2e collecte Pastoraat voor ouderen

ZONDAG 30 oktober 2016  
10.00 uur Ds. L.Wieringa  
1e collecte Stap Verder  
2e collecte Hervormingsdag:  
kerkvernieuwing

Wartoe kunnen we echter komen, als we ons eens proberen open te stellen of te zoeken naar openheid? Mij overkwam het eens dat ik plotseling begon te zien wat het begrip medemenselijkheid eigenlijk behelst. Lange tijd vond ik dat altijd maar een nogal vaag begrip. Totdat iemand me duidelijk maakte wat voor diepte er eigenlijk in dat begrip ligt. Medemenselijkheid wil zeggen: mens met de mensen willen zijn en juist dáárin christen willen zijn. Was dat immers niet het diepste wat van Jezus te zeggen valt? Hebben we immers niet van hém gehoord dat het zó is dat Gód wilde zijn: als mens met de mensen? Vandaar ook misschien wel dé leidraad bij inkeer de bede om van christenen, van ons zelf voor zover we ons zo willen noemen, ménsen te maken in plaats van van ménsen christenen. Het gaat daarbij niet om de zending van christenen, maar om de zending van God en vervolgens over de navolging door de mensen. De navolging van Christus dus in wiens handelen de zending van God tot uitdrukking komt. Een en ander leidt tot een open houding ten opzichte van anderen.

Han Dijk.

## Genesis – Jakob en Jozef

---



Op de zondagen van de herfst (van 18 september tot en met 20 november) kunnen de verhalen over Jakob en Jozef aan de orde komen. Ik schrijf het wat voorzichtig: 'kunnen', want op de bijzondere zondagen (startzondag, Israëlzondag, zondag werelddiaconaat, dankdag voor gewas en arbeid en de dienst van gedachtenis van de overledenen) zijn deze verhalen vaak lastig te combineren met wat er dan gevierd wordt. Aan de gastpredikanten (5 in deze periode) vragen wij of zij zich willen richten op het alternatieve rooster. Maar zij hebben natuurlijk alle vrijheid om zich aan het 'gewone' rooster te houden of een andere schriftlezing uit te kiezen.

Toch zou het jammer zijn als wij de komende zondagen niets van deze fascinerende verhalen horen. Zelf volg ik daarom zoveel mogelijk het alternatieve spoor van de verhalen over Jakob en Jozef. Volgens de toelichting van De Eerste Dag (de handreiking bij de jaarorde) horen ze tot de 'basisverhalen die eigenlijk iedereen zou moeten kennen. Het zijn parels uit de antieke verteltraditie'. En die parels raken (geloofs)thema's aan die ook vandaag de dag actueel zijn. Niet te missen dus, maar het moet mij wel van het hart dat de samenstellers van het rooster er wel een hink-stap-sprongreeks van gemaakt hebben. Waardoor slechts enkele parels aan bod komen en het lastig, bijna onmogelijk zal zijn om de draad van het grote verhaal vast te houden.

Misschien is dat laatste niet zo erg. U kunt thuis de gedeelten lezen die in het rooster worden overgeslagen. In de eerste serie verhalen (van Genesis 25, 19 tot en met 36,43) draait het om die twee steeds met elkaar botsende broers: Jakob en Esau. In de tweede serie (Genesis 37 – 52) staan Jozef en Juda centraal. Wie van hen

beiden is 'de gezegende temidden van zijn broeders'? Dat is de titel van een boek in 1995 samengesteld door het preekteam van het Amsterdamse Centrum voor Leren en Vieren. Uit dat boek neem ik, als een soort voorproefje voor de verhalen over Jakob en Jozef, het lied De Bron van alle zegen – lied bij Genesis over:

De Bron van alle zegen  
die Abraham gevonden heeft:  
de Naam, die zich te kennen geeft,  
de Stem, die zich aan hem verbond  
en weerklank vond.

De Bron van alle zegen  
die Izaak heeft groot gemaakt,  
vervult het leven met de smaak  
van liefde voor elkaars behoud  
in honderdvoud.

De Bron van alle zegen  
was Jacobs ster in diepe nacht.  
Toen hij zijn broeders vrede zocht  
is hem de morgen opgelicht:  
Gods aangezicht.

De Bron van alle zegen  
voedt Jozef in de duisternis  
met trouw die hem geboden is.  
waar hoop op zegen dromen doet  
is overvloed.

Die Bron van alle zegen  
welt in het land van angst en nacht,  
heeft broeders tot elkaar gebracht  
en redt hen van de hongersnood  
met levensbrood.

Ditske Tanja

## De Heer is mijn herder

---

Een zondagschooljuf had bedacht dat de kinderen van haar jongste klas de meest beroemde tekst van de Bijbel uit hun hoofd moesten leren n.l. Psalm 23. Ze gaf de kinderen een maand tijd daarvoor. Kleine Karel was erg opgewonden over deze opdracht, maar hij vond het wel heel moeilijkom de hele tekst uit het hoofd te leren. Na veel oefenen kon hij nauwelijks de eerste regel zeggen. Op de dag dat de kinderen tijdens een dienst de tekst van de psalm moesten opzeggen, was kleine Karel heel nerveus. En toen het zijn beurt was, stapte hij naar de microfoon en zei dapper "De Heer is mijn Herder, en dat is alles wat je moet weten!"

Uit Purmerkerkblad juni 2016

## Collectes augustus

---

1e coll			2e coll	
07aug16	Eigen wijk	65,66	Wijkproject	59,20
14aug16	Burennetwerk (S)	65,75	Eredienst	53,90
21aug16	Eigen wijk	55,25	Pastoraat	71,60
28aug16	Kleiklooster (S)	58,35	Onderhoud kerkgebouw	50,70
	diaconie	<hr/> 245,01		
	kerk	235,40		<hr/> 235,40
	totaal	<hr/> 480,41		
		=====		

---

## Gedicht op een zuil in de grote Kerk van Workum

---

Hier is een stoel voor wie moe is  
Hier is hoop voor wie verdwaald is  
Hier is liefde voor wie vol wrok is  
Hier is geloof voor wie twijfelt  
Hier ben je thuis zoals je bent  
Sta even stil, sluit je ogen  
want in de stilte  
hoor je de echo van Gods woord,  
Ga zitten en hol jezelf niet voorbij,  
vouw je handen  
en open je hart  
en bid.  
En als je dat niet kan,  
als je niet geloven kan omdat je pijn hebt  
ga dan van hier  
met deze groet

“Vrede en alle goeds”

Purmerkerkblad 2013

---

# Picknick met God

---

Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg. Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staarde zo'n beetje naar de duiven.

De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij wilde wel wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem.

Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt ! Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken. Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar stevig.

En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: "Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?" En hij antwoordde: "Ik heb met God gepicknickt." Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: "En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!"

Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen.

Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: "Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?" Zij antwoordde: "Ik heb in het park koekjes gegeten met God." En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: "En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!"

Als elke vrijwilliger  
Een ster is  
Wordt het nooit meer  
Donker

Loesje