

Markant



Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "



Genade zij u en vrede.

Zo begint een bekende aanhef van de kerkdienst. Zoals wel meer formuleringen die in de liturgie voorkomen is niet altijd te zeggen waar precies ze vandaan komen, waar ze te vinden zijn in de bijbel. Minstens is er sprake van een uitdrukking van geloven op het scherp van de snede. Korte en bondige manieren van spreken. Kort en bondig en dat wil zeggen: kernachtig, de kern rakend. Zeker ten aanzien van deze aanhef valt dat te zeggen. De eerste zondag van oktober vieren we, zoals we dat ieder jaar doen, Israëlzondag. In het landelijke materiaal voor deze zondag vinden we als een van de voorstellen voor lezing een gedeelte uit Exodus 33 en 34. In dit gedeelte struikel je over het woord 'Genade' of 'genadig'. Daar gaan we het over hebben.

Gebed

Leer mij langzamer te lopen,
Heer.

Geef mij te midden van de
verwarringen van de dag
de rust van de eeuwige bergen.
Breng het haastige slaan van
mijn hart tot rust
doordat het stil wordt in mijn
ziel.

Laat mijn versnelde pas
vertragen
met het oog op de ruimte van
de eeuwigheid.
Leer mij de kunst van het vrije
ogenblik.

Leer me langzamer te lopen,
om een bloem te zien,
een paar woorden te wisselen
met een vriend,
een hond te aaien,
een paar zinnen in een boek te
lezen.

Leer mij langzamer te leven,
Heer
en geef me de wens
diep in de eeuwige grond te
wortelen,
opdat ik groei naar mijn ware
bestemming.

Anselm Grün Mijn gebedenboek
2011

Joodse feesten van de herfst

Door in deze tijd van het jaar Israëlzondag te vieren hebben we altijd te maken met de feesten die juist in deze tijd van het jaar door Israël (in de synagoge en in het land Israël) gevierd worden. Feesten als Rosj Hashana (Nieuwjaar), Iom Kippoer (Grote Verzoendag) en het Loofhuttenfeest (Soekkot), afgesloten door het feest van de Vreugde der Wet, (Simchat Tora). Door de flexibele, want maan-maandopvatting van de Joodse kalender kan die eerste zondag van oktober het ene jaar samenvallen met het ene Joodse feest uit die dagen of met het andere. Dit jaar ligt de zondag dicht aan tegen het slot van Loofhuttenfeest. Nog net er binnen. Kiezen we voor de lezing uit Exodus, dan kiezen we voor de Tora-lezing die de zaterdag of de sabbat ervoor in de synagoge aan de orde is.

In deze lezing gaat het niet zozeer direct over het Loofhuttenfeest en de instelling ervan. Lezen wij ook uit Exodus, dan houden wij ons indirect bezig met de inhoud van waar Joden tijdens het Loofhuttenfeest met hun gedachten zijn. In de tekst waar het dan om gaat, Exodus 33:12 – 34: 7, is het meest opvallende woord dat klinkt het woord 'Genade'. Je struikelt er zowat over. Zeker in het gedeelte uit hoofdstuk 33. Daarover zal het die zondag wat mij betreft dan ook wel gaan. En dan dus ook in relatie tot de aanhef die zondags in vele kerken klinkt: 'Genade zij u en vrede van God de Vader, Jezus Messias zijn zoon en in gemeenschap met de Heilige Geest'. We zullen eveneens andere teksten lezen, uit de Profeten en uit de Evangeliën. Daar gaat het hier nu even nog niet over.

Gein

'Genade' klinkt misschien wel als een van de meest typische bijbelse of in veler oren kerkelijke termen. En als je dat zo zegt: een van de meer geheimvolle woorden die niet direct helder zijn. Een ander dergelijk woord is misschien wel 'goedertierenheid'. We zullen het niet gauw in ons dagelijks spraakgebruik terug vinden. Hooguit klinkt het dan in de rechtssfeer: Genade voor recht laten gelden. Of we roepen om genade, als we, zoals vroeger op het schoolplein bijvoorbeeld er door iemand onder gehouden werden. In dit laatste geval zouden we ook kunnen zeggen 'vergeef me', 'laat me los, ik zal het niet weer doen'. In de rechtssfeer betekent het dan dat een volgens de wet wellicht terechte straf er reden is om iemand toch vrij te laten. Laten we het toch als een typisch bijbelse term staan dan is misschien hooguit in Amsterdam, waar veel joodse of jiddische woorden ingang vonden in het dagelijkse spraakgebruik, een woord waar men van weet: het heeft met 'gein' te maken. Gein dan net zo dubbel bedoeld als witz. De joodse witz is wel een grap waar je om kunt lachen, maar het is een grap dwars door pijn heen. Met gein is het dubbele dat het wel ook hier om een soort grap gaat, maar veeleer om een gevoel van behagen, want er kan verwezen worden naar een sfeer van 'er wordt jou goed gedaan'. Iets in deze trant.

Niet een gouden kalf, maar verbondswwoorden tellen

Het woord gein is een verbastering van het Hebreeuwse woord dat hier aan de orde is: chen. Zoals gezegd struikelen we over dat

Kindernevendienst

Om de week hebben we kindernevendienst. In het rooster aangegeven met

Christina de Koning
tel.: 06 25488549



Schriftlezingen

4 oktober

3de zondag van de herfst
Maleachi 2, 10 – 16
Markus 10, 1 – 16
Israëlzondag

11 oktober

4de zondag van de herfst
Deuteronomium 15, 1 – 11
Markus 10, 17 – 31
zondag werelddiaconaat

18 oktober

5de zondag van de herfst
Jesaja 29, 18 – 24
Markus 10, 32 – 45

25 oktober

6de zondag van de herfst
Jesaja 59, 9 – 19
Markus 10, 46 – 52

1 november

7de zondag van de herfst
Job 19, 23 – 27a
Markus 12, 18 – 27
Allerheiligen, dankdag voor
gewas en arbeid

Kerkdiensten in de Ontmoeting

Louis Couperusstraat 133

ZONDAG 4 October 2015 H.A.
10.00 uur Ds. K.de Lange
1e collecte Wijkondersteuning Kerk en buurt
2e collecte kerk en Israël

ZONDAG 11 October 2015
10.00 uur Ds.J.P.G.Dijk
1e collecte Kuria
2e collecte Jeugdwerk

ZONDAG 18 October 2015
10.00 uur Ds.H.Abbers
1e collecte Kerk in Actie/Werelddiaconaat
2e collecte Kosten eredienst: verwarming

ZONDAG 25 oktober 2015
10.00 uur Ds.D.Fisser
1e collecte Wijkdiaconie
2e collecte Hervormingsdag:
kerkvernieuwing

ZONDAG 1 November 2015 Oogstdienst
10.00 uur Mevr.ds.D.Tanja
1e collecte Stap verder
2e collecte Kerk in Actie/zending

Diensten in Nieuw Geuzenveld

Corn. Oudshoornstraat 126

Woensdag 21 oktober

woensdag 18 november

woensdag 16 december

Aanvang steeds 10.00 uur



woord, wanneer we het slot van Exodus 33 lezen. Op wat voor manier lezen we erover hier? Mozes is beneden geweest met de tien woorden op de twee stenen platen die hij van God gekregen had. Hij kwam beneden en moest constateren: ik kan mijn kont niet keren of het volk gaat zijn eigen heidense gang en meent God te kunnen zien in de gestalte van een gouden kalf. Ten einde raad laat Mozes allereerst de stenen tafelen op de grond vallen. Ze verbrijzelen in vele stukken. Je krijgt God niet te zien, maar je sluit een verbond met hem waarvan de tien woorden de basis vormen. Dat had het volk niet begrepen, maar Mozes wist ook niet wat hij nu moest. Zo valt het gesprek te beluisteren dat Mozes met God voert, als hij de berg weer op is gegaan. Een gesprek dat verwant is aan het gesprek tussen Mozes en God bij het brandende braambos. Daar wordt Mozes gevraagd om het volk te leiden uit Egypte vandaan en door de woestijn heen. Van alles voert Mozes aan om er onderuit te komen. Nu is dát aspect wel niet aan de orde, maar er is wel de nood bij Mozes te beluisteren 'kan ik het wel?' Mozes heeft dan wel genade gevonden in de ogen van God, maar houdt God er ook aan vast dat het volk genade zal vinden in zijn ogen? Hand in hand met dat punt staat er ook 'maak mij uw wegen bekend'. Genade lijkt dan een verzamelbegrip te zijn van hoe God een en ander laat merken, als het hier over gaat. Er komen dan termen die je kunt gebruiken om iets te laten merken van dat je dááaraan dan moet denken, als je aan genade denkt. Allereerst valt er dan de term Ontferming. God ontfermt zich over zijn volk, over Mozes allereerst. Daar mag Mozes en daar mag het volk op vertrouwen. Verder mag Mozes er op vertrouwen: God gaat met het volk mee en laat het niet alleen; hij is barmhartig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die ongerechtigheid: overtreding en zonde vergeeft. In dat soort handelwijzen zal God te kennen zijn. In zijn gezicht krijgen we hem niet te zien. Niet via gouden kalveren dus ook. God is niet te zien, maar is in zijn genade-volle handelen op te merken en te voelen. Dát wordt ook ons gegeven in de aanhef waarmee iedere dienst begint. Daarop te vertrouwen is het geloofsvertrouwen waarmee de dienst en het leven in gaan.

Han Dijk



Uit de kerkenraad van 9 juni.

Verder na 30 mei

Hoewel al weer een hele tijd geleden, kwamen op 30 mei verschillende kerkenraadsleden en vrijwilligers uit verschillende delen van Amsterdam bij elkaar in de Opgang. Enerzijds om de algemene lijnen die de AK aan het trekken is voor de kerk in de stad (KOERS) met elkaar te delen. Anderzijds om per deel van de stad bij elkaar te gaan zitten om na te gaan wat de situatie is en wat er moet gebeuren, als we meer willen gaan samenwerken. Welke hobbels liggen er (nog), welke stappen zijn wellicht snel te zetten. Daar kwam onder anderen uit dat een drietal op kortere termijn te zetten verdere stappen nodig zijn:

Meedenken over het profiel voor de opvolging van ds. Bakker in Osdorp/Sloten, als hij volgend jaar met emeritaat gaat.

Een bijeenkomst organiseren om toe te spitsen wat nu precies op kortere termijn in NieuwWest (ons samenwerkingsgebied) zoal gezamenlijk kan worden opgepakt zonder al te veel voorwerk. Gezamenlijke vredesweek, gezamenlijk kerkblad ed.

Een commissie formeren die verschillende bestuursmogelijkheden moet inventariseren met voors en tegens. In stand houden van wijkkernen maar met een gezamenlijke kerkenraad of verdergaand één wijkgemeente NieuwWest vormen. En allerlei wat daar tussen ligt nagaan.

Enkele losse punten

Nieuwwestenwind is onder anderen bezig met een actie om niet actieve leden weer te activeren en bijvoorbeeld te betrekken bij allerlei activiteiten die gaande zijn en wellicht hier of daar iets nieuws voor en met hen te organiseren waar behoefte aan blijkt te zijn. Aansluiting kan gezicht worden bij zaken als STIMULANS/Laat het van twee kanten komen, rommelmarkten, ouderenclub en meer. Er is een vergaderrooster voor kerkenraad, medewerkersvergaderingen en gemeentevergaderingen aangenomen voor het komende seizoen. Niet onbelangrijk. Dan kan de rest zich erom heen organiseren. Alle kerkenraadsleden en medewerkers hebben dit op kunnen schrijven.

Het Fonds Acute Nood hangt aan een zijden draad, maar is nog niet opgeheven. Vinden we via de Vrijwilligerscentrale een enthousiaste trekker, dan kunnen we een nieuwe start overwegen.

Lisa van den Bergh zal stoppen als tienerwerker. Zij is ook diaconaal opbouwwerker geworden en vindt de combinatie van twee banen teveel.

Han Dijk

Bedankje

Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen, die Hetty heeft gebracht uit de kerkdienst van 9 augustus. Het waren zonnebloemen met Gerbera's en takjes rode bessen erin, heel erg mooi. Nogmaals mijn hartelijke dank.

Met lieve groeten van
Jannie de Vries-den Ouden



Bedankje

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de vele kaarten en bezoekjes, die ik heb mogen ontvangen in het Slotervaart verpleeghuis. Mijn been is nog niet zo goed, ik loop nog een beetje mank. Hopelijk tot spoedig ziens!
Hartelijke groet van Yvonne van Leeuwen.
22 augustus 2015.



Uit de kerkenraad van 8 september

De eerste vergadering van het nieuwe kerkelijke seizoen op 8 september, begonnen wij met stil te staan bij de actualiteit. De actualiteit van de stroom (boot)vluchtelingen. Wij stonden er met name bij stil wat al die aangrijpende beelden met ons doen. Hoe gaan we om met alle dubbele gevoelens die de beelden en berichten oproepen? Kunnen we zelf iets doen aan zo'n ingewikkeld vraagstuk; wat dan? Blijven we steken in een gevoel van machteloosheid of komen we in actie? Ook al kijken wij er, als leden van dezelfde gemeente, soms heel verschillend tegenaan, het is ieder geval goed om met elkaar in gesprek te blijven.

Het eerste bespreekpunt was een inventarisatie van de plannen van de werkgroepen voor dit nieuwe seizoen. De meeste werkgroepen hadden nog niet vergaderd, maar sommige hadden al wel plannen. De diakenen gaan investeren in de samenwerking met de diakenen van de andere protestantse wijkkerken van Nieuw-West. Stimulans en de diakenen hebben al samengewerkt bij de voorbereiding van de kerkdienst op vredesdag. De werkgroep Jongeren Nieuw-West gaat het tienerwerk versterken en uitbreiden. De (kaartenbak)tieners met wie tot nu toe weinig of geen contact is, worden benaderd. Ook de groep NU20NieuwWest (waar twintigers samenkomen om te eten en een goed gesprek te voeren) krijgt meer vorm. De kerkrentmeesters zijn onder andere bezig met een meerjarenbegroting.

Daarna lichtte Arnold Schekkerman, lid van de stuurgroep van Nieuw-Westenwind, de evaluatie van het eerste jaar en de plannen voor het tweede jaar toe. Daarbij kwam aan de orde hoe gemeenteleden op de hoogte blijven van de voortgang van het pioniersproject. Daarvoor is onder meer een nieuwsbrief beschikbaar (zie www.nieuw-westenwind.nl). De komende tijd wordt gewerkt aan een pilot om niet-actieve kerkleden te benaderen. En op zondag 20 december doen veel kerken en andere organisaties mee aan Kerst Nieuw-West on tour. Een project om het kerstverhaal op een heel andere manier aan de bewoners van Nieuw-West te vertellen.

De groep die de vespers in de 40dagentijd voorbereid heeft, heeft een aantal activiteiten voor de vredesweek georganiseerd (zie het vorige nummer van Markant) en denkt nu na over de Week van Gebed 2016. Ook de Raad van kerken Geuzenveld-Slotermeer is met die week bezig. Misschien wordt het een oecumenische viering in de Bron, misschien komt het tot een bezoeken over en weer van elkaars kerkdiensten. De kerkenraad stemde ermee in al die mogelijkheden te verkennen.

Het zijn allemaal voorbeelden van de samenwerking die steeds meer in de regio Nieuw-West gebeurt. Dat past bij de plannen van de Algemene Kerkenraad. Die heeft in juni gesproken over de uitkomsten van het Koers-traject tot nu toe. Het gesprek in de wijken en de regio's heeft meer zicht op de veelkleurigheid van activiteiten en de gedrevenheid binnen de Protestantse Kerk Amsterdam gegeven. En duidelijk gemaakt dat samenwerking en

solidariteit noodzakelijk en urgent zijn: zowel geestelijk, organisatorisch als financieel. Daarom beginnen de regio's in september met een verkenningsfase van een half jaar. Met professionele ondersteuning worden de mogelijkheden van samenwerking in kaart gebracht. Voor De Ontmoeting zijn ds. Chris van Andel, voorzitter, en mw. Leny de Pijper, lid van het moderamen van de kerkenraad, afgevaardigden naar een eerste gesprek over die verkenningsfase. U hoort er meer over in het gemeenteberaad dat nog dit jaar gehouden wordt.
Ditske Tanja

Leerplekstagiaire

In het pas begonnen seizoen zal in onze wijkgemeente een nieuwe stagiaire rondlopen. Aan de Protestantse Theologische Universiteit zijn dit jaar 50 fulltime en parttime studenten aan de opleiding voor gemeentepredikant begonnen. Eén van hen wilde graag dicht bij huis de leerplekstage, die onderdeel is van het eerste jaar, dicht bij huis doen. Hieronder stelt zij zichzelf voor:

Mijn naam is Marijke Gehrels, ik ben 51 jaar oud en woon samen met mijn man op een boerderij aan de rand van Osdorp. Ik doe de predikantenopleiding van de Protestantse Kerk en loop daarom het komende jaar mee in uw kerk, met ds. Ditske Tanja als begeleider. Ik hoop zoveel mogelijk te leren van haar en van u als gemeente. U zult me af en toe tegenkomen in de diensten, en in 2016 zal ik ook wat bezoeken afleggen en een keer voorgaan in de dienst. Ik zie er naar uit u als gemeente te leren kennen. Tot ziens!
Hartelijke groet,
Marijke Gehrels



Neem elke dag
een half uur stilte,
Behalve als je het druk hebt;
Maak er dan
een heel uur van !

Welkom
in de
Ontmoeting



Protestantse Kerk: naast vluchtelingen gaan staan

De Protestantse Kerk in Nederland laat in een verklaring weten geschokt te zijn over de vele bootvluchtelingen die hun leven verloren in hun poging Europa te bereiken.

Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland

Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse Zee, de

Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. In eerdere jaren verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting.

Droefheid en ontzetting alleen zijn echter niet genoeg. Het is onze plicht als kerk maar ook als samenleving naast deze vluchtelingen te staan. Concreet denken we daarbij aan het volgende:

Er moet een veilige route komen naar Europa voor asielzoekers die in aanmerking komen voor een humanitair visum. Asielzoekers zouden niet meer genoodzaakt moeten zijn om via mensensmokkelaars of langs andere gevaarlijke wegen een veilige plek te bereiken. Wij ondersteunen het betoog van eurocommissaris Frans Timmermans in deze richting.

Wij ondersteunen bijvoorbeeld het instellen van humanitaire visa: visa die voor vijf jaar gegeven worden aan vluchtelingen uit oorlogssituaties.



**Protestantse
Kerk**



Wij ondersteunen het initiatief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff die burgemeesters en gemeentes in Nederland vraagt om te helpen bij huisvestings problemen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.

Wij weten van velen, waaronder leden van onze Protestantse kerk, die bereid zijn hierin verantwoordelijkheid te nemen. We willen onze bijdrage blijven leveren in de opvang en begeleiding van deze mensen. Wij willen onze deskundigheid graag delen met de staatssecretaris en nodigen hem uit ons bij zijn plannen te betrekken. Eerder in de geschiedenis (boorvluchtelingen uit Vietnam en vluchtelingen uit Joegoslavië) werd royaal gebruik gemaakt van particulier initiatief. Dat kan het draagvlak versterken voor opvang van vluchtelingen nu.

We erkennen hoe ingewikkeld het is voor de internationale gemeenschap om tot oplossingen te komen in de brandhaarden van deze wereld, vooral in Syrië en Irak. Wij voelen ons machteloos. We zien met zorg hoe de burgerbevolking, voornamelijk minderheden, het slachtoffer wordt van voortdurend geweld.

Voorgezette inspanningen om de stijgende partijen om de tafel te krijgen verdienen alle ondersteuning.

Intussen blijft hulp in de regio belangrijk. Samen met lokale kerken zet de Protestantse Kerk zich via een omvangrijk noodhulpprogramma in voor de opvang in de regio. We doen dat zowel in Syrië en Irak en hun buurlanden, als in andere delen van de wereld, en zullen hiermee doorgaan. Wij weten dat velen zich hiervoor inzetten en roepen op hiermee voort te gaan.

Wij willen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus die ons geleerd heeft dat wij de 'naaste' zijn gewonden langs de weg en van vluchtelingen. Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.

Dr. A.J.Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

02 september 2015

Gesprek

Papa?
Ja

Wat lees je ?
Ik lees in de bijbel

Wat een dik boek ! Hoeveel
bladzijden zitten daarin ?
Even kijken, meer dan
tweeduizend,

Wat veel ! Ga je die allemaal
lezen ?
Nee, ik lees af en toe een
stukje.

Zijn het allemaal verhalen ?
Er staan ook liederen in. Over
God is mijn herder. En dat je de
weg niet kwijt moet raken.

Vind je dat dan mooi om te
lezen ?
Ja, het gaat over wat mensen
meemaken. En hoe ze op weg
zijn naar een goed land voor
iedereen. Zoals God het
bedoelt.

Heeft God het geschreven ?
Nee, heel veel verschillende
mensen hebben het
geschreven.
God heeft ze zeker geholpen.
Vast wel.

Maar waarom wil je het lezen ?
Om goed te kunnen leven.
Poeh, dat kan ik zo ook wel.

Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen

De dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015, vindt op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over omgekomen migranten een belangrijke plaats in.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama's af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Meestal naamloos, in stilte. Volgens onderzoekers gaat het sinds eind jaren '90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Het aantal doden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat vluchtelingen dwingt risicovolle routes te nemen.

Voorprogramma met Tineke Strik

Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen van de Hermitage) een korte documentaire getoond, gevolgd door een inleiding van Tineke Strik. Tineke Strik is docent migratierecht, lid van de Eerste Kamer en bestuurslid van Defence for Children. Zij is ook lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa die tot taak heeft de mensenrechten te handhaven en democratie en rechtsstaat te bevorderen. Na haar inleiding vindt een plenair gesprek plaats.

Programma

15.15 uur: inloop zolder van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1A

15.30 uur: vertoning van korte documentaire, gevolgd door inleiding van Tineke Strik

16.00 uur: nagesprek

17.00 uur: start oecumenische herdenking op steiger voor de Hermitage, met medewerking van ds. Arjan Plaisier (scriba PKN), pater Saliba Antonios (voorganger Syrisch-Orthodoxe Kerk) en Msg. Jan Hendriks (bisdom Haarlem)

De herdenking wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, Catholic Worker Amsterdam en het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam (Matthias de Vries), tel. (020) 535 30 34 / 06-13583823, of Catholic Worker Amsterdam (Gerard Moorman), tel. (020) 06 - 81673263

TIENER- WERK



Nieuwe tienerwerker

Vanaf 8 september is het team van tienerwerkers Nieuw-West weer compleet. Lisa van den Bergh besloot na de zomer met haar werk als tienerwerker te stoppen. Om zich voortaan alleen op het diaconale opbouwwerk te richten. Met ondersteuning van het kerkelijk bureau heeft de Stuurgroep Jongeren Nieuw-West een sollicitatieprocedure in gang gezet. In die procedure is een nieuwe tienerwerker gekozen; unaniem! Haar naam is Juliëtte Pol en zij is 23 jaar (jong). Juliëtte woont in Utrecht., waar zij eerst 2 jaar theologie en religiewetenschappen studeerde. Daarna heeft Juliëtte 'Godsdienst Pastoraal Werk' aan de Christelijke Hogeschool Ede gestudeerd. In het kader van die studie heeft zij onder meer 3 maanden in Londen gewoond en onderzoek gedaan naar 'Urban Expression', een kerkplanting. Die ervaringen en haar ervaringen met kinder- en tienerclubs wil Juliëtte nu graag inzetten in Nieuw-West.

Juliëtte heeft kennis gemaakt met Remko Groen en Roos Fountain, de twee andere tienerwerkers die in onze regio werkzaam zijn. Zij hebben er alle drie veel zin om samen aan de slag te gaan. De Stuurgroep Jongeren heeft er alle vertrouwen in dat wij samen met hen aan een mooi nieuw seizoen gaan beginnen.