

Markant



Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "



Een open huis gezamenlijke startzondag in Nieuw-West

Vorig jaar is de protestantse kerk in Nieuw-West het seizoen met een feestelijke gezamenlijke dienst begonnen. Het thema was toen: Nieuw-West zal bloeien! Na die inspirerende viering willen wij ook het seizoen 2017 - 2018 samen beginnen.

Het thema is dit jaar: Een open huis. Wij horen het verhaal van Abraham en Sara. Zij zetten heel gastvrij de (tent)deuren open voor wie er onverwacht bij hen langskomen (Genesis 18). En het verhaal van Zacheüs. Hij krijgt van Jezus te horen dat hij vandaag in zijn huis wil verblijven (Lukas 19).

Beide verhalen stellen ons vragen. Wat brengt het te weeg om bij anderen te gast te zijn? Wat geeft

23e jaargang nr. 9. september 2017

Gebed

Omdat onze woorden zo schraal
zijn,
onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,
hebben we een ander nodig,
met menselijke warmte.
Daarom gedenken wij
Jezus van Nazareth.

Omdat onze dromen zo
bedrieglijk,
onze perspectieven zo op
onzelf gericht,
onze visioenen slechts van hier
en nu,
hebben wij een medestander
nodig
die liefde, recht en trouw ons
leert.
Daarom herinneren wij ons
Jezus van Nazareth.

Omdat onze angsten zo talrijk
zijn,
onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van
ons probleem,
hebben wij een broeder nodig
die zegt: een nieuw begin is
altijd mogelijk,
Daarom geloven wij
Jezus van Nazareth.

Alfred C. Bronswijk- Uit;
Medemens 2, uitgave Kerk in
Actie.

het jou om een gast te ontvangen? Hoe makkelijk of moeilijk is het om echt gastvrij te zijn? Hoe wil je zelf het liefst welkom geheten worden? Wanneer voel jij je ergens anders thuis?

Ook voor ons als kerkelijke gemeenschappen, die steeds vaker bij elkaar over de vloer komen, spelen die vragen. Voor wie willen we in ons kerkgebouw letterlijk en figuurlijk ruimte maken? Staan de (kerk)deuren ook open voor niet-kerkmensen, voor de buurt? Worden onze vieringen en activiteiten anders wanneer we gasten over de vloer hebben? Hoe hoog is de drempel en wat helpt om de drempel over te komen? Zijn we ergens niet allemaal te gast in het huis en aan de tafel van God?

Kortom veel spannende vragen die ons allemaal raken. In de gezamenlijke startviering op 24 september gaan we er op verschillende manieren mee aan de slag. In de 'heilige chaos' (ongeveer een half uur de tijd om de verhalen te verwerken) kun je mediteren, meezingen met een ad-hoc koor, met tieners in gesprek, gebeden schrijven, film kijken, een zegen ontvangen, schilderen of meedoen in een gespreksgroep. De startzondag valt in de Week tegen Eenzaamheid. Er is dus ook informatie over het 'Bankjescollectief' en de buurtmaaltijden van dinsdag 26 september. De tiengroep West Side Teens doet mee en laat zien hoe welkom (of niet) tieners zich in de kerk voelen.

Na afloop van de viering zetten we de 'kerkbanken' buiten en houden open huis. Wij drinken met elkaar koffie, er is alle tijd om elkaar te ontmoeten. Wij sluiten af met een lunch; als u allemaal iets lekkers te eten meeneemt, dan zorgen wij voor het drinken.

datum zondag 24 september 2017

plaats kerkgebouw De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133,
bereikbaar met tram 13 en bus 19

tijd inloop vanaf half tien (09.30 uur); er is koffie

de viering begint om half elf (10.30 uur)

de lunch begint om ongeveer half een (12.30 uur)

Het wordt een viering met inbreng van verschillende kanten en met een gevarieerde muzikale begeleiding. Er is opvang voor de kleinste kinderen en een programma voor de kinderen in de basisschoolleeftijd!

En niet vergeten: neemt u wat lekkers te eten mee, om te delen bij de lunch?

Plaat op de voorzijde:

Rembrandt van Rijn Abraham onthaalt de engelen prent 1656

Ditske Tanja.

Schriftlezingen

27 augustus 10de zondag van de zomer

Jesaja 51, 1 – 6

Matteüs 16, 21 – 27

alternatief Daniël 3, 34 – 45

Lukas 18, 9 – 14

3 september 11de zondag van de zomer

Jeremia 7, 23 – 28

Matteüs 17, 14 – 20

alternatief Jesaja 6, 8 – 13

Markus 7, 31 – 37

10 september 12de zondag van de zomer Ezechiël 33, 7 – 11

Matteüs 18, 1 – 20

alternatief Jesaja 32, 2 – 9

Lukas 10, 23 – 37

17 september 13de zondag van de zomer

Exodus 32, 7 – 14

Matteüs 18, 21 – 35

alternatief Jesaja 56, 1 – 8

Lukas 17, 11 – 19

24 september 1ste zondag van de herfst

Jona 3,10 – 4,11

Matteüs 20, 1 – 16

alternatief Jesaja 66, 5 – 14

Matteüs 6, 24 – 34

1 oktober 2de zondag van de herfst Ezechiël 18, 1 – 4. 25 – 32

Matteüs 21, 23 – 32

alternatief Daniël 9, 14 – 19

Lukas 7, 11 – 16

8 oktober 3de zondag van de herfst

Jesaja 5, 1 – 7

Matteüs 21, 33 – 43

alternatief Baruch 2, 9 – 15

Lukas 14, 1 – 11

15 oktober 4de zondag van de herfst Jesaja 25, 1 – 9

Matteüs 22, 1 – 14

alternatief Ezechiël 34, 20 – 31

Matteüs 22, 34 – 46

Kerkdiensten in de Ontmoeting

Louis Couperusstraat 133

ZONDAG.
14.30 uur

3 September 2017

**Gezamenlijke dienst in De opgang
Intrededienst vaqnn ds.M.van Leerdam**

ZONDAG
10.00 uur

10 September 2017 H.A. Startzondag

Mevr.ds.D.Tanja

1e collecte Wijkdiakonie

2e collecte (landelijk) Jeugdwerk Prot.kerk

ZONDAG
10.00 uur

17 September 2017 Vredeszondag

Ds.J.P.G.Dijk

1e collecte Week tegen eenzaamheid

2e collecte Vredeswerk

ZONDAG
v.a 9.30 uur

24 September 2017

**gezamenlijke startzondag in Nieuw-West
diverse voorgangers**

1e collecte Wijkdiakonie

2e collecte Pastoraat



Bedankjes

Lieve mensen,
Iedereen heel hartelijk bedankt
voor de mooie bloeiende plant,
die we gekregen hebben
voor onze zilveren bruiloft.
Heel leuk! We waren blij
verrast!
Lieve groeten,
Aad en Iduna Klaver.



Bedankje
Voor het prachtige boeket
bloemen die ik vanuit de
gemeente mocht ontvangen.
Hiervoor mijn hartelijke dank.
Het gaat nog steeds niet goed
met mij, veel last van hoofdpijn
en evenwichtsstoornis.
Met vriendelijke groet.
An Schaper



Lieve mensen,

Wat werd ik enorm verrast met
een prachtige boeket bloemen
vanuit de kerkdienst.
Ik geniet er geweldig van.
Mijn hartelijke dank hiervoor.

Bep Steevens

Vanuit de kerkenraad

De afgelopen maanden heeft de wijkkerkenraad van De Ontmoeting veel vergaderd. Met name over het kerkgebouw aan de Louis Couperusstraat. Begin juli is over de ontwikkelingen rond het gebouw een brief aan de kerkgangers uitgedeeld. Deze brief is later ook gestuurd aan de gemeenteleden die een abonnement hebben op Markant. In de brief is melding gedaan van het contact met 'De Verbinding', een baptistengemeente in Nieuw-West. Deze gemeente is op zoek naar een andere ruimte voor hun samenkomsten en activiteiten. Zij vinden het kerkgebouw zeer geschikt en willen het vanaf dit najaar huren. Op termijn willen zij, mits er financiële overeenstemming wordt bereikt, het gebouw ook kopen. In geval van verkoop zal worden bepaald dat de gemeente van De Ontmoeting ruimten kan huren van de nieuwe eigenaar.

Op woensdagmiddag 12 juli hebben leden van de wijkkerkenraad en wijkkerkrentmeesters een gesprek gehad met een aantal gemeenteleden. In dat gesprek ging het met name over de plannen om het kerkgebouw te verhuren en te verkopen. Ook ging het een beetje over de toekomst en wat wij de komende tijd nodig hebben om gemeente te kunnen zijn

(zie verder: Op weg naar de toekomst ...).

Een aantal gemeenteleden heeft met een brief of mail gereageerd op de brief van de wijkkerkenraad. In een extra kerkenraadsvergadering op 25 juli zijn alle reacties zo zorgvuldig mogelijk bekeken en gewogen. Daarna is een voorstel tot een besluit besproken, enigszins aangepast en aangenomen. De tekst van het besluit volgt hieronder. In grote lijnen komt het besluit erop neer, dat de kerkenraad instemt met vaste verhuur aan de baptistengemeente De Verbinding vanaf 1 oktober aanstaande. Voordat die verhuur in een contract wordt vastgelegd, moeten nog wel goede afspraken gemaakt worden over een aantal zaken. Onder andere over de regeling met andere vaste huurders.

De kerkenraad heeft ook ingestemd met de intentie om op termijn het kerkgebouw aan de gemeente van De Verbinding te verkopen. Daartoe moet eerst geïnventariseerd worden of en hoe De Ontmoeting in de toekomst gebruik wil blijven maken van een deel van dit gebouw. Dat deel kan dan terug gehuurd worden. Voor het gebruik door onze wijkgemeente zal een plan gemaakt worden. Uiterlijk 31 december beslist de kerkenraad of met de verkoop wel of niet ingestemd kan worden.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over het besluit of de gevolgde procedure, kunt u die kwijt bij de scriba en andere kerkenraadsleden. U kunt ook om een gesprek met een van hen vragen om uw zorgen te delen of hart te luchten.



Besluit

De wijkkerkenraad van de Ontmoeting besluit:

1. in te stemmen met de contractuele verhuur aan "De Verbinding" vanaf 1 oktober 2017 voor een door het College van Kerkrentmeesters vast te stellen jaarlijks huurbedrag, na opgave van de Verbinding welke ruimten zij -naast de kerkzaal en ruimten op de zondag- ook door-de-week nodig hebben (dagen en tijden). Bij overlapping, ook met andere vaste huurders, dient er in goed overleg en afstemming tot ieders tevredenheid tot een oplossing gekomen te worden. Dat geldt ook van allerlei praktische zaken in het kader van het huurcontract.

Tijdens de periode van huur mag er aan het interieur van de kerkzaal niets veranderd worden wat de huidige inrichting van de kerkzaal zou aantasten.

2. in te stemmen met de intentie tot verkoop, voor een door het College van Kerkrentmeesters vast te stellen koopsom, nadat geïnventariseerd en afgesproken is (op basis van plannen over het kerk zijn van de Ontmoeting in de toekomst) welke ruimten er na verkoop door-de-week en op de zondag voor de activiteiten van de Ontmoeting nodig zijn en de huurprijs daarvoor door De Verbinding is vastgesteld.

Mocht de verkoop op termijn niet doorgaan moet de kerkzaal in de originele staat (begin verhuur) worden teruggebracht.

3. definitief al dan niet in te stemmen met de verkoop van het kerkgebouw aan de Verbinding uiterlijk 31 december 2017, waarna dit besluit aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Amsterdam (PKA) zal worden meegedeeld, die het met een advies aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amsterdam voor een finaal besluit zal voorleggen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 juli 2017

Chris van Andel
voorzitter wijkkerkenraad voorzitter

Freek Poth
scriba wijkkerkenraad

Cor Schaap
wijkcollege van kerkrentmeesters

bedankjes

Afgelopen vrijdag kreeg ik van Irene mooie lelie's voor ons 40 jarig huwelijk namens de gemeente. Ik wil hier dank zeggen aan de gemeente ook namens mijn man.

Mijn vakantie was heerlijk, genoten van Noorwegen met mijn zus en haar tweedochters .
Hartelijke groet Maaike ter Wal



Lieve mensen.
Zoals jullie weten woon ik sinds oktober in Zorgcentrum De Schutse.

Ik wil iedereen bedanken voor de lieve, bemoedigende kaarten. Ook heb ik diverse keren de bloemen gehad wat fijn om te ervaren dat je niet vergeten wordt.

Een warme groet,
Jo Ras Brevoord.



Gezondheid en schulden

Geldzorgen kunnen een mens ziek maken en ziekte wil nog wel eens tot financiële problemen leiden. Daarom komt de gemeente Amsterdam met een project om dat aan te pakken. Voor mensen die in Geuzenveld of Slotermeer wonen, een Sociale Dienst uitkering ontvangen en schulden hebben¹ bij Eigen Haard, Nuon, Waternet, of Zilveren Kruis kunnen via hun huisarts bij het project aangemeld worden. De hulp is gratis en duurt 12 maanden. De hulp bestaat onder meer uit contact met de schuldeisers, 12 maanden bevroering van de schulden vaste lasten

(bovengenoemde schuldeisers) en een maatje dat stap voor stap meeloopt.

Bent u geïnteresseerd, kent u iemand die dergelijke hulp goed kan gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts, met de sociale dienst of met de projectleider:

mw. Azar Moshaver,
telefoon 06-13336981,
mail:

a.moshaver@amsterdam.nl.

De diakenen van de Ontmoeting en mensen van Stimulans kunnen u ook verder helpen.

Op weg naar de toekomst ... 11 september 16.00 uur

In het kader van Koers zijn we al – samen met de andere wijkkerken – aan het nadenken over het kerk zijn in Nieuw-West. Op allerlei gebieden wordt samengewerkt; pionierswerk, jeugdwerk, diaconaat. Voor het samen vieren in de toekomst zijn de eerste stappen gezet. Maar door de mogelijke verhuur en (op termijn) verkoop van het kerkgebouw komt een en ander in een stroomversnelling. Wij zullen nu al moeten nadenken over de manier waarop wij kerk willen en kunnen zijn in Slotermeer-Geuzenveld. Daarbij gaat het niet alleen om een visie op kerk-zijn, maar vooral om een concrete invulling van die visie. In het Koers-regioplan van de wijkkerken van Nieuw-West staat dat zij samen missionair-diaconaal kerk willen zijn. Wat houdt dat in voor het kerk-zijn in dit deel van Nieuw-West?

Dat betekent nadenken en plannen maken voor de komende tijd en voor de wat verder weg liggende toekomst. Hoe kan de gemeente van De Ontmoeting zichtbaar en vindbaar kerk zijn in Geuzenveld-Slotermeer? Hoe gaan we het komende jaar vieren, naar elkaar en naar de buurt omzien? Blijven we dat doen aan de Louis Couperusstraat, of kan dat ook op een andere locatie? Wat hebben we van het verleden en van anderen geleerd? Wat hebben we nodig om op onze eigen manier kerk te zijn?

Op het ogenblik zet een klein werkgroepje de ideeën daarvoor op papier. Die ideeën, maar ook andere plannen voor de toekomst van de wijkgemeente, worden besproken op:

datum: maandagmiddag 11 september 2017

tijd: 16.00 – 17.30 uur

plaats: koffiekamer van de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133

info: Ditske Tanja, mobiel 06 5465 0955, mail:
ditske.tanja@gmail.com

Wilt u wel meedenken en meepraten, maar kunt u niet op 11 september aanwezig zijn, neem dan even contact met ons op.

Ditske Tanja



Wij gedenken

Op zondag 25 juni overleed Annigje (Annie) Hamhuis – Lucas; in haar eigen huis aan de Cornelis Outshoornstraat, omringd door kinderen en kleinkinderen. Zij werd (zoals haar kleinkinderen uitrekenden) 90 jaar, 10 maanden en 1 dag oud. Aan haar overlijden ging een lange periode van steeds minder kunnen vooraf. De ziekte sclerodermie maakte haar van een actieve, doortastende, wilskrachtige vrouw tot een kleine, kwetsbare vrouw met veel lichamelijke ongemakken en gebreken. Zien, horen, praten en eten werd steeds moeilijker en dat beperkte haar erg in haar mogelijkheden. Toch klaagde ze nooit en was zij zo lang als dat kon aanwezig. Aanwezig in de kerk, bij het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst, bij de huiskring Nieuw-Geuzenveld. En hoewel zij de kerkdienst of het gesprek maar voor een deel kon volgen, was zij er toch helemaal bij.

Na haar huwelijk met Evert Jan Hamhuis kwam Annie, geboren in Hardenberg, te wonen op de Wallen, in de rosse buurt van Amsterdam. Dat was een hele overgang, maar toch voelde zij zich ook daar thuis. Na 4 jaar inwoning vertrok het gezin, inmiddels uitgebreid met twee kinderen, naar de Hans Onversaagdstraat in Geuzenveld. Daar zwaaide Annie de scepter over het huishouden en de verzorging van 4 kinderen. Volgens de verhalen had zij de wind er goed onder. Niet alleen bij de kinderen, ook bij de andere bewoners van de flat. Annie regelde wie het trapportaal schoon moest maken en sprak de burens daar ook, als het moest, ongezoeten op aan. In 2004, na het overlijden van haar man, verhuisde zij naar de flat in de Outshoornstraat. Daar maakte zij deel uit van de kleine gemeenschap die daar met elkaar meeleeft en naar elkaar omziet.

Met een kerkdienst in de volle Ontmoeting namen kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en burens afscheid van een bijzondere vrouw. Haar zoons Henk en Erik, kleindochter Marjolein, kleinzoon Steffan en neef Henk Breukelman haalden herinneringen aan haar leven op en lieten horen wie Annie voor hen geweest is. Een kort gedeelte uit de Bergrede en een oproep van Jezus om zijn juk op te nemen klonken. Aan het einde van de dienst droegen kinderen en kleinkinderen de kist met het lichaam van Annie Hamhuis de kerkzaal uit. Naar haar laatste rustplaats op Westgaarde, in het graf waar haar man al meer dan twintig jaar rust.

Het correspondentieadres van de familie is: Vivaldistraat 78, 7651 RH Tubbergen.

Ditske Tanja

Chinees spreekwoord

Als U haast hebt,
ga dan zitten.



Doe het zelf- pakket

Hij klopte telkens aan bij God
Die zou hem alles geven.
Hij bad om zon en beterschap
en vreugde in zijn leven.
Hij vroeg om vrienden en om
werk
waar hij plezier in had,
om vrede en een groter huis,
het liefst met bubbelbad.

Hij klopte aan, maar hij ving
bot.
Het werd hem niet gegeven.
Hij kreeg geen nieuwe
vrienden,
beter werk of leuker leven.
De vrede was nog heel ver weg,
net als het bubbelbad.
Hij hield maar op. Het was of
God
de deur gesloten had.

Tot iemand zei: Wat dacht je
dan?
Wat had je dan verwacht?
God is geen sinterklaas of zo:
hij geeft je moed en kracht.
Hij geeft je visie en geduld,
een droom, een visioen,
iets als een doe het zelf-
pakket.
Maar jij...jij moet het doen!

Greet Brokerhof-van der Waa
Uit: Jaarringen

Van de kerkrentmeesters

Beste Gemeenteleden van "de Ontmoeting".

U heeft van ons nog enkele cijfers tegoed over het boekjaar 2016. Hoewel we al midden in de zomer van 2017 zitten, is het moeilijk om dat eerder te doen.

Het jaarverslag verschijnt pas midden/eind mei en dan moet het ook nog passen in de uitgifte van ons wijkblad Markant. Maar goed, wat in het vat zit verzuurt niet, dus hierbij de resultaten van de Protestantse kerk van Amsterdam in het geheel, plus enkele cijfers van de wijkgemeente Geuzenveld/Slotermeer.

De PKA heeft in 2016 een beter resultaat behaald dan begroot.

Het tekort was begroot op € 1.945.600 en is uitgekomen op - € 515.096. Dit komt voornamelijk omdat de opbrengst uit beleggingen 55% hoger was dan begroot.

€ 2.544.000 tegenover € 1.637.000 in de begroting. Omdat de PKA relatief veel in aandelen belegt, hebben koersschommelingen onmiddellijk effect op de hoogte van de opbrengsten hiervan.

Daarnaast zijn ook de vrijwillige bijdragen iets hoger uitgekomen dan begroot. € 1.108.600 tegenover € 1.040.500 in de begroting. Het is verheugend te constateren dat, ondanks het dalend aantal betalende leden, er toch een hogere opbrengst te noteren valt.

Aan de uitgavenkant was er een besparing van ca. € 300.000.

Dit alles heeft geleid tot bovengenoemd resultaat.

Dan enkele cijfers van onze wijkgemeente.

Het totale ledenbestand is gedaald van 573 in 2015 naar 544 in 2016.

Dit zijn 490 pastorale eenheden (PE) en hiervan zijn 132 betalende pastorale eenheden (BPE). Dat is 27%

Betalende pastorale eenheden in de gehele PKA komen uit op 17%.

Aan kerkelijke bijdragen is een bedrag binnengekomen van

€ 39.469. De begroting was € 42,000. Hier zijn we dus flink achteruitgegaan.

Uit de opbrengst van de beleggingen is een bedrag van € 39.971 aan onze wijk toebedeeld, terwijl er € 33.000 was begroot.

In de jaarrekening zijn 2 hoofdonderdelen. De 1ste is de kerntaken wijken. De baten van de kerntaken wijken zijn de kerkelijke bijdragen, collecten en giften en de opbrengst beleggingen. De lasten zijn: kosten pastoraat, salarissen, kerkdiensten en gemeenteleven, bestuurskosten en bijdragen aan de Protestantse kerk Nederland.

Per saldo komen we hier in 2016 € 17.400 tekort.

Het 2de onderdeel is de exploitatie kerkgebouw. Hier staat tegenover de opbrengst verhuur (€ 42.400), de lasten zoals energie, klein onderhoud, belastingen en verzekeringen, erfpacht, schoonmaak- en beveiligingskosten en een reservering voor groot onderhoud (totaal € 72,700) Per saldo komen we hier € 30.300 tekort.

Het totale tekort van de Ontmoeting over 2016 komt uit op een bedrag van € 47.700.

Dit is ruim onder het tekort van de begroting van 2016. Dat kwam uit op € 70.600.

Het verschil zit voornamelijk in lagere onderhoudskosten en een hoger bedrag uit de opbrengst beleggingen.

Tot zover de jaarrekening. De kerkrentmeesters bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit resultaat, heel hartelijk

Voor dit jaar, 2017, zullen de cijfers niet zo heel veel verschillen met 2016, maar voor volgend jaar zijn er toch wel grote veranderingen op komst door de mogelijke verhuur aan de Baptistengemeente "de Verbinding". Hoe een en ander financieel precies zal uitpakken kunnen we op dit moment nog niet zeggen. In september zullen we een begroting maken voor 2018, 2019 en 2020.

We hopen er het beste van en houden u op de hoogte.
Namens de wijkcommissie kerkrentmeesters,

Cor Schaap, voorzitter



Collectes juni en juli 2017

1e coll			2e coll	
04-jun17	Eigen wijk	92,15	KiA Pinksterzendingsweek	108,30
11-jun17	KiA Werelddiaconaat	72,37	Eredienst	68,51
18-jun17	KiABinnenlandsDiaconaat	60,08	Pastoraat	55,76
25-jun17	Eigen wijk	57,60	Jeugdwerk	55,20
02-jul17	Eigen wijk	57,66	Onderhoud kerkgebouw	62,40
09-jul-17	Stichting Present (S)	64,27	Kerkenraad	66,15
16-jul-17	Eigen wijk	80,95	Jeugdwerk	106,00
23-jul-17	Koopvaardijpastoraat	56,41	Vorming en Toerusting	48,08
23-jul-17	HA-coll vluchtelingen	125,10		
30-jul-17	Straatpastoraat	57,05	Onderhoud orgel	48,95
	diaconie	723,64		619,35
	kerkvoogdij	619,35		
	totaal	1342,99		



Vrome werken

Rabbi Hillel nam afscheid van zijn discipelen en verliet het leerhuis.

Zij kwamen hem echter achterna om hem te vragen waar hij heen wilde. "Ik ga weg om een vroom werk te verrichten." "Wat voor een vroom werk is dat dan meester?" "Een bad nemen."

"Een bad nemen?" riepen ze verwonderd uit. "Wat is daar zo vroom aan?" "De meester antwoordde: "Jullie zien hier overal beelden en beeltenissen van de keizer staan: voor het amfitheater en op de openbare pleinen. En je kunt zelf zien met hoeveel zorg die steeds weer worden gereinigd en van stof ontdaan. Verdient ons lichaam dat naar Gods beeld en gelijkenis werd geschapen, niet evenveel zorg en evenveel eer?"

Uit: Een wegwizer naar Vreugde uit de joodse overlevering.
East-West publications 1988

Vrede.
Ik
durf.

De kracht van verbeelding

viering van de vredesweek 2017

In een tijd van groeiende verdeeldheid doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen 'wij' en 'zij'. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

programma voor de viering van de vredesweek door de gezamenlijke kerken van Nieuw-West
maandag 18 september;

de vredesweek in Nieuw-West begint met een oecumenische vesper in stadsklooster La Verna, Derkinderenstraat 82; na afloop een kopje koffie, thee

aanvang vesper: 19.00 uur (wilt u op tijd aanwezig zijn?)

woensdag 20 september

filmavond in de Opgang, Tussen Meer 68
er wordt een film bekeken en besproken waarin het thema van de vredesweek centraal staat

aanvang: inloop 19.30; start film: 20.00 uur

vrijdag 22 september

afsluitende vredesmaaltijd in de Ark, Van Ollefenstraat 9 voorafgegaan door een kort avondgebed

aanvang avondgebed: 19.00 uur

aanvang maaltijd: 19.45 uur

Ter afsluiting van de vredesweek delen we met elkaar een maaltijd die bestaat uit de gerechten die u meeneemt.

E

ven bijpraten

Op vakantie geweest?

En waarheen dan? ... meestal de volgende vraag. Vragen die in deze tijd van het jaar heel gewoon zijn. Ook mij zijn ze wel gesteld. Door mensen die mij een tijd niet gezien hebben en niet weten van mijn speciale reis. Dan denk je in de zomer al gauw: 'Hij of zij zal wel...' Op zich ook niet raar in mijn geval. Deze ziekte-periode zou eigenlijk mijn vakantietijd zijn. Ik moet zeggen: ik heb om die vraag aan mij gesteld dan wel geglimlacht. Want ik weet hoe ik deze weken heb doorgebracht. Op reis van ziekenhuis naar ziekenhuis (van OLVG West naar OLVG Oost en weer terug), van ziekenhuis naar huis en wederom enkele dagen naar het ziekenhuis. In de gemeente was dat wel zo ongeveer bekend. Ik kreeg hulp en aandacht, kaartjes en bloemen. Daarvoor om te beginnen hartelijk dank. Maar het was me wel een tijd. Mede vanwege dat heen en weer gebeuren en steeds weer anders de nacht doorbrengen, ik zeg maar niet slapen.

Medisch

Medisch waren er verschillende zaken aan de orde. Rode draad door het geheel was, zoals bekend, het inzetten van een pacemaker. Dat is gebeurd en de eerste wondcontrole was zeer positief. Ik voel me ook beter beschermd nu. Want die pacemaker moet me gaan waarschuwen, als er iets met het hart aan de hand mocht zijn. Dat kan door de snelle mogelijkheid die zo geschapen is dan direct aangepakt worden. Tevens ben ik de benauwdheid van het hartfalen kwijt, zoals het zich laat aanzien. Op de afdelingen waar ik vertoefde zat ik echter wel vast aan een apparaat en draden en mocht de afdeling niet verlaten. Tegelijkertijd is er vooral een enorme strijd gevoerd tegen de steeds weer doorbrekende vochtverlast. Die begon in mijn benen te zakken waardoor ik van tijd tot tijd me maar moeilijk kon verplaatsen. De hulp van de rollator is zelfs ingeroepen. Kun je nagaan. Er dwars tussen door nam de jicht de mogelijkheid te baat om tevoorschijn te springen. Behalve pijn dus ook daardoor moeilijk of eigenlijk niet kunnen lopen. Buurtzorg heeft me zorgvuldig begeleid in de thuissituatie.

Kleine wereld

Mijn wereld werd daardoor dus behoorlijk klein. Ik heb weer eens vastgesteld hoe belangrijk dan mensen om je heen zijn en minstens enige aandacht. Maar ook: je hebt in je hoofd dan steeds minder ruimte behalve wat er met en direct om jou heen gebeurt. Ik weet bijvoorbeeld dat jullie een drukke tijd hebben gehad met gesprek over de toekomst van de gemeente. Zo algemeen zal ik het nu maar even aanduiden. Ik heb er wel aan gedacht en me afgevraagd hoe lastig jullie het zouden hebben. Maar meedenken was niet mogelijk. Een inhaalslag staat wat mij betreft voor de deur. Ook waren jullie als gemeenteleden en zeker met wie ik wat intensiever pastoraal contact heb regelmatig in mijn gedachten. Ook hoe het in de buurt toe gaat. Als 'Laat het van twee kanten komen' hadden we in januari een avond over thuiszorg. De andere werkwijze van Buurtzorg was aan de orde als uitgangspunt van gesprek over de afbraak van de zorgsamenleving en de mogelijkheden om daar tegenin te gaan door het anders te doen. Nu heb ik hen dus zelf meegemaakt, zoals boven benoemd.

Wanneer kan ik terugkomen?

Dat brengt me op de huidige situatie. Ik ben weer behoorlijk op de been, hooguit nog wat gauw vermoeid. Mijn wereld begint weer groter te worden. Ik kan weer verder om me heen kijken en dingen buitenshuis doen. Zelf de boodschappen doen bijvoorbeeld en ook weer een tochtje naar Deventer waar ik al die tijd al helemaal niet was geweest. Op dit moment staan nog enkele gesprekken en controles te wachten. Maar, als ik niet weer terugvallen beleef, is mijn plan om rond 1 september op de een of andere manier mijn werk weer op te pakken. Er staan wat dat betreft ook nog gesprekken uit met mijn kerkelijke begeleiding (ds. Van Andel en ds. Van Rijn). In ieder geval lijkt me dat ik op 17 september weer zal voorgaan. Wat het precies wordt horen jullie zo snel mogelijk via mededelingen in de kerk.

Een hartelijke groet,
uw en jullie predikant,
Han Dijk