



Kerk- en Buurtwerk STIMULANS
Kerkgebouw de Ontmoeting
Louis Couperusstraat 133
tel. 020-6144188

Amsterdam, 5 januari '18

**UITNODIGING
VOOR BIJBELS LEERHUIS
WEKELIJKS
OP 4 MAANDAGEN**

**12/2 starten we 's middags van 14.00 uur tot 16.00 uur met het leerhuis
19/2, 26/2, 05/03 van 10.00u. – 12.00u.**

THEMA: 'Vreemdelingen, weduwen en wezen staan centraal'

Beste mensen,

Het is weer zover. De uitnodiging om deel te nemen aan het Winterleerhuis van STIMULANS. Iedereen is welkom in het Bijbels Leerhuis, of was jij een van de vorige keren bij? Kom dan weer mee discussiëren!

Tijdens dit Leerhuis zullen we met elkaar nagaan hoe centraal en structureel in de bijbel ons een blik op ontwikkelingen in de maatschappij wordt voorgehouden die samen te vatten valt in 'vreemdelingen, weduwen en wezen.'

Hoe centraal en structureel, maar ook op welke manier dan.

Interessant bijvoorbeeld is hoe de Tien Woorden of tien geboden als motivatie voor de rest van wat in die Tien Woorden aan de orde komt direct al klinkt: jullie moeten hierbij terug denken aan de ellende die jullie zelf als vreemdelingen in Egypte hebben meegemaakt.

Kom met ons nagaan wat dit in onze maatschappij vandaag betekent.

Ook: hoe je je in concrete vragen dan misschien zou moeten opstellen – ten aanzien van vreemdelingen voorop. Wanneer ben je zelf ook vreemdeling?

Kom langs en praat mee, het gaat om kijken met andere ogen of misschien zelfs wel de goede ogen! Kijken vanuit de invalshoek van kwetsbaren en kwetsbare groepen. Wanneer kijk je met andere/goede ogen? Wanneer met verkeerde ogen? Hoe ziet dat eruit?

Plaats: De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133

Begeleiding: Han Dijk en gastleiders.

Gastleiders: Hr. Dick Boer 'ovb' voormalig docent theologie en Herman Noordegraaf (em. hoogleraar diaconale theologie) en 'Han's schrijfbegeleider' voor het boek 'Zending van de kerk in de buurt, in een globaliserende samenleving.'

Opgave graag voor 05/2 bij Han Dijk (020-6144188) of Alex Cordesius (06-13780083, a.cordesius@planet.nl).

Een hartelijke groet en tot ziens,
we zien je graag op ons wekelijkse Bijbels Leerhuis.

Han Dijk (begeleider)