

(Copij STIMULANS)

### **Thuiszorg aan de gemeente**

Eind januari komt Laurens Ivens (SP) bij ons langs om te vertellen over zijn voorstellen om de Thuiszorg aan de gemeente te trekken en zo onder democratische controle te plaatsen. De marktwerking in de zorg wensen hij en zijn partij uiteindelijk op te heffen. Hij zal tegenover zich een vragensteller uit het veld vinden, zodat goed duidelijk wordt wat hij wil en wat er als bezwaren te benoemen zijn. Deze avond vindt plaats in de serie bijeenkomsten over 'Samenleving in Constructie'. Een serie voor vrijwilligers en professionals om helderder voor ogen te krijgen wat er veranderd in de zorgsamenleving en waar kritische vraagtekens bij te stellen. Een platform willen we zo bouwen voor wie tegen zaken aanlopen die alleen moeilijk aan te pakken zijn. Wie weet ie met behulp van de voorstellen van Ivens een stap verder te zetten.

### **Bijbels Leerhuis**

Onder de noemer 'Vreemdelingen, weduwen en wezen' gaan we in de bijbel na wat voor bijbelse lijnen er zijn om als christenen in de wereld te staan, maar ook als ondersteuning voor wie dan ook die proberen te denken vanuit de kwetsbaren in de samenleving. We gaan na hoe centraal in en structureel voor het bijbelse denken ons een lijn wordt voorgehouden van omgaan met de maatschappelijke ontwikkelingen door te kijken naar wat 'vreemdelingen, weduwen en wezen' overkomt. En op welke manier dat dan waar te nemen valt via de lezing van de bijbel. Interessant is hier al hoe dat direct klinkt in de Tien Woorden dat het volk moet denken aan hun eigen vreemdelingschap in Egypte en hoe dat een motivatie is voor wat volgt in de Tien Woorden. We zullen ook tijd vinden om te spreken over hoe wij vandaag proberen kwetsbaren in de samenleving een betere plek te doen krijgen. In het kader van Theologische Vorming voor Gemeenteleden hier in Amsterdam zal ik als docent diaconale theologie ook op dit type zaken ingaan. Zeker diakenen zijn van harte uitgenodigd om wat meer bijbelse bodem onder de diaconale voeten te krijgen. Maar ook pastoraal werkenden onder de pastorale voeten. Het werk is lang niet altijd gemakkelijk. Een houvast in de bijbel kan daarbij helpen.

Tijdstip: maandagochtenden van 10.00u. – 12.00u. op 12, 19, 26 februari en 5 maart

Begeleiding: Han Dijk

Opgave graag voor 1 februari

### **Diaconaal Centrum**

Al eerder heb ik hier wel eens over de toekomst van het STIMULANS-werk geschreven in het kader van nadenken over de toekomst van de gemeente als zodanig. Meer directe verbinding met de (wijk)diaconie is al langere tijd een uitgangspunt van kijken.

Ondertussen is dat concreter geworden via het idee van het opzetten van een diaconaal centrum in de buurt. In de wijkkerkenraadsvergadering van december zal dat aan de orde zijn, in hoeverre er meer handen voor op elkaar te krijgen zijn.

We stellen het ons minimaal voor als een organisatie die zo heet en die gebruikt maakt van de ruimten van de Ontmoeting. Eigen activiteiten kunnen worden ontwikkeld, maar ook kunnen activiteiten van anderen opgenomen worden. Vooral van ouderen en migranten. Je kunt denken aan open huis voor mensen die officiële brieven niet begrijpen, maaltijden, vluchtelingenwerk, maar ook andere zaken. Er is gedacht aan een kleinere werkgroep die coördinerend, hier en daar initiërend bezig zal en ook inhoudelijk nadenkt over wat goed zou zijn, welke koers gevaren zou moeten worden ten aanzien van verschillende zaken. We denken aan een beroepskracht als coördinator en leider van de werkgroep.

In dit kader kan ook gedacht worden aan ouderenkerstfeesten bijvoorbeeld en andere vieringen.

Han Dijk.